



Via de 'koffie' zoom worden er soms heel mooie verhalen verteld aan elkaar. In drie of vier kleine groepen van 6 à 8 mensen vindt een soort nabespreking plaats. Eén uit die groep is de gespreksleider. Er worden daarvan geen verslagen gemaakt maar graag laten we alle Dominicusbezoekers meedelen in wat er soms allemaal naar voren komt in zo'n gesprek. Dit om het uitwisselen en verdiepen samen, al is het dan digitaal, te kunnen delen. We vermelden geen namen van de auteurs van de uitspraken, maar deze zijn bij de redactie wel bekend.

We hopen dat u het een zinvolle en prettige impuls aan de onderlinge communicatie vindt nu we elkaar nog steeds niet als vertrouwd in de wekelijkse diensten kunnen treffen en spreken.

Een verslag:

Zondag na de zomerdienst met het verhaal van Juut over Leon en Juliette, een boek van Annejet van der Zijl, over een rijke koopman die de slavin die hem verzorgde tijdens zijn ernstig ziekzijn, vrijkocht en er laten mee trouwde, en over slavernij en remember we were slaves in Egypt, deed ik mee met de 'koffie zoom'.

Hoewel ik zelf tijdens de dienst minder geraakt werd, vertelden anderen dat dit juist met hen wel het geval was.

Eva Martens leidt iedere zondag na de dienst de Zoom sessie. Er waren 30 aanmeldingen waarvan zij vijf groepen willekeurig samenstelde. Ik zat in een groepje van zes. Je ziet iedereen in het eigen huis in beeld, de naam staat eronder. (Aan het eind zie je de hele groep die er aan meegedaan heeft op een groot scherm.) Eva vraagt wie er gespreksleider wil zijn. Zo begint het. De eerste vraag is: 'wat heeft je in de dienst geraakt'. Dan kom het gesprek: Ik geef de sprekers uit veiligheidsoverweging een nummer. De namen van hen zijn bij de redactie bekend.

Nr.1. Juut vertelde dat beschaven= bijschaven. Dit is nieuw binnen gekomen en trof me. Het is een periode van bijschaven, 'in alles liefhebben' ook onszelf en ook de ander. In het diepe stappen.

Nr.2. Vroeger thuis vouwde mijn vader de wereldkaart open, liet ons alle landen zien, en zei dan,;alle mensen zijn gelijk. Zo heeft mijn vader ons dat geleerd. Hij zei ook: Ik denk dat God niet zou kunnen kiezen tussen zwarte en blanke mensen.

Nr3. Zij vertelt over haar eigen leven, dat ze trouwt, vele jaren geleden, met een Surinaamse man, licht bruin gekleurd. Hij zegt aan het begin van ons huwelijk: jij bent een bakra, dat is een scheldwoord voor een blanke die een zwarte onderdrukt. Zo kwam de slavernij ons huwelijk binnen. We krijgen twee kinderen, die hebben ook een lichte kleur. Ik heb het als opdracht gezien om het goed te doen. Uiteindelijk gaan we scheiden. Mijn zoon, die acht jaar in Suriname heeft gewoond, is dit jaar terug gekomen in Nederland en voor

het eerst vieren we zijn verjaardag met z'n vieren en voor het eerst hebben we een eerlijk en gelijkwaardig gesprek over onze samenleving. Ik ben diep geraakt door deze viering en het verhaal van Juut hoe ze ontvangen werden in de zwarte gemeenschap in Harlem, waar uit volle borst gezongen werd: 'remember we were slaves in Egypt'. Er gebeurt iets in het diepst van mijn ziel.

Nr4 Mooi dat deze viering erachteraan komt. Dat moet zo zijn. Bevrijding is een heel erg mooi woord. Voor mij komt dit onderwerp dichtbij als ik een slaaf in mijzelf tegenkom. Wat onderdruk ik in mezelf wat naar buiten mag komen, waar ik iets aan mag doen. Onlangs werd ik gevraagd door een vroegere, donkere leerling die de journalisten opleiding nu doet, voor een interview. Dit omdat ik haar destijds nooit het gevoel had gegeven dat ze

minder was dan de anderen. Daarvoor is ze naar mij op zoek gegaan.

Dealen met iets waar je je niet comfortabel bij voelt. Uit volle borst zingen: 'De wereld omgekeerd'

In onszelf smelten, in onszelf zakken. Ik heb me bevoorrecht gevoeld omdat ik bij vluchtelingen heb gewerkt. Ik ben zo blij dat ik dit werk mocht doen.

Nr.1 Het geeft ongemakkelijkheid. Het is als een dissonant. Het is nog niet af. Je moet als het ware eerst helemaal onderuitzakken in jezelf en in alles liefhebben.

Ik: En nu word ik geraakt.

Verbinden en verdiepen: we moeten allemaal uit het verdoofde.

*Kom als lezer ook eens mee praten. Er kan iets heel moois ontstaan .*