

wentel de steen van mijn graf
wentel die last van mij af
ik wil, van windsels bevrijd,
deel aan de werkelijkheid.
– Hella S. Haasse –

De wereld zou te klein zijn als Jezus' daden een voor een zouden worden opgeschreven

Deze openingszin van de serie die ons dit jaar naar Pinksteren brengt vormt niet alleen het slot van het Johannesevangelie, het is vooral een hartenkreet van de evangelist aan het einde van de twee hoofdstukken waarin hij de gebeurtenissen na Jezus' dood en opstanding tracht te beschrijven. Na die ingrijpende gebeurtenissen zijn de vrienden en leerlingen van Jezus hem anders gaan zien, ze zijn ook anders gaan denken en leven. De eerste 'Jezus-gemeenten' zijn ontstaan. En de evangelies zijn geschreven. De Paasverhalen getuigen van die omslag, de enorme verandering in het leven van de mensen die Jezus gekend hadden en van nabij meegemaakt.

De laatste hoofdstukken van het Johannesevangelie die wij deze weken lezen en overdenken zijn in dit opzicht bijzonder verhelderend en aansprekend. Jezus is gekruisigd en niet meer aanwezig. Maar tegelijk gaan de ogen van de leerlingen open voor een nieuw soort aanwezigheid van Jezus, 'in de geest', één die verschijnt en verdwijnt, en hun leven opnieuw in beweging zet: Hem achterna, geen dode Jezus die leeft in hun herinnering, maar een levende die bij hen blijft en hen bezielt.

Tussen Pasen en Pinksteren vragen wij ons aan de hand van deze verhalen opnieuw af wat deze getuigenissen over Jezus' leven, sterven en opstaan aan ons zouden kunnen veranderen: wat aan onze manier van leven en aan de keuzes waarvoor we ons gesteld zien? Zouden ook wij andere mensen kunnen worden? Bestaat er misschien zoiets als een christelijke levenskunst, één die verder reikt dan gelukkig zijn, je geslaagd weten, je leven op orde hebben, en die geïnspireerd wordt door de bekommernissen waarvan Jezus' leven en dood getuigen: vrede op aarde, gerechtigheid voor armen en vreemdelingen, liefde voor al het geschapene?

In de Paasverhalen worden steeds nieuwe grenzen opengeboren. Aan zijn leerlingen die het lieten afweten en in leegte afwachten, verschijnt Jezus elke keer weer, elke keer anders, en opent vensters op nieuw leven. Deze bijzondere verhalen zijn een uitdaging aan ieder van ons om met hem de weg naar zijn koninkrijk te gaan, de weg van Pasen naar Pinksteren, twee feesten die alles met elkaar te maken hebben.