

EEN NIEUW BEGIN MAKEN. IS DAT MOGELIJK?

Serie Een gebroken wereld heel maken

De opdracht van Stichting Migrant, Moeder en Kind

Het is een hoopgevend verhaal dat we zojuist gelezen en gehoord hebben. God maakt een nieuw begin: telkens weer. Ooit zal Hij de 'stad van God' als een duif uit de hemel op aarde laten nederdalen en gaat Hij zelf te midden van de mensen wonen: zoals Jezus van Nazareth ooit deed. Met reikhalzend verlangen ziet de mensheid uit naar de komst van het hemelse Jeruzalem, waar mensen uit alle volkeren vreedzaam samenwonen. Met dit mythische verhaal eindigen de verzameling boeken die wij de Bijbel noemen. En waarin ons niet alleen de heilsgeschiedenis, maar ook de onheilsgeschiedenis van de mensheid wordt verteld.

1). Om dit verhaal over het Einde der Tijden / De voltooiing der Schepping goed te kunnen begrijpen moeten we terugkeren naar het begin van de Schepping zoals die beschreven staat in het boek Genesis.

In Genesis 1, openbaart God zijn goedheid. Alles wat God geschapen heeft is "zeer goed"/ heel. In Genesis 2 lezen wij hoe God zijn schepping toevertrouwd aan de zorg van de mens. God ziet dat de mens (Adam) zich in z'n eentje niet opgewassen voelt tegen deze immense verantwoordelijkheid en zich eenzaam voelt. God lost Adams eenzaamheid op door hem een partner te geven die hem ter zijde staat; Eva. Een gelijkwaardige mede-mens die hem aanvult, heel maakt, juist door haar anders-zijn, en in wie hij zijn diepste verlangens herkent.

In Genesis 4 lezen we dat Eva hem twee zonen schenkt, Kaïn en Abel, wier nageslacht uitzwermt over heel de aarde. Het was Gods bedoeling dat de aarde zou toebehoren aan alle mensen. Maar Kaïn en Abel krijgen ruzie over de vraag wie van hen het meest bij God in de gunst staat en claimen ieder een deel van de aarde. Kaïn vermoordt zijn broeder uit jalousie. Vanaf dat moment raakt de mensheid verdeeld. De nakomelingen van Kaïn worden zwervers/vagebonden die nergens meer thuis zijn. Maar in zijn oneindige Goedheid/compassie geeft God Kaïn een merkteken dat zal voorkomen dat iedereen die hem ontmoet, zich vrij voelt om hem te vermoorden. Hij gunt hem een herkansing: een nieuw begin.

In Genesis 6 laat God zijn verdriet en pijn over de mislukking van zijn schepping de vrije loop. Hij krijgt er spijt van dat hij de mens geschapen heeft, omdat alles wat uit de mens voortkomt een gruwel is in Zijn ogen. God is zó teleurgesteld, dat hij geneigd is om alles wat Hij geschapen heeft in één klap te vernietigen. God strijkt uiteindelijk toch over zijn hart en besluit om één van de nakomelingen van Abel, Noach, van de ondergang te redden, omdat hij een rechtvaardig leven leidt te midden van al het onrecht. De naam 'Noach' betekent: trooster. Het is deze Noach die God troost in zijn onpeilbare verdriet. Het is veelzeggend dat God niet alleen het leven van Noach spaart, maar van heel zijn gezin en familie: de primaire sociale verbanden waarbinnen een mens leeft. Vergezeld van heel zijn have en goed. Van elke diersoort één mannetje en één vrouwtje. Opdat er nieuw leven zal kunnen ontstaan.

2). Wat heeft deze inleiding te maken met het thema van deze serie over "Een gebroken wereld heel maken"?

De diepe psychologische en maatschappelijke impact van COVID-19 doet ons inzien dat eenzaamheid en onderlinge verdeeldheid nog steeds de grootste gruwel zijn waaraan de mensheid lijdt. En dat de zwaarste last gedragen wordt door mensen die in de marge van onze maatschappij terecht gekomen zijn. Dat zien we heel concreet gebeuren in het leven van de doelgroep waarvoor wij ons als Stichting Migrant, Moeder en Kind inzetten en namens wie ik hier vandaag mag spreken. Ons doel is om met name een helper te zijn voor alleenstaande moeders die in hun eentje moeten zorgen voor hun kinderen.

Op die manier proberen we ook de vaak afwezige vaders te steunen omdat de ervaring uitwijst dat zij hun vrouw en kinderen vaak uit onmacht in de steek laten. Ze voelen zich vaak mislukt als vader en als man. Bij gebrek aan tegenwicht van de kant van een gelijkwaardige partner, proberen zij hun man-zijn vaak te rehabiliteren door het ten toon spreiden van macho- gedrag. Maar dat maakt hen niet gelukkig.

Onze doelgroep is met name afkomstig uit landen uit de Sub-Sahara en zijn als immigrant/vluchteling naar Nederland gekomen. Ze leven vaak als zwervers en vagebonden in aparte woonwijken. Niet in het centrum van Amsterdam, maar vooral in Zuid Oost (de Bijlmer), te midden van immigranten die afkomstig zijn uit alle windstreken. Qua veelkleurige bevolking samenstelling zou dat best eens een hemels Jeruzalem kunnen zijn/worden

3). Wat zouden wij als mens kunnen doen om deze mensen te hulp te komen. En wat zouden we juist van hen kunnen leren?

Dat is precies de vraag waarmee de serie EEN GEBROKEN WERELD HEEL MAKEN ons vandaag confronteert; is het mogelijk om de gebroken levens van deze medemensen te helen? En daarmee onszelf?

Jezus leefde ons dit voor. Vervolgens heeft zijn broer Jacobus ons praktische handreiking gegeven hoe wij dit kunnen doen. Hij laat zien hoe wij in actie kunnen komen: het gelovige woord bij de daad te voegen. *"Ga niet bidden als je daden moet verrichten. Ga niet de zegen uitspreken over iemand die in acute nood verkeert, in plaats van te handelen"*.

Stichting Migrant, Moeder en Kind gelooft dat dit mogelijk is. Oók in coronatijd. Wij die mobiel zijn, kunnen de ander- zij het met inachtneming van enige fysieke afstand-ontmoeten. Ook in zo'n ontmoeting kan iets moois gebeuren in het leven van de ander en kunnen we elkaar verrijken. Mensen die niet meer mobiel zijn of deze dienst via Zoom volgen, kunnen niet alleen bidden, maar ook weldaden verrichten. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan de collecte die het ons mogelijk maakt om deze kwetsbare immigranten onder ons ter zijde te staan.

Als geestelijke verzorgers kunnen we helaas geen aanspraak maken op zorgverzekering voor het bekostigen van onze zorg. En onze doelgroep heeft daartoe de financiële middelen niet. We zijn dus aangewezen op fondswerving en donaties van particulieren.

Daarom doen we ook een beroep op uw medeleven en solidariteit. Ook in uw leven doen zich momenten voor van grote kwetsbaarheid. Op zo'n moment heb je een medemens nodig die je terzijde staat. Om je er even doorheen te helpen of om het leven iets makkelijker/ dragelijker te maken. Het is een zegen om dan mensen te ontmoet die begrip tonen, naar je luisteren, je troosten (als Noach), je laten zien dat jouw pijn en verdriet hen raakt. Mensen die je laten voelen dat ze je leven de moeite waard vinden, ook al leef je in armoedige omstandigheden. Immers: *"Gedeelde smart is halve smart"*.

Als Stichting Migrant, Moeder en Kind delen we het leven van deze mensen. Wij ontmoeten hen op de plek waar ze leven. Met al onze 8 zintuigen: voelen, zien, ruiken, proeven, horen, denken, levensvisie en intuïtie, stellen we ons open voor hen en ervaren van binnenuit wat ze beleven. Dit is een zeer (arbeids-)intensief proces dat persoonlijke offers vraagt en continuïteit vereist. Onze voornaamste aandacht gaat naar hun geestelijke en mentale gezondheid en welzijn. Met behulp inzet van goed getrainde en gemotiveerde vrijwilligers willen we de geestelijke kracht en weerbaarheid van de doelgroep versterken. Met name door hen samen te brengen en diverse vormen van gemeenschap te ontwikkelen die op den duur zoveel mogelijk selfsupporting zullen zijn.

De lezingen van vandaag uit het Boek der Openbaring bemoedigen ons daartoe: al die pijn en rouw zullen er ooit niet meer zijn. Ze verkondigen het Goede Nieuws dat God de nieuwe hemel en de nieuwe aarde OOIT laat neerdalen: de nieuwe stad Jerusalem, waar ook illegale vreemdelingen, zwervers/vagebonden thuis zullen zijn.

Tot die tijd, het werk van God om de gebroken wereld heel te maken zal ons werk blijven.

Godian Ejiogu

We lezen Openbaring 21:1-5

Godian Ejiogu is te bereiken via godianejiogu@gmail.com