

GOEDE VRIJDAG**Goede week 2020**

Laat ons samen proberen te bidden:

Levende God, zie en hoor ons,
op deze Goede Vrijdag, deze 'zwarte vrijdag',
bij het kruis van jouw geliefde kind, Jezus Messias,
met pijn in ons hart, in onze hersenen, in ons lijf,
over dit kruis, over het lot van deze mens,
over het lot van eindeloos veel mensen,
de eeuwen door, ook vandaag, over de hele wereld,
die onschuldig lijden en sterven door geweld.

Met pijn ook over de natuurrampen die mensen steeds
opnieuw treffen,
vandaag over de corona pandemie die de gehele wereld
teistert.

Met pijn vooral over al het kwaad in deze wereld,
over wat er op jouw lieve aarde, God, heerst aan haat,
uitsluiting en oorlog,
ongerechtigheid, onbarmhartigheid,

en over het kwaad, de zwakte en lafhartigheid die huizen in
onzelf,
die ons verlangen naar goedheid en vrede in de weg zitten,
ons mensen van schuld en schaamte maken.

Wij zijn hier vanavond bijeen, verborgen God,
met meer vragen dan antwoorden
over de mysteries van kwaad en goed, van leven en dood,

maar we ervaren dat lijden en dood mensen vaak ook
beter, opener,
vrijer, liefdevoller voor elkaar maken,
en dat leven en dood niet zonder elkaar kunnen, elkaar
oproepen, bevruchten zelfs.

Dat onbegrijpelijk geheim in jouw schepping, Eeuwige,
vervult ons met ontzag en eerbied, maakt ons stil.

Er is ons christenen vaak verteld dat jij, goede God,
deze kruisdood gewild zou hebben,
dat Jezus als offer, als straf voor onze zonden gestorven zou zijn....

Jij hebt ons gelukkig doen begrijpen
dat zoiets niet waar kan zijn,
dat Jij zo niet bent,
dat jij geen kruis wilt,
geen vergelding, geen marteldood van welke mens dan ook.

Door alle verdriet en pijn heen
waar wij dagelijks van horen of mee te maken hebben
heb Jij ons ook doen begrijpen
dat Jij niet het antwoord bent op onze vragen over lijden en dood

Het mysterie van goed en kwaad, leven en dood, gaat ons te boven,
Zoals Jij ons te boven gaat,
maar voor ons ben Jij de God van Jezus Messias,
over wie hij ons komen vertellen:

God van de goede Geest, de Geest van de schepping,
Jij moet net als wij, machteloos toezien - toen en nu -
dat de slechte geest, de geest van de chaos,
in deze wereld vaak de sterkste is,

Jij moet verdragen dat wij mensen jouw goede geest tarten,
en doen wat slecht is.



Lieve God, vandaag meer dan ooit,
willen wij aan jouw kant staan,
en hier, voor dit kruis, beloven
dat we, hoe dan ook, willen helpen
Om deze wereld - onze zo prachtige en vaak ook zo verschrikkelijke wereld -
beter te maken.

Barmhartige God,
wij gedenken vanavond
de ontelbaren die gekruisigd worden, op zoveel plaatsen in onze wereld,
door oorlog en terrorisme,
de stromen van miljoenen mensen op de vlucht,
de duizenden slachtoffers in de gehele wereld deze weken van de corona crisis,
de tallozen, veraf en dichtbij, die het kruis van eenzaamheid en verlatenheid,
van besmetting en doodsnood kennen,
de eindeloos velen die Jou steeds weer toeschreeuwen:
'Mijn God, mijn God, waarom heb Jij mij verlaten?'

Wij moeten er steeds weer aan herinnerd worden, Barmhartige,
Dat Jij ons niet verlaten hebt,
Dat denken wij soms, wanneer we alleen en eenzaam zijn,
En het mysterie van leven en dood ons te veel wordt.
Maar het is niet waar:
Jij hebt ons niet verlaten,
Jij hebt je verborgen,
Jij bent verborgen in mensen,
en Jij wilt zichtbaar worden in mensen:
in mensen zoals wij,
in ons die tempels van jouw geest genoemd worden,
maar het te vaak niet zijn.

Hij hier, Jezus Messias, is meer dan wie ook,
voor ons zo'n mens, zo'n tempel van jouw geest geweest.
Met hoeveel glans en glorie heeft hij ons jouw plannen met deze wereld voorgeleefd:
Zalig de zachtmoedigen, zei hij,
Zalig de vredestichters,
Zalig de barmhartigen,
Zalig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid.

Dat is wat Hem in Jeruzalem overkomen is,
Hij is vervolgd vanwege de gerechtigheid,
Zoals zoveel rechtvaardigen voor en na hem.
Goede God,
Help ons te leven in zijn geest, hem achterna,
Beziel ieder van ons, beziel ons tezamen, jouw gemeente,
met geestkracht, met daadkracht,
Dat wij elkaar niet verlaten, niet verwaarlozen,
maar samen naar vrede en gerechtigheid streven,
vrede en gerechtigheid doen.

Wij mogen Jou ook Vader noemen, en Moeder:
wat kunnen wij Jou vanavond bij dit kruis anders vragen,
dan dat Jij ons de moed en de kracht geeft
- aan ons samen, want alleen halen wij het niet -
om de strijd tegen lijden en dood voort te zetten:
door lijden en dood heen liefde te doen,
liefde te ontvangen en te geven.

Blijf bij ons, lieve God,
blijf in ons, blijf onze Vader en Moeder:
wees in ons het begin van nieuw leven,
van nieuwe liefde,
van opstanding.

Amen

Henk Hillenaar

Henk Hillenaar is te bereiken via 'lt@dominicusamsterdam.nl' ('tav Henk Hillenaar')