

## Over de oecumenische liedbundel: 'Zangen van zoeken en zien'

*Door: Carla van der Heijden*

In een volle Martinikerk in Groningen werd zaterdag 10 oktober de Oecumenische liedbundel 'Zangen van zoeken en zien' gepresenteerd. Een bundel met bijna 750 liederen die ontstaan zijn in allerlei basisgemeenten en ekklesia's. Ook uit de Dominicus zijn er liederen opgenomen, evenals van het Nieuw LiedFonds, dat haar wortels heeft in de Dominicus. Zo zijn er teksten te vinden van Gerard Swüste, Juut Meijer, Simone Huisman, Jannet Delver en Sieds Prins en muziek van Thom Jansen en Paul Valk. Huub Oosterhuis is de schrijver van de meeste liedteksten en hij ontving het eerste exemplaar.

Hoewel een groot gedeelte uit de bundel bekend is in de Dominicus, valt er nog veel te ontdekken. Zoals de liederen van de Groningse priester Herman Verbeek die in 2013 overleed. Hij had in zijn nalatenschap de totstandkoming van het Herman Verbeekfonds geregeld, met als doel alle liederen, die in de afgelopen decennia her en der in Nederland en Vlaanderen zijn gemaakt, toegankelijk te maken voor een breed publiek. We zouden kunnen beginnen met het zingen van enkele teksten van hem, bijvoorbeeld de mooie, korte openings- en slot liederen die aan het begin en het einde van de bundel staan. Ik zong ze al voordat ik in de Dominicus kwam.

Maar er is meer, veel meer dat de moeite waard is. Wie de bundel doorbladert, ontdekt een schat aan moois dat wil klinken en gezongen wil worden. Een schat die wij ontvangen van vele ons nog onbekende tekstschrijvers en componisten en waarvan wij op onze beurt ronddelen. Zelfs het lied Wolk en Vuur (Gerard Swüste en Thom Jansen) heeft al een plaats in de bundel gekregen. Hoewel het nog niet op CD te beluisteren is, is het toch al gevonden door de samenstellers, waar Wilna Wierenga deel van uitmaakte. Helaas is het prachtige 'Mijn licht mijn vrijheid' (psalm 27) dat al jaren geleden op CD verscheen, niet opgenomen.

Om de liederen te vinden zijn er uitgebreide registers. Zo kun je zoeken op tijd, bijv. ochtend, Pinksteren, huwelijk en je kunt zoeken op plaats in de viering, bijv. opening, tafelgebed, zegen. Je kunt zoeken op thema, bijv. aanwezigheid, eenzaamheid, hoop en je kunt zoeken op Bijbelteksten en op alfabet.

Tijdens de presentatie brachten verschillende koren enkele van hun liederen ten gehore en de dag werd besloten zoals ook de viering in de Dominicus vaak eindigt: 'Met wind in de haren en zon in de rug, ligt het land voor ons open. Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad, geen kwaad zal ik duchten want Jij bent nabij'. Daar is een kleine film van gemaakt, te zien op YouTube. Tom Löwenthal, die het arrangement voor dit lied maakte, dirigeert met groot enthousiasme de meer dan 1000 zangers. Een trom klinkt er ook, maar het is niet zo'n indrukwekkende trom als we in de Dominicus hebben, speciaal voor dit lied. Maar het is dan ook in de Dominicus ontstaan.

Link naar YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=cNINOYotLWo>

'Zangen van zoeken en zien' kost 25 euro en is te koop bij de boekentafel.