

Viering van het leven van



Kees Bouwmeester

Cornelis Adrianus Josephus

Amsterdam, 20 december 1938

Purmerend, 31 december 2022

ORDE VAN DIENST

- 'Als God ons thuisbrengt' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers)
- Welkom door Eva Martens
- Gebed
- Aansteken van de kaarsen door de kleinkinderen
- 'Als alles duister is' (Taizé)
- Woorden van herinnering door
 - oudste zoon Marc
 - dochter Titia
- 'Wek mijn zachtheid weer' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
- Woorden van jongste broer Reinier
- Woorden van de kleinkinderen:
Luca, Stans, Helene, Dries, Nene, Danaë en Jannes
- Muziek
- Lezing Prediker 3: 1-8 door schoonzus Annemiek de Witte
- Overweging door Eva Martens
- 'Deze woorden' (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)

- Tafelgebed 'Onze Vader' met
 'Jij, Levende' (t. G. Swüste, m. T. Jansen)
 Woorden van dankbaarheid door Mies
- Delen brood en wijn met *Cantique de Jean Racine*
- Woorden van Robbert Ferretti, oud-collega
- Woorden van jongste zoon Niels
- Muziek van schoonzoon Ted '*Kleine hymne voor Kees*'
- Absoute
 Kees wordt toegedekt door Mies
- Dankwoord
- Zegen
- 'De steppe zal bloeien' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

Na de dienst is er koffie, thee en krentenbrood, wij nodigen u daarvoor van harte uit.

De familie vormt geen rij en vindt het fijn als u dat ook niet doet. Mies houdt liever wat afstand en vraagt daarvoor uw begrip.

Aan het eind van de condoleance maken dragen we Kees uit de kerk. We stellen het op prijs als u samen een haag wilt maken.

Tijdens het uitdragen zingen we:
'Uit volheid hebben wij allen ontvangen genade op genade'

De familie brengt Kees naar zijn laatste rustplaats op
Begraafplaats Adelbert, in Bloemendaal.

'Alles heeft een bedoeling, egel.' zei de mier.

'De rivier, de golven, de zon...'

'En Tijd?' vroeg de egel.

'Voorbijgaan' zei mier zachtjes 'dat is de bedoeling, dat staat vast.'

'Maar is dat zijn enige bedoeling?' dacht mier,

*'heeft de Tijd niet veel meer bedoelingen, geheime bedoelingen,
waar niemand ooit achter zal komen?'*

Toon Tellegen

Voorganger: Eva Martens, pastor van de Dominicuskerk

Zang: Dominicuskoor

Piano/orgel/dirigent: Evert van Merode

Techniek: Bert Haver (geluid) en Geert-Jan Meijerhof (beeld)