

VLOEKEN IN DE KERK

Serie Woede

ORDE VAN DIENST

1. 'Stilte nu' (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
2. Welkom door Leontien Dekker
3. 'Wat geen oog heeft gezien' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 211)
4. Lezing Psalm 22: 1-16
5. 'Die zegt God te zijn' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 122)
6. Lezing Jeremia 15: 10-18
7. Muziek
8. Overweging door Rikko Voorberg
9. 'Kome wat kome moet' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 191)
10. Mededelingen en collecte
11. Tafel met 'Sacrament van hoop' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
12. Brood en wijn, met 'Ik zal niet rusten' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - 230)
13. Voorbeden en zegen
14. 'Tijd van leven' (t. H. Oosterhuis, m. *Genève 1551* - 199)

Zang: Dominicuskoor

Piano: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest

Techniek: Janrense Boonstra (geluid), Jan Lassche (beeld)

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct) of vindbaar via www.dominicusamsterdam.nl/wij-doen/toespraken/

De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct)

Collecte 9/10: € 1.333,29 (waarvan via Givt € 639,-)

AGENDA

- Zondag 23 okt: 'Het rancuneuze gif'. Overweging door Colet van der Ven
- Zondag 30 okt: Allerzielen. Overweging door Eva Martens

MEDEDELINGEN

- ZOOM-NA-DE-DIENST

In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie daarvoor de link op de website (op de luisterpagina), of zie [de Agenda](#).

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT

U kunt met *Givt* geven via de QR-code.

Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop de OvD. In de kerk komen de mandjes langs.



- STUKJES KERK AFGEZET & STEIGER GEPLAATST

Op 29 juni is er links voor in de kerk, bij het Rozenkransaltaar, een steen naar beneden gevallen. Veiligheidshalve is de plek waar de steen naar beneden is gekomen afgezet.

Ook is het Jozefaltaar afgezet, omdat in de spitsboog daar, door soortgelijke scheuren als boven het Rozenkransaltaar, ook stenen los zitten. Deze plekken worden nu hersteld. Wij vragen u ook uit voorzorg niet op de trappen voor het hoofdaltaar te zitten. *de Beheercommissie*

- BLOEMBOLLEN VERKRIJGBAAR

Op veler verzoek zorgde Wilbrord Braakman ervoor dat er op 2 oktober na de dienst weer diverse zakjes bloembollen te krijgen waren. De bollen zijn geteeld door de familie Huiberts in St Maartensbrug waar een aantal Dominicusgangers vorig jaar is geweest.

Zie hun website www.huibertsbloembollen.nl

Indien je zelf een keus wil maken en het is op voorraad kan dat worden doorgegeven aan Wilbrord via braakman@wilbrord-nature.nl (dit kan nog tot eind oktober).

De zakjes kosten € 7,- De meeropbrengst is voor Amnesty.

- 21 OKT HOUSE OF HOPE in de DOMINICUS

Tijdens de Amsterdam Dance Event is de Dominicus even club én kerk. Op vrijdagavond 21 oktober vertellen vier mensen over hun ervaringen met dak- en thuisloos zijn. Pastor Arjan Broers presenteert en verbindt. Muziek komt van DJ Mees Dierdorp.

In samenwerking met de Protestantse Diaconie, de Citykerk en inspirator Robert-Jan Glas. *Kom luisteren, dansen, zijn!*

Vrijdag 21 oktober. Deur open: 16.30u. Deur dicht: 18.00u.

Programma en dansen tot 21.30u, Tickets € 25,-

Informatie via: www.houseofhope.amsterdam

- 30 OKT ALLERZIELEN: NAMEN OP HET KLEED

30 oktober vieren we Allerzielen. Op het kleed dat deze zondag hangt staan de namen van hen die nog in ons hart leven, die niet met foto en naam in het boek staan, die misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. We tillen die naam dan even uit de vergetelheid. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: 'Ooit zal ik staan in 'licht'. U kunt namen toevoegen. Als u de naam van de betreffende persoon of personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof en u die naar het secretariaat stuurt zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Kunt u niet borduren vraag dan eerst of iemand dat voor u kan doen, lukt dat niet neem dan contact op met het secretariaat.

Alleen de roepnaam of lievelingsnaam, letters niet groter dan 3 centimeter, uiterlijk 25 oktober bij het secretariaat.

VOOR DE KINDEREN

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we naar achteren om een verhaal te lezen, erover te praten of te knutselen. Heb je zin om met ons mee te gaan? Tot zo!

De kindernevendienstgroep

PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Arjan Broers, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak.
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl
of Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl

DOMINICUSCONTACTGROEP Marleen Wijdeveld, tel. 06-22777645

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00u en/of op afspraak (mobiel 06-45503644)

NIEUWSBRIEF Op de hoogte blijven? Meldt u aan via www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/

SOLIDARITEIT Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 A | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183
BANK: NL12 TRIO 0788 8224 46
secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl

Lieddag

ter herdenking van het 100e geboortejaar van

Bernard Huijbers

zaterdag 3 december 2022

10:30-16:00 uur

Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam

In juli van dit jaar zou Bernard Huijbers 100 jaar oud zijn geworden. Hoe kunnen wij hem beter vieren dan door met velen een aantal van zijn liturgische composities te zingen? Tijdens deze lieddag zingen we muziek uit zowel zijn Nederlandse als zijn Franse periode. Tevens wordt op deze dag het boek *Een vat vol geest en leven - Bernard Huijbers, 1922-2022* gepresenteerd. Daarin recente bijdragen over Huijbers en zijn liturgische muziek van Ad de Keyzer, Anton Vernooij, Kees van Mechelen en Martin Hoondert (eindredactie).

met medewerking van Gerard Swüste, Kees Kok en Wilna Wierenga
samenzang onder aanvoering van leden van de koren van
de Dominicusgemeente Amsterdam en Ekklesia Amsterdam

piano, orgel en muzikale leiding:

Arjan van Baest - Henri Heuvelmans - Tom Löwenthal

10:00 Kerk open

10:30 Welkom en zingen

12:30-13:30 Lunchpauze (lunchpakket zelf meebrengen)

13:30 Presentatie boek

14:00 zingen

16:00 afsluiting, ontmoeting en boekverkoop

Deelname, inclusief alle koorpartijen: € 15,-. Pinnen kan (graag zelfs)

We willen graag weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen.

Wilt u zich daarom voor 15 november aanmelden via lieddaghuijbers@gmail.com?