

OVER VRIJHEID EN LICHAMELIJKHEID

Serie Vrijheid

ORDE VAN DIENST

1. 'Midden in de tijd' (t. J. Meijer, m. E. van Merode)
2. Welkom door Colet van der Ven
3. 'Hoor maar ik kan niet horen' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 63)
4. Lezing Marcus 2: 1-12
5. 'Hoelang nog, Jij' (t. G. Swüste, m. T. Jansen - Blauw 39)
6. Overweging door Marcel Elsenaar
7. 'Vriend' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 95)
8. Mededelingen en collecte
9. Tafelgebed 'Niemand heeft u ooit gezien' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 80)
10. Delen van brood en wijn
11. 'Liefde lichaam van ZON' (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 36)
12. Voorbeden en zegen
13. 'Zevenmaal' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 145)

Zang: Dominicuskoor

Piano/orgel: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest

Techniek: Janrense Boonstra (geluid), Jan Noot (beeld)

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct) of vindbaar via www.dominicusamsterdam.nl/wij-doen/toespraken/

De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct)

Collecte 8 mei: € 1340,65 (waarvan € 691,- via Givt)

AGENDA

- Zondag 22 mei: Over de vrijheid van het spel (kinderdienst).
Overweging door Eva Martens
- Zondag 29 mei, Hemelvaart: Over vrijheid, crisis en verantwoordelijkheid.
Overweging door Germain Creyghton

MEDEDELINGEN

- ZOOM-NA-DE-DIENST

In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie daarvoor de link op de website (op de luisterpagina), of zie [de Agenda](#).

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT

U kunt met *Givt* geven via de QR-code.

Ook overmaken kan – zie onze bankrekeningen achterop de OvD. In de kerk komen de mandjes langs.



- EXTRA BESTEMMING COLLECTE: JUNTOS CONTIGO

De collecte wordt vandaag gedeeld met Juntos Contigo, tbv een opvang- en onderwijsproject in Managua, Nicaragua.

voor meer informatie, zie: www.juntoscontigo.com

- STRAK, 13:30-15:00 : WAANZIN EN RELIGIE

Een gesprek onder leiding van Colet van der Ven in de kerk, met Berry Vorstenbosch en Michael Elias.

In veel psychosen spelen religieuze symbolen een belangrijke rol en ze worden dan ook herhaaldelijk in verband gebracht met visioenen. Een mystica als Teresa van Ávila waande zich in de hel, Johannes van het Kruis zag een licht waarbij 'het verstand er niet in slaagt de passende vorm te vinden.' Religieuze taal probeert een vorm te vinden voor wat onzegbaar is. Zo kunnen Bijbelse verhalen voor mensen die psychotisch zijn geweest, een anker worden om hun geestelijk evenwicht te bewaren.

Op grond van hun psychische ontregelingen gingen Michael Elias en Berry Vorstenbosch zich beiden – in weerwil van de tijdgeest – oriënteren op tradities en rituelen van hun christelijke achtergrond. De boeken die ze daarover recent publiceerden, zijn uitgangspunt voor dit gesprek.

Michael Elias is taalkundige en verbleef van 1979-83 wegens psychosen in een inrichting. Zijn ervaringen verwerkte hij veertig jaar later in de roman *Hanesteen* (2020). Berry Vorstenbosch publiceerde in maart 2021 *De overtocht: filosofische blik op een psychose*, waarin hij aan de hand van moderne denkers de rol van religie in zijn psychische wervelingen onderzoekt.

PASTORAAT

De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Arjan Broers, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak.

Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl
of Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl

Contact met de Dominicuscontactgroep? Bel Liesbeth Kooyman, tel. 020-6248760

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is geopend (onder voorbehoud) op di-vrijdag van 9.00 - 12.00u en op afspraak (mobiel 06-45503644)

NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven? Meldt u aan via www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/

SOLIDARITEIT

Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928