

GELOVEN IN EEN a/ANDER

Serie Eigenlijk geloof ik niets,...maar wat dan wel?

ORDE VAN DIENST

1. 'Dit huis is een huis' (t. M. Pootstra, m. T. Löwenthal – Blauw 55)
2. Welkom door Henk Hillenaar
3. 'Eigenlijk geloof ik niets' (t. G. Reve, m. E. v. Merode)
4. Lezing: Marcus 10: 32-45
5. Muziek
6. Overweging door Arjan Broers
7. 'Adem, jij die liefde bent' (t. A. Snitker, m. B. Huijbers)
8. Mededelingen en collecte
9. Tafel met 'Gij die weet' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers – 170)
10. Delen brood en wijn, 'En todo amar y servir' (Taizé)

En to - do a - mar y ser - vir. En to - do a - mar y ser - vir. En
to - do a - mar y ser - vir, a - mar y ser - vir. En

(In alles liefhebben en dienen.)

11. Zegening Arjan Broers, ingeleid door Eva Martens
12. 'Vrede voor jou' (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)

Vre-de voor jou, Vre-de voor jou, Vre - de voor jou, jou.

13. Voorbeden, gezongen zegen 'Jij, levende' (t. G. Swüste, m. T. Jansen)
14. 'We zullen doorgaan' (R. Shaffy)

- 'We zullen doorgaan' (R. Shaffy)

We zullen doorgaan
Met de stootkracht
Van de milde kracht
Om door te gaan
In een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

We zullen doorgaan
Telkens als we stil staan
Om weer door te gaan
Naakt in de orkaan
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

We zullen doorgaan
Met de wankelende zekerheid
Om door te gaan
In een mateloze tijd
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

We zullen doorgaan
Als niemand meer verwacht
Dat we weer doorgaan
In een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

We zullen doorgaan
Met het zweet op ons gezicht
Om alleen door te gaan
In een loopgraaf zonder licht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn

AGENDA

- Zondag 24 okt.: Geloven in verandering, doorgeven, traditie. Overweging door Henk Hillenaar
- Zondag 31 okt.: Allerzielen: Geloven in het licht van de eindigheid. Overweging door Agnes Grond.

MEDEDELINGEN

- ZOOM-NA-DE-DIENST

In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie daarvoor de link op de website (op de luisterpagina), of zie [de Agenda](#).

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT

U kunt met *Givt* geven via de QR-code.

Bent u in de kerk en wilt u liever contant geven? Bij de uitgang staat de Rode Zuil!



- 31 OKT ALLERZIELEN: NAMEN OP HET KLEED

31 oktober vieren we Allerzielen. Op het kleed dat deze zondag hangt staan de namen van van hen die nog in ons hart leven, die niet met foto en naam in het boek staan, die misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. We tillen die naam dan even uit de vergetelheid. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: 'Ooit zal ik staan in 'licht'. U kunt namen toevoegen. Als u de naam van de betreffende persoon of personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof en u die naar het secretariaat stuurt zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Kunt u niet borduren, kent u niemand die dat voor u kan doen, neem dan contact op met het secretariaat. Dus: Alleen de naam, roepnaam of lievelingsnaam, letters niet groter dan 3 centimeter, uiterlijk 27 oktober bij het secretariaat.

- 31 OKT, GROTE ZAAL 12:45: KLIMAATLUNCH

Het klimaatplatform van de Dominicus organiseert een lunch in de aanloop naar de klimaatdemonstratie op 6 nov. Zie de informatie op de website via [de Agenda](#).

Graag aanmelden!

- DE WERELDWINKEL IS GESTOPT PER 1 SEPT

Voor wie de mededeling op de website en in de nieuwsbrief heeft gemist:

Bijna 40 jaar heeft de wereldwinkel een verkoop punt in de kerk gehad. In de loop der jaren hebben veel vrijwillig(st)ers zich ingezet om de eerlijke handel te promoten. Met de gehele opbrengst (jaarlijks circa € 1800) hebben we projecten in de Derde Wereld en het Jeannette Noëlhuis kunnen ondersteunen. Maar o.a. door het kleiner en ouder worden van de groep, hebben we besloten om definitief met de zondagse verkoop te stoppen. De wereldwinkelgroep blijft echter doorgaan met de levering van FAIR TRADE koffie e.d. aan de kerk, de pastorie en andere afnemers. Met de (lagere) opbrengst blijven we projecten in de Derde Wereld (al of niet via extra collectes) ondersteunen.

Met dank en een hartelijke groet

Ank, Ans, Cor, Gena, Han, Hanny, Ina, Kees, Philippa, Veronique en Adriaan

- 29 OKT PRESENTATIE KAREL EYKMAN "WAT GELOOF JIJ EIGENLIJK?"

Voor wie Karel nog eens wil horen of niet gehoord heeft op het Symposium. U bent van harte welkom op de presentatie van zijn boek "Wat geloof jij eigenlijk?" Met Jeroen Zijlstra en Lydia van Dam – zang, in het Thomastheater: Prinses Irenestraat 26 op vrijdag 29 oktober, 14 uur. Toegang: 5 euro, aanmelden niet nodig. Het programma is gericht op deelname van kinderen vanaf 10 jaar.

- 18 OKT SCHUIF AAN - NAPRATEN OVER HET SYMPOSIUM

Wat is er veel aangeraakt op het symposium 'Eigenlijk geloof ik niets' en in de gelijknamige serie op zondag. Verschillende mensen gaven aan graag na te willen praten. Dat kan op korte termijn, op maandag 18 oktober, van 15-17 uur in de Grote Zaal van de pastorie. Een kans om mee te doen aan een spontaan geloofsgesprek met drie pastores: Juut Meijer, Eva Martens en Arjan Broers.

Wees welkom!

Juut Meijer

(U kunt het Symposium terug kijken via kerkdienstgemist.nl: - [hier](#) het ochtendprogramma (start op minuut 13:00) en [hier](#) het middagprogramma (start op minuut 13:00)

Zang: Dominicuskoor

Piano/orgel: Herman Rouw, Dirigent: Arjan van Baest

Techniek: Geert-Jan Meijerhof (beeld), Bert Haver (geluid)

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).

De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).

Collecte 10/10/2021: € 1030,50 (waarvan € 557,50 via Givt).

VOOR DE KINDEREN

Hallo allemaal,

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te doen. Vandaag verwelkomen en zegenen we in de dienst een nieuwe pastor, Arjan Broers. Bekijk em maar eens goed, dan gaan we zo over hem praten 😊 Heb je zin om met ons mee te gaan ? Tot zo !

De kindernevendienstgroep.

PASTORAAT

De pastores van de Dominicus, Eva Martens, Juut Meijer en Arjan Broers, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak.

Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl

Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl,

Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl

Contact met de Dominicuscontactgroep? Bel Liesbeth Kooyman, tel. 020-6248760

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is geopend (onder voorbehoud) op di-vrijdag van 9.00 - 12.00u en op afspraak (mobiel 06-45503644)

SOLIDARITEIT

Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL12 TRIO 0788 8224 46
secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl