

K E T I K O T I

Serie Zomerdiensten

ORDE VAN DIENST

1. 'Woord dat ruimte schept' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) SAMENZANG
2. Welkom door Juut Meijer
3. 'Voor kleine mensen' (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 25)
4. Lezing uit *Wij slaven van Suriname*, Anton de Kom (fragment)
5. muziek
6. Herdenking en bezinning door Noraly Beyer
7. 'Masra tye sara mi' (Precious Lord) door Denise Jannah
8. Mededelingen en collecte
9. Tafelgebed 'Niemand heeft u ooit gezien' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 80)
10. Delen van brood en wijn
11. 'Wan nyun dey' (t. E. Baarn-Dijksteel, m. D. Jannah) door Denise Jannah
12. Voorbeden met gezongen 'Kum ba ya, My Lord' SAMENZANG
13. Zegen
14. 'Down by the riverside' – met Denise Jannah SAMENZANG

Zang alleen door het Dominicuskoor, tenzij anders aangegeven door het blokje:

SAMENZANG

(en dan niet met 'luide stemme')

Zang: dubbelkwartet uit Dominicuskoor en -cantorij'

Solo: Denise Jannah, piano: Danny van Kessel

Piano/orgel: Evert van Merode, Dirigent: Herman Rouw

Techniek: Geert-Jan Meijerhof (beeld), Bert Haver (geluid)

Collecte 27/6/2021: € 786,85 (waarvan € 387,85 via Givt).

-‘Masra tye sara mi’ (Precious Lord) (Spiritual, vertaald door D. Jannah)
Ned. samenvatting van de Sranan tekst:

Dierbare Here God, hoor mij U roepen.
Heb medelijden
Ik ben moe en verzwakt.
Ik zit gevangen in slavernij,
mijn lichaam is gebroken en ik kan niet meer.
Neem mij aan uw Hand heer, mee naar Uw huis.
Ik droom mijn hele leven van vrij zijn,
zonder zweepslagen en verdriet.
Maar steeds wordt mijn huid weer door zweepslagen opengescheurd,
en schreeuw ik het uit.
Haal mij hier weg Heer, neem mij mee
aan Uw hand, naar Uw huis

- ‘Wan nyun dey ’ (t. E. Baarn-Dijksteel, m. D. Jannah)

Gi mi wan nyun libi
nanga wan tra tanpe
na ini na dungru fu na busi so farawe
pe skrekitori no e trobi mi
pe pikinfowru e dansi so tètèt tèk sèt

maskrenworon e dray so moi
leki a wan’ taki
luku san mi man
powisi e sori en kankan

gi mi wawan
mek’ mi tek’ bro
mek’ mi fri mi denki
nanga na broko fu wan nyun dey

Geef mij een nieuw leven
en een nieuwe verblijfplaats
ver weg in de bossen.
Waar schrikverhalen mij niet deren
en waar kleine vogels kwetterend rond
mijn voeten dansen.
Een duizendpoot draait sierlijke rondjes,
alsof hij mij zeggen wil
“Kijk eens wat ik kan!”
En de powisi-vogel pronkt met zijn prachtig
veren kroontje,
voor mij alleen.
Laat mij tot rust komen
en mijn gedachten bevrijden
bij het aanbreken van een nieuwe dag.

-‘Kum ba ya, My Lord’ (Spiritual)

Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone's singing Lord, kumbaya
Someone's singing Lord, kumbaya
Someone's singing Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbayah

Someone's crying Lord, kumbaya
Someone's crying Lord, kumbaya
Someone's crying Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Someone's praying Lord, kumbaya
Someone's praying Lord, kumbaya
Someone's praying Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

- 'Down by the riverside' (Spiritual)

Daar aan de oever van de rivier die ik ga oversteken om te komen in dat andere hemelse land, zal ik al mijn lasten afleggen. Ik schop daar mijn afgedragen schoenen uit, en trek een lang wit gewaad aan. En alle negatieve gedachten en daden laat ik voor altijd achter, daar langs de rivier.

Denise Jannah zal ons voorgaan.

AGENDA

- Zondag 11 juli. Tussen ergernis en extase. Overweging door Gerard Swüste
- Zondag 18 juli: Knarsetandend de Bijbel lezen. Overweging door Gerhard Scholte

MEDEDELINGEN

-EXTRA BESTEMMING COLLECTE: SCHOOL ON WHEELS PARAMARIBO

School on Wheels is een bus, die volledig ingericht is als klaslokaal. Deze bus rijdt in Paramaribo, om daar kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool te helpen met schoolwerk. Met de opbrengst van de collecte dragen we bij aan het in stand houden van deze schoolbus – u kunt uw bijdrage geven via de Givt-app of contant in de Rode Zuil. Zie [de website](#) voor meer informatie.

- ZOOM-NA-DE-DIENST

In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie daarvoor de link op de website (op de luisterpagina), of zie [de Agenda](#).

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT

U kunt met *Givt* geven via de QR-code.

Bent u in de kerk en wilt u liever contant geven? Bij de uitgang staat de Rode Zuil!



- NAGESPREK KETI KOTI

Er zal na de dienst gelegenheid voor een nagesprek tot 13.15u.

- RECITAL ELIN HAVER 13:15

Als dank voor de hulp bij de crowdfundingactie voor de aanschaf van haar eigen alt-viool speelt Elin Haver starts 13:15 stukken van onder andere Telemann, Vieuxtemps, Wienawski en Fauré. Dit alles onder begeleiding van piano en orgel. En natuurlijk zit het concert vol met nog vele andere verrassingen.

-11 JULI 'UN DOUX REPOS'

In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur open voor publiek. Er zijn regelmatig korte optredens.

Zondag 11 juli is er om 13.30 een recital met Barokliederen "Un Doux Repos"- Een aangenaam verpozen door Vera Ramer (sopraan) en Teun Lingeman (luit en theorbé). U ben van harte welkom. De toegang is gratis en u hoeft zich niet

op te geven. Zie de [agenda](#) op de website voor meer informatie

-SAVE THE DATES

Er komt een najaar aan vol activiteiten. Wilt u de volgende data alvast in uw agenda zetten?:

- Zondag 19 september: Gemeentemiddag over het thema 'Weerzien' met een Dominicus-quiz, muziek, kunst waar u zelf een bijdrage aan kunt leveren, een Dominicus café en elkaar weer ontmoeten. U kunt live of online aan meedoen.
- Zaterdag 9 oktober: Symposium over persoonlijke geloofsbeleving 'Wat geloof jij?', georganiseerd in verband met het vertrek van onze pastor Juut Meijer.
- Zondag 14 november: afscheid van Juut Meijer, Toespraken, bijdragen uit de gemeente en een lekkere lunch. U hoort en leest er nog meer over.

- VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN

Wij nodigen nu 140 personen voor de diensten uit. Dat is het aantal bezoekers dat maximaal in de kerk past met anderhalve meter afstand. De uitnodigingen voor de dienst gaan via [Kerktijd.nl](#). Een uitnodiging is 24 uur geldig, waarna die vervalft. De diensten blijven live uitgezonden worden vanuit de Dominicus en zijn dus online te volgen in beeld en geluid via: dominicusamsterdam.nl/luister/.

Samenzang in de kerkdienst is weer mogelijk maar voorlopig alleen bij de liederen die zo in de orde van dienst staan aangegeven. Volgt u aub de aanwijzingen van de dirigent.

De mogelijkheid voor samenzang zullen we deze zomer stap voor stap en langzaam aan verruimen, net zoals de meeste andere kerken dit doen.

- Volgt u de protocollen als u naar de kerk komt (zie [protocol kerkdienst](#) op de website) - oók als u zelf al bent gevaccineerd? In het kort: thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, draag een mondkapjes op momenten dat u geen afstand kunt houden en volgt u aub de aanwijzingen van de kosters.

dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus

PASTORAAT	De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl Contact met de Dominicuscontactgroep? Bel Liesbeth Kooyman, tel. 020-6248760
SECRETARIAAT	Het secretariaat van de Dominicus is geopend (onder voorbehoud) op di-vrijdag van 9.00 - 12.00u en op afspraak (mobiel 06-45503644)
SOLIDARITEIT	Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928