



Viering van het leven van

Jacobus Johannes Maria Bordens

Ko

Hij bracht anderen tot bloei

26 augustus 1935

Amsterdam

1 april 2021

ORDE VAN DIENST

- Piano
- 'Dit huis van steen en woord' (t. H. Oosterhuis, m. J. Tabourot)
- Welkom door Juut Meijer, aansteken van het licht, gezongen 'Als alles duister is' (Taizé)
- Woorden van herinnering door:
 - Truce, zus van Ko
 - Lot
 - muziek -
 - Marian en Hanneloor Heesen, nichten van Ko
 - Leen Keizer, vriend van Ko
 - Alle van Steenis, oud-collega en vriend van Ko
- 'Al wat wij verlangen' (t. G. Swüste, m. T. Jansen)
- Lezing Evangelie van Johannes 2: 1-11 (vertaling Jan Nieuwenhuis)
- Overweging door Jannet Delver
- 'Nooit hoorden wij andere stemmen' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
- Dienst van de tafel, met 'Sacrament van hoop' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)
- na Brood en wijn, 'Wat ik gewild heb'
- Absoute en zegen
- 'Honderd bloemen' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers)

Om kwart voor 1 dragen we Ko uit om hem daarna per boot naar
begraafplaats Zorgvliet te brengen.
U kunt daar, als u wilt, op eigen gelegenheid naartoe gaan.

Doet u, als u niet zit, in de kerk een mondkapje op en houdt u de
anderhalve-meter-regels in acht?

Voorgangers: Jannet Delver, oud-lid van het Liturgisch Team en Juut Meijer, pastor
van de Dominicuskerk
Zang: Petra Meijerhof, Joanne Bosch, Janrense Boonstra, Stan van Walstijn
Piano/orgel: Evert van Merode en Thom Jansen
Dirigent: Arjan van Baest
Techniek: Geert-Jan Meijerhof (camera) en Bert Haver (geluid)
Tekening omslag © Riet Deerenberg