

VISIOEN

Serie Grondwoorden

ORDE VAN DIENST

1. 'Al wat wij verlangen' (t. G. Swüste, m. T. Jansen – Blauw 56)
2. Welkom door Eva Martens
3. 'Beschaam ons toch niet' (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Groen 52)
4. Lezing Genesis 28: 10-22
5. 'Dichter bij de kern' (Stef Bos)
6. Overweging Marcel Elsenaar
7. 'Zijn alsof niet' (t. H. Oosterhuis, m. Lyon 1548 - 193)
8. Mededelingen en collecte
9. Tafel met 'Veel te laat' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – 226)
10. Voorbeden & zegen
11. 'Als God ons thuis brengt - Ps 126' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers -101)

NB zang in de kerk alléén door de solist

Zang door Arjan van Baest en Lieke van Duin
piano/orgel: Evert van Merode

Collecte zondag 07/02/2021: € 1294,- (waarvan € 886,50 via Givt).

AGENDA

- Aswoensdag 17 februari: Mens te zijn. Overweging door Eva Martens
- Zondag 21 februari: Twee broeders. De lotsverbondenheid van Kain en Abel.
Overweging door Claartje Kruijff
- Zondag 28 februari: De vloed, en hoe verder?. Overweging door Karel Eykman

- 'Dichter bij de kern' (Stef Bos)

Het was mistig, het was koud.
Het was midden in de nacht.
En ik zocht naar het geluk in een
uitgestorven stad.
Was alleen en wist niet goed meer wat ik
wou, of waar ik was.
Maar ik was dichter bij de kern dan ik
dacht.
Ik was een schaduw van mezelf.
Niemand zag me staan.
Ik schreef alleen nog woorden in een
bloemenloze taal.
Ik was moe en wist niet goed meer thuis
te brengen wat ik zag.
Maar ik was dichter bij de kern dan ik
dacht.
Ik was dichter bij de kern dan ik dacht.
Ik was dichter bij de kern dan ik dacht.
Toen ik verloren was gelopen en de
uitweg niet meer zag, was ik dichter bij
de kern
Dan ik dacht.

Ik was overal en nergens, in men eigen
web verward.
Zag een doorgedraaide wereld en de
waan van elke dag.
En ik trok mezelf in twijfel tot er niets
meer over was.

Maar ik was dichter bij de kern dan ik
dacht.
Dichter bij de kern dan ik dacht.
Ik was dichter bij de kern dan ik dacht.
Toen ik verloren was gelopen en de
uitweg niet meer zag, was ik dichter bij
de kern
Dan ik dacht.

Zie de leegte onder ogen wees niet bang.
Adem in en adem uit en volg de lijnen in
je hand.
Het gevaar is altijd kleiner dan de angst.
En als je niet meer weet wat waar is, wat
je drijft en wie je bent, ben je dichter
Bij de kern dan je denkt.
Je bent dichter bij de kern dan je denkt.
Als je niet meer weet wat waar is, wat je
drijft of wie je bent, ben je dichter bij,
Dichter bij, dichter bij de kern dan je
denkt.
Je bent dichter bij de kern dan je denkt.
Als je als je niet meer weet wat waar is,
wat je drijft of wie je bent, ben je dichter
Bij de kern dan je denkt.
Je bent dichter bij de kern, dichter bij de
kern dan je denkt.

MEDEDELINGEN

- Er is een Zoom-bijeenkomst na de dienst: zie daarvoor de link op de website
(op de luisterpagina), of zie [de Agenda](#).

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT

Geeft u via *Givt?* Voltooit u dan wel uw registratie bij Givt?
Anders ontvangen we uw gift niet. Zie de toelichting op de
website of vraag ernaar bij het secretariaat! U kunt geven via
de QR-code:



In de kerk kunt u ook contant geven – u kunt uw gift kwijt in de
Rode Zuil bij de ingang.

- ASWOENSDAG 17 FEB

De Aswoensdagviering zal dit jaar een andere vorm hebben – wij proberen die
dit jaar via Zoom. Daarvoor dient u zich wel van tevoren op te geven – leest u

verder in de Agenda op de website, of klik op:

<https://dominicusamsterdam.nl/events/aswoensdagviering-via-zoom/>

- 40 DAGEN ONDER DE LUIFEL: ☪

Een programma van 40 Bijbelverhalen in 40 dagen, via Zoom. In de 40-dagentijd, elke middag om 17:00, een half uur onder begeleiding van de pastores, exclusief de zondagen. Meedoen kan ook per keer – zie het bericht op de [website](#).

- SOLIDARITEITSFONDS ACTIE 'REIZEN DOOR TE LEZEN'

Nu reizen wordt afgeraden, we nog meer binnen moeten zitten, kan met een boek de wereld weer open gaan. Met campagnes op radio en tv is duidelijk gemaakt hoe waardevol het is om het leven in coronatijd met een boek te verrijken nog los van het feit dat we daarmee ook de boekhandel ondersteunen. Met de actie wil het solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen voor wie het, door allerlei omstandigheden, niet vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen. [Klik hier](#) voor meer informatie, als u een bijdrage kunt gebruiken of als u wilt geven. Hartelijk dank!

- DOMINICUS MATCHT !

Mis jij het terloopse van een onverwachte ontmoeting - een mooi gesprek bij de koffie na de dienst, een stukje oplopen met iemand die net als jij Dominicusganger is ? De Werkgroep Pastoraat heeft er iets op bedacht: de Dominicusmatch: [klik hier](#) voor informatie!

- DOMINICUSKRANT

Het februarinummer van de Dominicuskrant is uit. Zie de informatie over het bestellen van de krant via:

dominicusamsterdam.nl/wij-doen/dominicuskrant/

- 40-DAGENTIJDKALENDER

We kennen in de Dominicus al enige jaren een digitale 40-dagenkalender: een dagelijkse tekst en afbeelding rond het thema van de 40-dagentijd. Voor de komende 40-dagentijd wordt weer een digitale kalender samengesteld die dan dagelijks aan belangstellenden zal worden gestuurd.

Heeft u in voorgaande jaren deze kalender al ontvangen dan hoeft u niets te doen als u deze dit jaar wil krijgen. Als u de kalender voor het eerst (of juist niet meer) wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar: 40dagentijdkalender@gmail.com.

De eerste uitgave ontvangt u op Aswoensdag, 17 februari

- OPROEP PASTORES

Ondanks de lockdown is het nog steeds mogelijk een afspraak te maken met de pastores. We spreken "1 op 1" af in de pastorie of aan huis. Of, om risico nog meer te vermijden voor een korte wandeling buiten. Neem gerust contact op met Eva, die ook graag met nieuwe mensen kennismaakt of met Juut.

- OVER DIENSTEN VOLGEN VIA INTERNET.

Wij zijn overgestapt op een nieuw systeem, met twee vaste camera's. De audio-visuele groep is druk bezig alle techniek die hierbij komt kijken in de vingers te krijgen – er ging (en gaat) wel eens wat mis – hopelijk zo weinig en kort

mogelijk. Gebeurt dat toch, dan kunt u er op rekenen dat wij daar dan achter de schermen direct mee bezig zijn en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Wij vragen u in dat geval geduld en begrip. Feedback is welkom

- LOCKDOWN 15 DEC VERLENGD T/M 2 MAART

De lockdown van 15/12 is verlengd t/m 2 maart:

- Er vinden gedurende de hele periode live vieringen vanuit de Dominicus plaats, die echter uitsluitend online te volgen zijn in beeld en geluid via: dominicusamsterdam.nl/luister/. Wie moeite heeft met de techniek wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat.
- De groepen kunnen helaas in de periode tot en met 2 maart 2021 (of zo lang als de lockdown duurt) niet bij elkaar komen. Hen wordt geadviseerd om online ontmoetingen te realiseren. Wie daar hulp bij nodig heeft, kan contact opnemen met het secretariaat. (Ook voor vergaderingen via Zoom)
- Verhuuractiviteiten met bezoekers kunnen niet doorgaan in de komende periode.
- Wilt u contact opnemen met een mede-Dominicusbezoeker maar heeft u de contactgegevens niet, dan kan het secretariaat u daarbij helpen.
- Wilt u contact met de contactgroep of pastores? U vindt de contactgegevens hieronder!

Zie ook:

www.dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus/

PASTORAAT

De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak.

Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl
Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl

Contact met de Dominicuscontactgroep? Bel Arie Kempkes, tel. 06-47452143

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is geopend (onder voorbehoud) op di-vrijdag van 9.00 - 12.00u en op afspraak (mobiel 06-45503644)

NIEUWSBRIEF

U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/

SOLIDARITEIT

Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL12 TRIO 0788 8224 46
secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl