

Gabriëlle

Viering van het leven van

Gabriëlle Lucia Maria van Zaalen

*Den Haag, 6 okt 1956 - Amsterdam 21 mei 2020

tijdens het uitdragen zingen we:
'Er is nog zomer en genoeg'

(f. J. Herzberg, m. G. Bruijning)

1. Koor; 2. Allen

Er is nog zo-mer en ge-noeg wat zou het
lood-zwaar til-len zijn wat een ge-zwoeg als ie-der-
een niet ie-der-een ter-wil-le was als ie-der-
een niet ie-der-een op han-den droeg.

De begrafenis vindt aansluitend aan de dienst plaats op
begraafplaats Sint Barbara, Spaarndammerdijk 312 in
Amsterdam.

Online condoleanceregister:

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2020570

Voorganger: Juut Meijer, pastor van de Dominicus Amsterdam
Leden van het koor van de Dominicus: Petra, Geert Jan, Joanne en Vincent
Piano: Herman Rouw

Dominicus
+Amsterdam+

woensdag 27 mei 2020

ORDE VAN DIENST

- 'Tijd van vloek en tijd van zegen' (f. H. Oosterhuis, m. H. Heuvelmans)

- Welkom door Juut Meijer en aansteken van het licht

- Gebed

- 'Dit is de plaats' (f. J. Meijer, m. T. Löwenthal)

1. Solo; 2. Koor(Allen)

al had nie-mand_ mij ooit ge-zien
en be-te-ken-de ik_ in nie-mand's o-gen iets
al was ik nog nooit be-gre-pen
en bleef mijn hart ge-slo-ten
al was ik nooit_ ik
ont-heim-de vreem-de voor me-zelf
was er nie-mand die me lief-had_
maar ik was kost-baar in de o-gen van
één die hoort en ziet... dan is
dit de plaats_ de plaats van het zien_
dit de tijd_ de tijd om te zijn_
dit de bron_ de bron van de
le-ven-de die mij ziet_

- Woord van herinnering

door Jeroen, broer van Gabriëlle

- 'Morgen'

(R. Strauss)

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen
Und auf dem Wege, den ich gehen werde,
Wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen
Inmitten dieser sonnenatmenden Erde

Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,
Werden wir still und langsam niedersteigen,
Stumm werden wir uns in die Augen schauen,
Und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen

- De dood is niets – Augustinus

door Dorien, zus van Gabriëlle

- 'Als alles duister is'

(Taizé)

- Lezing: Prediker 7:1-4 en 8-14

door Marlies, zus van Gabriëlle

- Piano

- Overweging

- 'Gabriella's Song'

(uit de film 'As it is in heaven')

Vanaf nu is mijn leven van mij
In de korte tijd die ik heb op aarde
heeft mijn verlangen mij hier
gebracht.
Alles wat mij ontbrak en alles wat ik
vergaarde.

En toch is dat de weg die ik koos
Mijn vertrouwen was eindeloos
en heeft mij een klein stukje getoond
van de hemel die ik nooit vond

Ik wil voelen dat ik leef,
al mijn dagen
Ik wil leven zoals ik verlang
en weten dat ik goed genoeg was

Ik ben nooit mijzelf verloren
heb het alleen in mij laten slapen
en al had ik nooit de keus
wel de wilskracht om te leven

Het enige dat ik wens is gelukkig te
zijn,
zijn wie ik ben
Al mijn dagen
Ik zie de dag uit de nacht opkomen

Ik ben hier en mijn leven is van mij
En de hemel waarvan ik overtuigd
was
Ik heb ontdekt dat die er zeker moet
zijn
zo wil ik voelen dat ik mijn leven heb
geleefd
(vertaald uit het Zweeds)

- Op reis – Toon Tellegen

door Christel, zus van Gabriëlle

- 'Wat ik gewild heb'

(t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

- Absoute en zegening
