

THUIS IN JE WARE ZELF

Serie Huis gezocht

VOOR DE KINDEREN

Hallo allemaal,

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te doen. Heb je zin om met ons mee te gaan ? Hopelijk tot zo !

De kindernevendienstgroep.

CRÈCHE

Er is crèche op 6/10 en 20/10. Wil je helpen? Of meer informatie? Mail: Rieke Hart (riekehart@gmail.com).

PASTORAAT

De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak op tel.nr. 020 -6226171 of via mail:

Evamartens@dominicusamsterdam.nl

(NB: Juut Meijer is in sept & okt met studieverlof)

Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er bezoek thuis mogelijk, door een lid van de contactgroep. Bel met: Arie Kempkes, tel. 06-47452143

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)

ADRESSENBESTAND

Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand, waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.

SOLIDARITEITSFONDS

Voor het solidair zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

VERVOER

Als iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, dan kan de Werkgroep Rijders een oplossing vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558

ORDE VAN DIENST

1. 'Dat prachthuis' (zoz)
2. Welkom door Henk Hillenaar
3. 'Grondvest ons' (zoz)
4. Lezing Fioretti 29
5. 'Voor kleine mensen' (Groen 25)
6. Lezing Johannes 15: 1-12
7. muziek
8. Overweging door Arjan Broers
9. 'Waar liefde woont' (zoz)
10. Mededelingen en collecte
11. Tafelgebed 'Gezegend gij in uw verborgenheid' (zoz)
12. Brood en wijn
13. 'Mijn licht mijn vrijheid ben je' (Blauw 48)
14. Voorbeden en zegen
15. 'Deze wereld omgekeerd' (184)

Het koor staat onder leiding van Evert van Merode, piano/orgel: Dennis Vallenduuk

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).

Collecte voor het eigen huis, zondag 22/9: € 919,01 (incl 106,50 via Givt)

AGENDA

- Zondag 6 oktober: Basisemoties: Angst. Overweging door Colet van der Ven.
Angst komt van angustia dat 'nauwte' betekent. Het spectrum aan vormen van 'benauwdheid' is breed. Varieert van extreem en irreëel tot meer 'gewoon' zoals angst voor eenzaamheid, verlies, ziekte en dood. Maar is angst alleen benauwend en beklemmend of zit er een keerzijde aan? Hebben we angst misschien ook nodig?
- Zondag 13 oktober: Basisemoties: Vreugde. Overweging door Claartje Kruijff.
Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: wie dit water drinkt dat ik te drinken geef zal nooit meer dorst krijgen. Vreugde is iets anders dan alle hoogtepunten en successen die we met elkaar op social media delen. Het is ook niet perse hetzelfde als genieten. En het is ook niet het tegenoverstelde van verdriet, geloof ik. Laten we samen wat dieper nadenken over vreugde.

MEDEDELINGEN

- 24 SEPT INTRODUCTIE JOODS LEERHUIS

Altijd al nieuwsgierig naar wat dat Joods leerhuis inhoudt? U bent welkom op de introductiemiddag dinsdag 24 september 13.30 - 16.00 in de Grote zaal van de pastorie. Informatie: Anne-Marie Hauer: a_mhauer@hotmail.com (020-6452595)

- 1 OKT LUKAS LEZEN – LEZING DOOR JANNEKE STEGEMAN

Samen Bijbelteksten lezen is altijd een verrijkende ervaring: over de teksten is veel te leren en het is spannend om in gesprek te gaan over wat er gebeurt tussen ons en die teksten. Tijdens deze inleidende avond besteden we aandacht aan deze beide polen – die in feite bij elkaar horen: de vraag hoe Lukas te werk ging, welke keuzes hij maakt, hoort bij de vraag wat de tekst met ons en andere lezers doet en heeft gedaan. Het Lukasevangelie (en het boek Handelingen, dat erbij hoort) is geschreven als een reisverhaal. We lezen een aantal teksten waarin dat duidelijk wordt, zoals het verhaal van de Emmaüsgangers. We besteden ook aandacht aan hoe radicaal het evangelie is (geweest), aan de hand van de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in het evangelie en Lukas' houding ten opzichte van de Romeinse bezetter. Iedereen is van harte welkom om mee te lezen en te delen! Op dinsdag 1 oktober, 19.30 -21.30 in de Grote zaal van de pastorie. Informatie op de website (de Agenda) of via Anne-Marie Hauer: a_mhauer@hotmail.com (020-6452595)

- 6 OKT INZAMELING VOEDSELBANK

Zondag 6 oktober wordt er weer een inzameling van goederen gehouden voor de Voedselbank. Zowel voor als na de dienst is er gelegenheid achterin de kerk uw bijdrage in te leveren. Het gaat om houdbare voedingsproducten. Wij hopen op deze manier te kunnen delen met mensen die het wat minder hebben. Werkgroep Diaconaat.

- 11 OKT JAN NIEUWENHUIS: "DE DOOD BESTAAT NIET"

De vijftigplusgroep wil vrijdagmiddag 11-10-19 van 14.00 tot 16.00 uur het interview bespreken dat Karin Kasdorp heeft gehouden met Jan Nieuwenhuis en dan met name de gedachtengang: "de dood bestaat niet". "Wat heeft het ons te zeggen dat Jezus het woord dood niet in de mond genomen heeft?" Karin Kasdorp komt het interview voorlezen en daarna gaan we met elkaar in gesprek. Belangstellenden en eventuele nieuwe vijftigplussers zijn welkom. Graag opgeven in verband met de ruimte en de voorbereidingen bij gredegroot1945@gmail.com. (Dan ontvang je het interview ook digitaal)

- 24 NOV VERKIEZING BELEIDSRAAD DOMINICUSKERK

Op 24 november a.s. vindt er een verkiezing plaats voor de Beleidsraad van de Dominicus. De Beleidsraad is een groep mensen die verantwoordelijkheid draagt voor de koers, de contacten, het werkgeverschap en de financiën van onze Dominicusgemeente. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken Dominicusgangers die een bijdrage willen leveren aan het beleid van de Dominicuskerk. Mensen die meedenken met werkgroepen, aanzet geven tot nieuwe ontwikkelingen, die praktisch regelen combineren met vooruitzien en besluiten. Kortom een veelzijdige functie! Aanstelling in de beleidsraad is voor 4 jaar. Met de goed ingewerkte collega-bestuurders worden de portefeuilles verdeeld. Informatie over de beleidsraad en de functie kunt u vragen bij Jop Mendelts of Tineke Dijkstra, wij staan na de dienst voor het podium. U kunt ook mailen naar jopmendelts@telfort.nl of tineke-dijkstra@live.nl. Heeft u belangstelling: laat het ons weten!

- HET COLLECTEREN – EEN VERANDERING

Het is nu mogelijk om via uw mobiele telefoon bij te dragen aan de collectes. We maken gebruik van het systeem *Givt*. Een toelichting en handleiding vindt u op onze website of achter in de kerk.