

- 'In Paradisum'

In pa- ra- di- sum *de- dú- cant te Ange- li: in tu-
o advén- tu sus- cí- pi- ant te Márty- res, et perdú- cant
te in ci- vi- tá- tem san- ctam Je- rú- sa- lem. Cho- rus
An- ge- ló- rum te sus- cí- pi- at, et cum Lá- za- ro quon-
dam páupc- re ae- tér- nam há- be- as ré- qui- em.

Naar het paradijs mogen de engelen jou begeleiden.
Bij je aankomst zullen allen die gemarteld zijn
je in hun armen sluiten - en dan dragen zij je weg
naar de Stad, het heilige Jerusalem. Daar schaart
een koor van lichtgestalten zich om je heen,
en met Lazarus, de arme zwerver, zal jij zijn
in rust en vrede voor altijd.



Dankdienst voor het leven van



Jan Nieuwenhuis

dominicaan, voorganger, inspirator

Amsterdam, 31 januari 1924 - Nijmegen, 24 augustus 2019

Dominicuskerk, zaterdag 31 augustus 2019

ORDE VAN DIENST

- 'Stem uit duizend'

- 'Zomaar een dak'

(t. H. Oosterhuis, m. Com nu met sang)

- Welkom door Juut Meijer

- Aansteken van de kaarsen

- Gebed

- 'Uit Zijn volheid'

(t. J Nieuwenhuis, m. T. Jansen)

Uit zijn vol-heid heb-ben wij al-len ont-
van-gen, ge-na-de op ge-na-de. Uit

The image shows a musical score for the hymn 'Uit Zijn volheid'. It consists of two staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The melody is written on a treble clef staff. The lyrics are written below the notes. The first staff ends with a fermata over the word 'ont-'. The second staff begins with 'van-gen, ge-na-de op ge-na-de. Uit'.

- Woorden van herinnering:

– René Dinklo o.p
piano

– Jan-Willem Pieterse - neef
piano

– Anne-Marie Hauer - Dominicus

- 'Woord dat ruimte schept' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

- Schriftlezing door Irmgard van Koningsbruggen

- fragmenten uit de profetieën van Jesaja

- 'Deze woorden aan jou opgedragen'

(t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)

- Overweging door Henk Hillenaar

- 'Soms breekt uw licht'

(t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers)

- Tafelgebed door Jannet Delver

- 'Gij die weet'

(t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers)

- Delen van brood en wijn, begeleid door *Elégie*, opus 44 van Aleksandr Glazunov (door Elin Haver, viool)

- Clara Janssen

- 'Lied van de laatste avond'

(t. J Nieuwenhuis, m. T. Jansen)

- Absoute

- 'De steppe zal bloeien'

(t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, broodjes en 'Est, Est, Est' - wijn.

Om ongeveer half 3 dragen we Jan uit en zingen we 'In Paradisum' (zoz) Jan zal dan naar de r.-k. begraafplaats Buitenveldert worden gebracht.

Voorgangers: Juut Meijer – pastor Dominicus, Henk Hillenaar, Jannet Delver, Ben Vocking o.p.(op de begraafplaats)
Leden van het koor van de Dominicus
Dirigent: Tom Löwenthal
Piano/orgel: Thom Jansen