

DE DRUK VAN HET GELUK

Serie Zomerdiensten

ORDE VAN DIENST

PASTORAAT	De pastores van de Dominicus, Juut Meijer en Eva Martens, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak op tel.nr. 020 -6226171 of via mail Evamartens@dominicusamsterdam.nl Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl Om contact met de Dominicus te houden, tijdens ziekte of anderszins, is er bezoek thuis mogelijk door een lid van de contactgroep. Bel met: Arie Kempkes, tel. 06-47452143
SECRETARIAAT	Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)
ADRESSENBESTAND	Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand, waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.
SOLIDARITEITSFONDS	Voor het solidair zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928
VERVOER	Als iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, dan kan de Werkgroep Rijders een oplossing vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558

1. 'Wees hier aanwezig' (Groen 12)
2. Welkom door Eva Martens
3. 'Als een boom ben je' (Blauw 2)
4. Lezing Psalm 4
5. piano / orgel
6. Lezing Matteüs 5: 1-11
7. 'Dit ene weten wij' (Blauw 23)
8. Overweging door Tim Vreugdenhil
9. 'Als vrijheid was' (Groen 24)
10. Mededelingen en collecte
10. Tafelgebed 'Gij die weet' (170)
11. Brood en wijn
12. 'Er is nog zomer' (Blauw 71)
13. Voorbeden en zegen
14. 'Als God ons thuisbrengt' (101)

De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 07/07: € 870,48
De opbrengst van de extra collecte van zondag 07/07: € 1294,50

AGENDA

- Zondag 21 juli Zomerdienst.. Kun je met muziek een oorlog winnen? Overweging door Agnes Grond. Muziek, althans de meeste muziek, heeft een grote kracht. Ze kan ons troosten, optillen en veranderen, het goede in ons naar boven halen, en ons dichter bij elkaar en bij God brengen. Maar kun je er ook een oorlog mee winnen?
- Zondag 28 juli Zomerdienst. Het Gilgamesh epos Overweging door Henk Hillenaar
We lezen fragmenten uit het Gilgamesh epos: één van de vroegste literaire teksten van de mensheid, bijna 5000 jaar geleden in steen gebeiteld, in Mesopotamië, lang vóór de Bijbel, lang vóór de Ilias en de Odyssee. We lezen er over vriendschap en heldendom, dood en sterfelijkheid en over een god die de mensheid wil verdelgen met een zondvloed. Niets nieuws onder de zon.

MEDEDELINGEN

-OEPS FOUTJE ! GERARD SWÜSTE – OP DE VLEUGELS VAN EEN LIED

In de oplage die vorige week is gepresenteerd is een fout geconstateerd: pag. 36 is tweemaal afgedrukt, pag. 46 ontbreekt.

Met de drukker is afgesproken dat de gehele oplage opnieuw wordt gedrukt. Voor wie al een exemplaar heeft: er is bij de Boekentafel een inlegblad verkrijgbaar met de ontbrekende pagina. U kunt er ook voor kiezen uw exemplaar om te ruilen voor een nieuwe. We verwachten dat de nieuwe oplage volgende week of uiterlijk de zondag erop beschikbaar is.

- 'S ZOMERS VERPOZEN VANAF 13 JUNI

Op donderdagmorgen van 11 uur tot 12 is er weer elke week's zomers verpozen in de pastorie. We komen bij elkaar, drinken koffie met iets erbij en hebben het gezellig samen of praten, als dit zo ter sprake komt, over een thema. Je leer op deze manier ook eens andere mensen kennen of kunt bijpraten met voor jou bekende mensen. Iedereen is welkom! Neem je buurvrouw of een vriend/vriendin mee. Meestal is ook een van de pastores aanwezig.

Informatie werkgroep pastoraat - werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

- ZOMEROPENSTELLING: ZIN IN DE ZOMER

In de maanden juli en augustus is de Dominicus op zondagmiddag open voor publiek, van 12.30 tot 16.30 uur. Bezoekers kunnen even tot rust komen en een kaarsje branden. Op veel zondagen zijn er activiteiten. Volgende week zondag, 21 juli, is er een labyrint: kom al lopend tot verrassende inzichten over het leven en over jezelf. Kijk voor het volledige programma op www.dominicusamsterdam.nl of op facebook. Je bent van harte welkom!

- ZOMERKOOR

Vanaf zondag 7 juli staat het Dominicuskoor in de zomerstand; veel koorleden zijn dan afwezig wegens vakantie. Kerkgangers met een goede stem en bekendheid met het repertoire worden van harte uitgenodigd om de zomermaanden mee te zingen. Het inzingen begint iedere zondagochtend stipt om 10.00 uur

- CRÈCHE

In juli en augustus is er geen crèche. We beginnen weer in september. Wil je helpen? Of meer informatie? Mail: Rieke Hart (via het secretariaat)).