

vandaar dit boek

Claartje Kruijff (1971), predikant in Amsterdam

Ik weet niet zeker of God bestaat, daar ben ik eerlijk in'

CO WELGRAVEN

“Ik ben buitenkerkelijk opgevoed en heb via een lange route de weg naar de kerk gevonden. Mijn zoektocht, en wat ik daarbij ontdekt heb, wil ik graag delen.

Al gaan er steeds minder mensen naar de kerk, ik merk dat er wel degelijk behoefte is aan verdieping, aan bezinning en plaatsbepaling: waar sta ik nou, wie ben ik ten opzichte van de ander en de grotere wereld om me heen? Daar schrijf ik over. Op Facebook ben ik met blogs begonnen, ik kreeg redelijk snel wat volgers en ben toen gebeld door een uitgever: heb je interesse in een boek?

In enquêtes over het afnemend kerkbezoek probeer ik toch iets positiefs te ontdekken. Ik zie dat op veel vragen over het geloof steeds meer mensen zeggen: ‘Ik weet het niet’. Ik weet ook heel veel niet, maar dat geeft juist ruimte voor een gesprek. Vanuit het niet-weten kun je veel ontdekken.

Mensen vragen mij regelmatig: weet je zeker of God bestaat? Mijn antwoord is: nee, dat weet ik niet zeker. Ik zeg dan eerlijk dat ik ook zoekende ben, en dat dat geen makkelijk proces is. Ik vind dat we vaak op die ene naam, op dat concept van God blijven steken en dat we daardoor misschien wel iets van de clou missen.

Binnen de kerken, vooral in de vrijzinnige, gaan mensen heel open met elkaar om als het om geloofsvragen gaat. Mensen van buiten de kerk denken vaak nog steeds dat we allemaal rotsvast geloven in een schepping van zes dagen en dat we tegen homo's zijn. Ze moesten eens weten. Zij zijn blijven steken in een stoffig, roestig beeld over geloof en kerk, niet wij.

De titel van mijn boek komt uit het dagboek van Etty Hillesum dat ik elke tien jaar herlees. Eén passage raakt mij telkens weer, over de leegte die ze achter de dingen voelt, dat ze zoekende is om die leegte op te vullen.



‘Etty Hillesum
schrijft over
de leegte die
ze wil vullen.
Daar herken
ik me in’

Dat herken ik. Ook ik zoek naar betekenis, naar iets van richting, naar ankerpunten. Dat had ik zeker ook in mijn vorige baan, toen ik als psycholoog voor een Amerikaans bedrijf werkte, in Amsterdam en de Londense City. Die behoefte is een belangrijke drijfveer geweest om op m'n dertigste aan m'n tweede studie te beginnen, theologie aan de Vrije Universiteit.

De boodschap van dit boek is dat het in het leven draait om de fundamentele afhankelijkheid van, en verbondenheid met elkaar. Ik ben niet het middelpunt van m'n eigen universum. Maar ik ben wel van betekenis en een belangrijke schakel in verbinding met anderen.

Het zijn verwarrende tijden. We kennen veel welvaart, we zijn heel vrij. We mogen ons eigen leven helemaal zelf inrichten, dat is ontzettend rijk natuurlijk. Maar ik kom in mijn pastorale werk veel mensen tegen die in die vrijheid verdwalen, die zich verloren voelen.

Ik bespeur veel angst, en door die angst keren mensen zich naar binnen. In dit boek probeer ik wat handvatten te geven. Waar gaat het om in het leven, waar moeten we ons op richten? Mensen zouden voor dat soort vragen wat tijd moeten nemen, dat gebeurt nu veel te weinig.

Bij elkaar heb ik er bijna twee jaar aan gewerkt, eerst in m'n vrije tijd; de laatste maand fulltime, dat was heerlijk. Het eerste manuscript kwam er bij de uitgever niet door. Ze vonden dat ik me duidelijker moest uitspreken, meer m'n eigen mening naar voren brengen. Ik heb toen wel even getwijfeld of ik door zou gaan, want kon ik wel geven wat zij vroegen? Achteraf ben ik heel blij met die feedback.”

Claartje Kruijff: Leegte achter de dingen.
Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven
Ambo/Anthos; 224 blz. € 18,99