



Wandel met me mee

Het is aangenaam kuieren in de stille wijken. De ochtendzou staat als een honingvlek aan de hemel, de kalmte en het wandelen brengen zachte gedachten. Hier en daar klinken flarden van menselijke stemmen uit de openstaande ramen, ik ben niet alleen. Ik loop graag een beetje verloren, zonder plan, geleid door de schoonheid van de straten, zonder tijd, in de traagheid van de zondagsrust.

Dirk de Wachter: *Wachten, een levenshouding*. Lannoo Campus 2025
Foto: Martin Poorter / Jan Cees Smit, Chill out in Lissabon

dag 25 woensdag 18 maart