

Ik ben er stellig van overtuigd dat vriendelijkheid, tederheid, vreedzaamheid en de innerlijke vrijheid om nader tot elkaar te komen of meer afstand van elkaar te nemen, in het alleen-zijn gevoed worden.

Reflectie

