

LICHT OP HET LELIJKE

Serie Verwachting en bevrijding

ORDE VAN DIENST

1. 'Dauwt hemelen' 1, 2 (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 55)
2. Welkom door Alle van Steenis, aansteken Adventkaarsen
3. 'De profundis' (t. I. Gerhardt, m. A. v.an Baest)
4. Lezing Leviticus 25: 1-18
5. 'Deze woorden aan jou opgedragen' (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)
6. Lezing M. Darwish *Het meisje/de schreeuw*
7. Muziek
8. Overweging door Janneke Stegeman
9. 'Dan nog' (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 168)
10. Mededelingen en collecte
11. Tafellied 'Ander, ouder' (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 14)
12. Delen brood en wijn
13. Voorbeden, 'Kom, adem ons open' (t. S. Prins, m. T. Löwenthal) en zegen
14. 'Scheur toch de wolken' (t. H. Oosterhuis, m. O Heiland - Groen 31)

Zang: Dominicuskoor | piano/orgel: Evert van Merode en Dennis Vallenduuk | dirigent Elin Haver

techniek: Bert Haver (geluid), Geert-Jan Meijerhof (beeld)

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct) of vindbaar via dominicusamsterdam.nl/dominicus-op-zondag/

De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct)

Ringleiding is beschikbaar in de *hele* kerk. Informatie over de Dominicus?

Kennismaken? Na de dienst vindt u de gastheren en gastvrouwen bij het *Info-punt*

Collecte 30/11: €1.868,75

- OPEN HUIS 2025

Voor het Open huis is € 17.000,- nodig, waarvan € 13.500,- uit giften.

Inmiddels is aan giften € 6.720,- ontvangen – nog € 6.780,- te gaan !

U kunt bijdragen via: Open Huis Dominicuskerk, NL37 INGB 0004 8850 50 o.v.v. 'Open Huis 2025' of via de QR code – VEEL DANK!



AGENDA

- Zondag 14 nov. 3^e Advent: (On)Vrijheid doorgeven. Overweging door Marcel Elsenaar
Zondag 21 dec. 4^e Advent: Lichtbrengers. Overweging door Geeske Hovingh

- Mahmoud Darwish: *Het meisje/de schreeuw*

Op het strand staat een meisje. Het meisje heeft familie,
de familie heeft een huis. Het huis heeft twee ramen en een deur.
Op zee vaart een schip dat zich vermaakt
met schieten op passanten op het strand.

Vier, vijf, zeven van hen

vallen neer in het zand. Het meisje blijft nog even gespaard,
omdat een hand van mist,

een soort goddelijke hand, haar beschermt. Ze roept:

'Papa, papa, sta op, we gaan naar huis. De zee is niet bedoeld
voor mensen zoals wij.' Haar vader antwoordt niet, hij ligt
als een doodskleed over zijn schaduw
in de wind van de ondergaande zon.

Bloed aan de palmbomen, bloed aan de wolken.

Haar stem voert haar mee, hoger en verder
dan het strand. Ze schreeuwt over een nachtelijk land,
een echo zonder echo,
zodat ze de eeuwige schreeuw wordt
in het ingelaste nieuws, dat al geen ingelast nieuws meer is
als de vliegtuigen terugkomen
om een huis met twee ramen en een deur te vernietigen.

Uit: M. Darwish: *Het vlindereffect*. Vertaald door Richard van Leeuwen
Uitgeverij J. Maas, 9789493397095, verkrijgbaar bij de boekhandel

MEDEDELINGEN

- ZOOM-NA-DE-DIENST

In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie daarvoor
de link op de website (op de [kijk/luisterpagina](#))

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT

U kunt met *Givt* geven via de QR-code (of gewoon in de Givt-app)

Ook overmaken kan – zie onze bankrekening achterop de OvD.

Of scan de QR-code:

Voor contanten worden in de kerk de mandjes doorgegeven.



- TIP VAN DE BOEKENTAFEL

- '*Geschenken van het krentenboompje*', Wat de natuur ons leert over geven en nemen.
Robin Wall Kimmerer. € 15,99

- '*Een gids die het ook niet weet*', 50 levenslessen van Leonard Cohen, Guus van
Loenen. € 19,90

- '*Je keek te ver*', Marjoleine de Vos, € 13,50

- '*Doen en laten*', Judith Herzberg. € 17,50

- De gebundelde zes overwegingen in de serie Eu-angelion. € 3,-

- NU AMNESTY KERSTGROETEN-ACTIE EN STOPDEASIELWETTEN

Op 7 dec. besteden we aandacht aan de Dag van de Mensenrechten (10 dec). Wij willen via Amnesty International kerstgroeten te sturen aan gewetensgevangenen en vreedzame actievoerders die door autoriteiten worden bedreigd. Wij vragen aandacht voor: Sonia Dahmani, een Tunesische advocaat, Makhabat Tazhibek Kyzy, hoofdredacteur van een onderzoeksplatform in Kirgizie, Saleh Diab, Palestijn, en Guerreras por la Amazonia, een groep vrouwen uit Ecuador. Bij de Amnesty-tafel (achterin de kerk) zijn kerstgroetenkaarten (20 cent) verkrijgbaar. Zoals gebruikelijk zijn er allerlei Amnesty-artikelen, o.a. kerstkaarten en kaarsen, te koop. Graag tot ziens! Willy Sepers, Dieneke van den Berg en Annemarie Rip
Ook zijn er kaarten *Voor menselijkheid, waardigheid en rechtvaardigheid*: om naar de Eerste kamer te sturen om de asielwetten te stoppen: zie stopdeasielwetten.nl/

- KERSTWENS KOKEN VERBINDT

KokenVerbindt is een Amsterdams project voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen met een psychische kwetsbaarheid en kookt deze maand voor zo'n 220 mensen een kerstdiner. De gasten ontvangen daarbij een klein cadeautje én een wens voor het nieuwe jaar. Aan de Dominicus-gangers de vraag: helpt u mee? Bij de ingang kreeg u een blanco kerstkaart. U kunt deze na de dienst voorzien van een handgeschreven wens en bij de deur weer inleveren bij Bert en Monique Baksteen. Achter in de kerk liggen ook pennen.

- 24 DEC KAARTEN KERSTAVONDDIENSTEN

Voor de twee diensten op kerstavond 24 dec, om 19:00u en 22:00u zijn kaarten te koop na de diensten tijdens advent 7/12 en 14/12 december. Kaarten zijn € 5,- (en € 2,50 voor kinderen tot 14 jaar). Betaalt u svp zoveel mogelijk contant.

- Kaarten online:

Voor mensen voor wie het niet mogelijk is naar de diensten te komen is er dit jaar ook een online mogelijkheid om de kaarten aan te schaffen – dit in plaats van de mogelijkheid per post. Zie daarvoor onze website:
<https://www.dominicusamsterdam.nl/24-dec-kaarten/>

- OPEN HUIS – LEKKERNIJEN

Graag willen we hier op 1ste Kerstdag, Open Huis, schalen met lekkernijen rond laten gaan. Daarvoor doen wij geen inkopen, maar hopen wij op uw bijdrage te mogen rekenen - in de vorm van koekjes, een cake, een kerststol, chocolade of iets anders lekkers. Volgende week zondag, op Kerstavond of tijdens het Open Huis kunt u met uw bijdrage terecht in de sacristie.
Alvast bedankt! Ingrid en Petra, coördinatoren Verzorging

-21 DEC : WAKE VOOR DE MENSELIJKHEID

De wereld staat in brand — van Gaza tot Soedan, van Congo tot Oekraïne, van Myanmar tot Azerbeidzjan. In een tijd waarin het immense verdriet live zichtbaar is via onze telefoons en we ons vaak machteloos voelen om iets te veranderen, is het juist nu onze morele plicht om blijvend stil te staan bij wat de slachtoffers van oorlog, genocide en uitbuiting wordt aangedaan. Met de Wake voor de Menselijkheid geven we gehoor aan die plicht. Wij zijn getuigen. We kunnen de roep om hun waardigheid, en de onze, blijven agenderen.

Van 15:00-17:00 in de Dominicus – daarna een stille tocht naar de Dam.

Voor informatie zie: dominicusamsterdam.nl/dom-events/wake-voor-de-menselijkheid/
In samenwerking met Oxfam, Kairos-Sabeel Nederland, Argan en het Sesi-community Center (Hogeschool van Amsterdam).

- MEEHELPEM? KIJK BIJ: WWW.DOMINICUSAMSTERDAM.NL/WIJ-ZOEKEN/

VOOR DE KINDEREN

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we naar achteren om een verhaal te lezen, erover te praten of te knutselen. Doe je mee? Tot zo! De kindernevendienstgroep

- 7 EN 14 DEC SOLIDARITEITSFONDS WINTERACTIE

“Samen delen vanwege hoge kosten voor levensonderhoud ”

Rekeningen voor vaste lasten, de prijzen in de supermarkt: het is voor veel mensen moeilijk om dan uit te komen tot het einde van de maand. Dat geldt ook voor Dominicusgangers. Met deze actie wil het Solidariteitsfonds Dominicusgangers ondersteunen die een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, vooral nu de feestdagen voor de deur staan. Het Solidariteitsfonds doet een oproep aan iedereen die kan geven om dat ruimhartig te doen.

We merken dat de drempel hoog is om een aanvraag te doen, maar bent u een Dominicusganger die dat steuntje in de rug goed kan gebruiken, aarzel dan niet om een aanvraag te doen. Die wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld

Geven:

Wilt u geven, dan is uw bijdrage welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicusgemeente onder vermelding van “gift winteractie 2025”. U kunt ook geven via de qr code:

Elke bijdrage is welkom !

Geeft u liever contant dan kan dat ook in de bus op de informatietafel van het Solidariteitsfonds achter in de kerk.



Ontvangen:

Voor uw aanvraag kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier dat u vindt bij de informatietafel van het Solidariteitsfonds achter in de kerk. Er zijn daar ook leden van het Solidariteitsfonds aanwezig die voor en na de dienst als u dat wenst uw vragen beantwoorden.

U kunt uw verzoek ook mailen naar solidariteitsfonds@dominicusamsterdam.nl

Een aanvraag per mail kunt u doen tot uiterlijk dinsdag 16 december 2025. Uw mail gaat rechtstreeks naar het Solidariteitsfonds.

Kunt u niet mailen, neemt u dan contact op met het secretariaat

Namens het Solidariteitsfonds,
Wil Raeven, Voorzitter

PASTORAAT De pastor van de Dominicus, Arjan Broers, is bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. Tel: 020 -6226171, mail: Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl

BEZOEK GROEP contact: Olga Wagenaar, tel. 06-20364158

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend van wo-vrijdag van 10.00 – 14.00u en/of op afspraak (mobiel 06-45503644)

NIUWSBRIEF Op de hoogte blijven? Meldt u aan via het secretariaat!

SOLIDARITEIT Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 A | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183

BANK: NL12 TRIO 0788 8224 46

secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl