



Diaconaat - van werkgroep naar beweging	
<i>Mirjam Nieboer</i>	3
De kracht van het gebed	
<i>Jan Willem Rijnveldshoek</i>	6
Gesprek met Jo-anne de Haan	
<i>Anneke Kempkes-Verweij</i>	8
Over bidden	
<i>Anne van Duin</i>	11
Ontwaken	
<i>Jan Willem Rijnveldshoek</i>	15
Kerst in de Arie Biemondstraat	
<i>Geeske Hovingh</i>	17
Interview Richard Harmanni	
<i>Joanne Kruijswijk Jansen</i>	18
'Ik zal er zijn'	
<i>Birgitte Schäpe</i>	24
Na Epifanie - theologie en poëzie	
<i>Germain Creyghton</i>	27
Nieuwe Dominicus website (2)	
<i>Ankie Knijnenburg</i>	31
Serie over Dominicus	
<i>Jaap Hikke</i>	33

Berichten

Aangeraakt op Radio Bloemendaal	10
Kerstgroeten-actie Amnesty	16
IM Raúl Wiessing	29
IM Els Teulings-van Dijk	29
Uitnodiging 13e Volzin lezing	30
Mededelingen	35

Maandelijks rubrieken

Van de Pastores	
<i>Eva Martens</i>	12
Kunst, niet te geloven	
<i>Everdien Hoek</i>	14
Column	
<i>Arjan Broers</i>	23
Dominicusbron	
<i>Herman Huijmans</i>	36
Overzicht diensten	37
Colofon	38
Infopagina	39

Foto's op het voorblad zijn gemaakt door Gertjan van Dijk vanaf de steiger in het transept ter hoogte van het Rozenkransaltaar. De engel boven de preekstoel zit dik onder het stof.

Voorwoord

In deze laatste maand van 2022 is het tijd voor bezinning. We kijken terug op een vreemd jaar dat in het begin nog volop in het teken van corona stond; we kunnen het ons al bijna niet meer voorstellen. Maar ook van de oorlog in Oekraïne en die is nog steeds in alle hevigheid gaande. Het leidt tot grote onzekerheid, torenhoge prijzen, energietekort. Het thema van de advent is stilte en gebed. Misschien hebben we daar ook wel even behoefte aan. Twee bijdragen over gebed ontvingen we al deze maand, een teken aan de wand?

We openen dit keer niet met een interview – dat leest u verderop, een zeer lezenswaardig gesprek met Richard Harmanni – maar met de ontwikkelingen in de werkgroep diaconaat. De werkgroep gaat een slapend bestaan leiden en Mirjam Nieboer wil daar het fijne van weten via een gesprek met de drie betrokkenen. Jo-anne de Haan vertelt over zichzelf en over de totstandkoming van haar 'mensenkleed'. Een zware bevalling vond ze het maar er is toch een groot gevoel van tevredenheid. Germain Creyghton bereidt ons alvast voor op een nieuwe preken serie in het nieuwe jaar over dogma's. Een niet-vanzelfsprekende keuze noemt hij het maar daarom misschien juist wel zo spannend. In de tijd van St. Dominicus waren er volop dogma's. De redactie wil wel eens wat meer weten over de dominicanen en introduceert een nieuwe serie in het komende jaar.

Maar eerst kijken we uit naar kerst, eindelijk weer een vertrouwde kerst. Met twee nachtdiensten en een echt Open Huis. Geeske Hovingh schreef een kort kerstverhaal en Everdien Hoek zoekt licht in de duisternis. Veel te lezen dus voor bij de kerstboom maar dat mag ook wel. Ons volgende nummer verschijnt pas weer op 5 februari.

Kopij, liefst voor **15 januari**, is zoals altijd van harte welkom op ons redactieadres:

Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl.

We wensen u veel leesplezier, heel fijne kerstdagen en alvast alle goeds voor het nieuwe jaar.

Namens de redactie,

Jaap Hikke

