



Een Kindje krijgen in coronatijd Gesprek met Astrid Meijerhof <i>Karin Kasdorp</i>	3
Verzoening door hoe je leeft Terugblik op het leven van Herman Wiersinga <i>Juut Meijer</i>	12
Voorbeden <i>Janneke Stegeman</i>	13
Nieuwe Bijbelvertaling <i>Juut Meijer</i>	
Verhalen en tips <i>Lieke van Duin</i>	
- Kerstfeest met zonder oma	16
- Boeken tips	19
- De Wijzen uit het Westen	20
Met pensioen! Een Queeste <i>Thom Jansen</i>	22
Impressie: Zoom gesprek <i>Anneke Kemkes-Verweij</i>	32
Berichten	
Leven met verlies Gespreksgroep	8
Geen Open Huis	10
In memoriam <i>Aleid Haver-Ten Berge</i>	11
Bericht uit de Beleidsraad	28
Openingstijden kerk	29
Maandelijks rubrieken	
Van de pastores: <i>Eva Martens</i>	6
<i>Juut Meijer</i>	9
Column: <i>Arjan Broers</i>	15
Tour de Chant: <i>Gerard Swüste</i>	26
Kunst, niet te geloven: <i>Everdien Hoek</i>	30
Dominicusbron <i>Herman Huijmans</i>	35
<i>Kees Sluis</i>	
Colofon en overzicht diensten	37
Infopagina	38

Een stille tijd waarin niet veel kan en mag geeft wel mogelijkheden voor de Dominicus krant.

Dat blijkt uit de vele, mooie inzendingen die we in de vorm van artikelen en vaste rubrieken ontvingen. Dus genoeg om te lezen en het misschien soms lege, wat verlaten hoofd te vullen.

De krant ligt wel in de kerk maar omdat er nauwelijks mensen mogen komen, kan zij besteld worden. Zie info op pag. 37 onder colofon. Niet voor iedereen is dit direct duidelijk. Mogelijk kunt u mensen helpen met een krant voor hen te bestellen.

Wat staat er zoal in? Allereerst is er een heel bijzonder interview met de titel: 'Een kindje krijgen in corona tijd' dat Karin Kasdorp maakte met Astrid Meijerhof. Zij beviel op 7 april van een gezonde dochter Roos. Naast de mooie ervaring was er ook veel gemis. 'Thom Jansen schrijft een sprankelend verhaal over zijn leven als gepensioneerde waarin hij samen met zijn vrouw Jeannette grote beslissingen heeft genomen. Met verhalen heeft Lieke van Duin ons verrast door niet alleen een kerstverhaal voor groten maar er ook een voor kleinen te schrijven. Voor wie van kinderboeken houdt, wijst zij de weg door het woud van boeken met een duidelijk overzicht op leeftijd ingedeeld.

Onze vaste medewerkers hebben ons blij gemaakt door allemaal weer iets aan te leveren. Zo wordt het ook een beetje hun krant. . Daarbij hebben de beide Pastores hun persoonlijke kerstoverdenkingen voor ons opgeschreven. En de Beleidsraad begint met een gedicht over zorgeloosheid. Allemaal heel hartelijk dank voor de bijdragen.

De Zoom laat zien hoe bijzonder de gesprekken kunnen zijn die mensen met elkaar op afstand en via beeld hebben. 'Zonder lijfelijk bij elkaar te zijn, zijn we toch bij en met elkaar'.

Wat er voor dak- en thuislozen met kerst gedaan wordt vertelt Danny van Ommen ons.

Veel leesgenoegen toegewenst.

Anneke Kempkes-Verweij

Kopij voor het februarinummer ontvangen

we weer graag vóór 15 januari op het

algemene redactie adres:

dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

