

Inhoud

Impressie Symposium <i>Rien Hazebroek</i>	4
Bijdragen Symposium <i>Juut Meijer</i>	8
<i>Eva Martens</i>	11
<i>Arjan Broers</i>	14
Interview met Jos Simis <i>Joanne Kruijswijk Jansen</i>	20
Afscheid Jos Simis van de Taalgroep <i>Kees Sluis</i>	24
In memoriam Theo Konings <i>Anneke Kempkes-Verweij</i>	26
Vrede scheppen, een verslag <i>Frits ter Kuile</i>	27
Impressie intrededienst Arjan Broers Fotoverslag Gertjan van Dijk	29
Augustinus Gedicht	32
Verslag vriendenbijeenkomst Tent of Nations Margriet Goddijn	35
Berichten	
Bericht uit de Beleidsraad <i>Joanne Kruijswijk Jansen</i>	28
Het groepenprogramma van de werkgroep Pastoraat Marleen Wijdeveld	30
Gespreksmiddag Waanzin en religie Berry Vorstenbosch	36
Boekaankondiging	37
Maandelijks rubrieken	
Van de Pastores <i>Eva Martens</i>	3
Tour de Chant: <i>Gerard Swüste</i>	18
Column <i>Arjan Broers</i>	25
Kunst, niet te geloven <i>Everdien Hoek</i>	33
Dominicusbron <i>Herman Huijmans</i>	37
Overzicht diensten	37
Colofon	38
Infopagina	39

De rubriek Brieven schrijven komt deze maand helaas te vervallen.

Eigenlijk geloof ik niets...

U heeft deze zin al veel gehoord afgelopen maand en ook in dit nummer van de Dominicuskrant zult u hem veelvuldig tegen komen. Allereerst is het natuurlijk de aanhef van een geliefd maar prikkelend lied op een tekst van Reve. Gerard Swüste besloot terecht dit lied eens onder de loep te nemen. Maar vooral was het – en is het ook deze maand nog – het thema van een serie diensten rondom het symposium dat t.g.v. het naderende afscheid van pastor Juut Meijer was georganiseerd. Het was een goed bezochte bijeenkomst met veel toespraken die we, met name die van de pastores, vrijwel integraal in dit nummer hebben opgenomen. Rien Hazebroek maakte een impressie van de dag waarop hij, naast veel moois, toch een beetje de ‘agora’, de inbreng van de gewone kerkganger miste. Veel te lezen dus dit keer, maar er zijn ook veel foto’s opgenomen die Hannie Bulsink tijdens het symposium heeft gemaakt.

Een aantal mensen staan dit keer in het zonnetje. Naast Juut is dat Arjan Broers natuurlijk, op 17 oktober ingetreden als nieuwe pastor. En Jos Simis die afgelopen maand afscheid nam van de Taalgroep. Hij was de leidende man van deze groep die al jaren achter de schermen van onze gemeente vluchtelingen op weg probeert te helpen door ze de beginnende van onze taal bij te brengen. Hoe moeilijk die taal is begrijpt u na lezing van het interview dat Joanne Kruijswijk Jansen met deze bevlogen man had. Ook zijn afscheid komt uiteraard aan bod.

Verder o.a. aandacht voor het groepenprogramma van de werkgroep Pastoraat en een verslag van Frits ter Kuile van een actie bij vliegbasis Volkel.

Maar we openen met de bijdrage van Eva Martens waarin ze een nieuw woord introduceert: Juutpijn. Misschien gaan we daar allemaal de komende tijd nog last van krijgen?

Jaap Hikke

Kopij voor de decemberkrant kunt u, liefst voor 15 november, sturen naar ons redactieadres
dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

