



De politiek moet andere keuzes maken	
Interview Jeanne den Besten	
Karin Kasdorp	3
Zomaar een bezoeker	
Mies Bouwmeester	7
Mandjesdienst	
Alle van Steenis	10
Bezoek Willibrordsabdij	
Herman Huijmans	11
Kacheltjesproject Tanzania	
Chris de Leeuw	15
Goede doelen voor goede bloembollen	
Wilbrord Braakman	21
Berichten	
Van de Beleidsraad	
Joanne Kruijswijk Jansen	9
Verkiezingscommissie	23
Solidariteitsfonds	8
Aankondiging Vrouwenweekend	13
Glossy Open Huis	
Ingrid ter Haar	14
Van de redactie	14
Amsterdams Buurvrouwen Contact	18
Rijden Dominicus	23
Eerlijke kleding	24
Maandelijks rubrieken	
Van de pastores: Terug naar de bron	
Eva Martens	2
Column: Genezing zonder marketing	
Arjan Broers	12
Kunst, niet te geloven: Rib in mijn lijf	
Everdien Hoek	17
Tour de Chant: Dat prachthuis	
Gerard Swüste	19
Dominicusbron	24
Colofon	25
Infopagina	26

Bij het omslag:

De Singel op een regenachtige zondagmorgen; met nog net zichtbaar de stompe toren van de Dominicus. Foto: Henny van Huystee.

Begin september verscheen er in Trouw een opiniestuk van Jeanne den Besten met als kop: 'Niet iedereen is zo zelfredzaam als de overheid meent'. Daarin pleit ze voor een creatievere manier om het daklozenprobleem aan te pakken. Karin Kasdorp ging op verzoek van de redactie met deze bijzondere Dominicusbezoekster in gesprek. Daklozen vormen een belangrijke doelgroep voor het Open Huis dat op eerste kerstdag voor de 50^e keer wordt georganiseerd. In de prachtige glossy die ter gelegenheid hiervan op 1 december wordt gepresenteerd leest u er alles over.

Huub Oosterhuis schreef een lied over een prachthuis en u dacht - net als ik - misschien meteen aan de Dominicus. Terecht natuurlijk, maar Gerard Swüste betoogt in zijn bijdrage voor 'Tour de Chant' dat er meer aan de hand is. Opnieuw een 'prachtige' liedbespreking, de 80^e inmiddels.

Eva Martens en Herman Huijmans schrijven over hun retraite in een klooster waarbij ze samen met een aantal andere 'Dominicanen' op zoek gingen naar de bron in relatie tot de toekomst van deze gemeente. Arjan Broers kijkt met u nog eens naar wonderen in de Bijbel en Alle van Steenis blikt terug op de mandjesdienst. Verder veel aandacht voor ontwikkelingsprojecten en dames: het vrouwenweekend komt er weer aan!

Veel te lezen dus weer in een nummer dat bijna niet verschenen was. De redactie heeft alle zeilen moeten bijzetten, maar er is goede hoop dat er met een aspirant lid nieuw bloed in ons team komt. Jacqueline Raeven verzorgt het decembernummer en neemt daarmee na negen jaar afscheid van de redactie. Kopij voor dat nummer ontvangen we graag voor 15 november op het centrale mailadres: dominicuskraant@dominicusamsterdam.nl.

Jaap Hikke

