

In Paradiso	2
Henk Hillenaar	
<b>Allerzielen</b>	
Gedicht: Geen woorden	4
Namen van overledenen	5
In memoriam	6
Gedicht: Grensgebied II	7
Rondom leven en dood	8
Een kleine wolk	30
<b>Dubbelinterview met:</b>	
Frederik Lobbrecht	11
Jan Pieter de Jong	15
<b>Verslag Dominicusreizen</b>	25
Anne-Marie Hauer	
<b>Berichten</b>	
Gemeentemiddag	10
Beleidsraad	
Oproep: thema: Hoop	10
Werkgroep Pastoraat	17
Dominicus Contact	18
Dominicus Duurzaam	19
Tom Kroon	
Winkelen bij de Wereldwinkel	20
Kees Sluis	
De Fruittuin	21
Kees Sluis	
Grootouder voor het klimaat	22
Margriet Goddijn	
Dominicus familieweekend	27
Legaat Tolhuys: De kracht van muziek	28
Rinske Bakker	
Solidariteitsfonds	30
Bets Greefhorst	
Reactie ingezonden brief	33
Bericht uit de Beheercommissie	34
Jos Valke	
<b>Maandelijks rubrieken</b>	
Van de pastores: Bij de psalmen	9
Juut Meijer	
Tour de Chant	23
Gerard Swüste, Dit is de plaats	
Dominicusbron	29
Colofon	33
Infopagina	34

Dit nummer begint met een bijdrage van Henk Hillenaar die verbinding zoekt tussen ons, gelovigen, met minder- of ongelovigen.

Uiteraard staat dit novembern timer in ruime mate in het teken van de nagedachtenis aan wie ons nabij was en is overleden dit jaar.

Berichten en gedichten verspreid over dit nummer getuigen daarvan.

Het afscheid van Emile betekent dat er hard gewerkt wordt door zijn opvolgers.

In twee interviews vertellen de erfgenamen van Emile's werk wie zij zijn en hoe zij naar de uitdaging kijken.

Verder in dit nummer leest u berichten van de pastores, informatie over verschillende werkgroepen, oproepen van de Beleidsraad en de Werkgroep Pastoraat en een bericht uit Rwanda. En in een herfstnummer past ook een fruittuin, toch?

Het decembernummer wordt verzorgd door Jaap Hikke. Graag kopij bij Jaap voor 15 november: [j.hikke@kpnmail.nl](mailto:j.hikke@kpnmail.nl)

Namens de redactie  
veel leesplezier

*Karel van Hoestenbergh*

