

Inhoud

| | |
|--|----|
| Interview met Suzanne Kasdorp <i>Joanne Kruijswijk Jansen</i> | 3 |
| Ouderenmiddag <i>Ans Pieper</i> | 11 |
| Afscheid of afsluiting? <i>Leo van Zoen</i> | 12 |
| Tweeluik uit de gevangenis <i>Frits ter Kuile</i> | 14 |
| Delf mijn gezicht op <i>Anneke Kempkes-Verweij</i> | 18 |
| Troostrijke poëzie <i>Lieke van Duin</i> | 20 |
| Een gesprek over waanzin en religie <i>Anneke Kempkes-Verweij</i> | 21 |
| 15 jaar Joods Leerhuis <i>Annemarie Hauer en Betsie Westendorp</i> | 26 |
| In Memoriam Truus Huizenga <i>Lieke van Duin</i> | 32 |
| In Memoriam Carla Ubbink <i>Eva Martens</i> | 36 |
| In Memoriam Annemarie Vink <i>Arjan Broers</i> | 37 |
| Grootouders voor het klimaat <i>Ans Pieper</i> | 41 |
| Berichten | |
| Amnesty Vredesweek | 7 |
| Bericht uit het Liturgisch Team | 8 |
| Bericht van de Beleidsraad | 10 |
| Abonnementen Dominicuskrant Werkgroep Pastoraat Groepen- programma | 27 |
| Taal die ons aanspreekt <i>Suzanne Riesthuis</i> | 38 |
| Maandelijks rubrieken | |
| Brieven schrijven <i>Micahel Elias</i> | 13 |
| Column <i>Karel van Hoestenbergh</i> | 19 |
| Wat lees/zie/hoor je graag? <i>Maria Geschiere</i> | 28 |
| Van de pastores <i>Eva Martens</i> | 30 |
| Kunst, niet te geloven <i>Everdien Hoek</i> | 34 |
| Dominicusbron <i>Herman Huijmans</i> | 44 |
| Overzicht diensten | 45 |
| Colofon | 46 |
| Infopagina | 47 |

Het misschien wat oubollige spreekwoord: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" wordt in deze krant weer nieuw leven in geblazen.

Lees het interview, waarmee we deze krant openen, met Suzanne Kasdorp. Deze 16 jarige geeft een inkijkje in haar drukke leven van studeren, sporten en muziek maken.

Maar voor een teenager (oubollig woord uit 1955 volgens Van Dale) heeft ze zeer heldere en verstandige ideeën. Wat denkt u van: "Ik zie mezelf niet als die goede christen die heel vaak bidt" of "Ik denk dat er jongeren zijn die niets van de liefde begrijpen"

Verder blikken we in deze krant zoals gebruikelijk voor het septembernummer achteruit en vooruit. Eerst maar achteruit:

Frits ter Kuile vertelt uitgebreid over zijn verblijf van een maand in een Duitse gevangenis n.a.v. een demonstratie op Fliegerhorst Büchel in Duitsland.

Anneke Kempkes maakte een verslag van het gesprek tussen Michael Elias en Berry Vorstenbosch geleid door Colet van der Ven. Beiden schreven een boek over de ontwikkeling van een psychose naar religieus besef.

Er is een verslag van de ouderenmiddag (het kon weer na 3 jaar corona) en Eva Martens verhaalt van een bezoek met jongeren aan Taizé.

En dan vooruit:

Alle van Steenis geeft ons een vooruitblik in de plannen van het Liturgisch team voor het komende seizoen. Er staan weer veel interessante series in de steigers. De Amnesty werkgroep vraagt u in het kader van de Vredesweek om uw handtekening ten teken van solidariteit met gewetensgevangenen wereldwijd.

Jo-anne de Haan heeft een nieuw podiumdoek ontworpen, bestaande uit portretten van mensen uit de Dominicus. Over het ontstaansproces wordt u geïnformeerd.

De werkgroep Pastoraat presenteert het groepenprogramma voor het komende seizoen. Er is ruimte voor meditatie, ontmoeten en studie.

In deze krant vind u een losse bijlage van de werkgroep legaat Tolhuys. De vier langlopende en de vier kortlopende projecten presenteren hun eindverslag en leggen verantwoording af. De redactie heeft geholpen bij de opmaak en realisatie, de eindverantwoording voor de teksten ligt bij de werkgroep.

Uw bijdragen en uw reacties voor het oktobernummer graag voor 15 september op het redactieadres: dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier bij het lezen van deze krant.

Jaap Albronda

