



Ik voel mij hier echt thuis,	
Gesprek met Bernadette Visser	
<i>Joanne Kruijswijk Jansen</i>	3
Rectificatie	
mailadres Cor de Jong	5
In memoriam Arie Kempkes	
<i>Juut Meijer</i>	12
In memoriam Jan van den Broek	
<i>Mirjam Wolthuis</i>	13
In memoriam Frans Piket	
<i>Elisabeth Kools</i>	14
Brand bij de Tent of Nations	
<i>Chris de Leeuw</i>	15
25 jaar saxofoon in Dominicus	
<i>Hans Boetje</i>	18
Maria Magdalena,	
kroongetuige, zondaar, feminist	
<i>Jaap Albronda</i>	23
Kosteren in coronatijd	
<i>Mirjam Nieboer</i>	27
Een samenwerkend geheel—	
kun je dat tekenen?	
<i>Juut Meijer</i>	28
Zoom	
<i>Eveline de Vries Robbé,</i>	30
<i>Cor de Jong</i>	
<i>Marianne Henderson-van Dam</i>	31
Berichten	
Met wind in de haren	
<i>Meindert Boersma</i>	6
Pinksterdienst	
<i>Henk Hillenaar</i>	8
Bericht van het Liturgisch Team	
<i>Alle van Steenis</i>	26
Maandelijks rubrieken	
Brieven schrijven	
<i>Petra Meijerhof</i>	7
Tour de Chant	
<i>Gerard Swüste</i>	10
Column	
<i>Arjan Broers</i>	17
Kunst, niet te geloven	
<i>Everdien Hoek</i>	20
Van de pastores:	
<i>Juut Meijer</i>	22
Dominicusbron	
<i>Herman Huijmans</i>	32
Overzicht diensten	33
Colofon	
Infopagina	35

We beginnen weer aan een nieuw seizoen, waarin begin november het afscheid van onze pastor Juut Meijer. Zij heeft een stuk geschreven: "Een samenwerkend geheel—kun je dat tekenen?", waarin ze een schets geeft van de rol en de plaats van de pastor in onze kerk. door de decennia heen. Deze rol is duidelijk veranderd en de vraag is of deze nog verder kan en moet veranderen. Zij vraagt een ieder, mede namens de werkgroep Pastoraat, hierover na te denken.

In haar bijdrage van de pastores (Lange liefde is een touw), blikt Juut al enigszins terug op haar lange loopbaan als pastor in de Dominicus. In zijn column (Wachten op een nieuw begin) kijkt haar opvolger, Arjan Broers, alvast vooruit en beziet de toekomst van zijn nieuwe baan.

De voorzitter van het liturgisch team, Alle van Steenis, blikt ook vooruit. Hij bespreekt de nieuwe series en de nieuwe ontwikkelingen, die het Liturgisch team voor ons in petto heeft.

Verder in deze krant, naast de vertrouwde rubrieken, een interview met zuster Bernadette Visser, een stuk van Chris de Leeuw over de brand bij de Tent of Nations en een bijdrage van Hans Boetje over 25 jaar saxofoon in de Dominicus.

Een drietal Dominicusgangers pleit voor het behoud van de Zoom sessies. Je zou haast kunnen spreken van de actiegroep: "Zoom moet blijven". Gelukkig blijken hun zorgen onterecht. De zoomsessies blijven ook na coronatijd gewoon voortbestaan. Ze voorzien, is uit de stukjes op te maken, zeker in een behoefte.

Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier.

Jaap Albronda

Kopij voor de oktoberkrant kunt u, liefst voor 15 september, sturen naar het redactieadres: dominicuskraant@dominicusamsterdam.nl

