



# Inhoudsopgave

De tuin van mijn vader Colet van der Ven	8
Zomeropenstelling Ton Steenaert Pop-Up koor	5 6
Terugblik Ben Kroon Ton van Dam en Mirjam Nieboer	11
Over brood en wijn Olga Wagenaar	13
Overweging Gert Bremer	14
Serie andere Godsdiensten: Hindoeïsme J uut Meijer	17
Over manipuleren met stikstof Wilbrord Braakman	19
Opiniestuk Bert Kuitenbrouwer	22
IM G. Bleker-Sanders Jos van den Broek	10
<b>Berichten</b>	
Jan Nieuwenhuis overleden	2
Oproep verkiezingen BR	4
Van de Beleidsraad Joanne Kruijswijk Jansen	7
Bezieling Theo van de Kerkhof	15
Dansen als gebed Lies Salzman	16
Bezoek taalgroep Henk Weesing	30
Van de redactie Jaap Hikke	31
Solidariteitsfonds Wil Raeven	32
<b>Maandelijkse rubrieken</b>	
Van de pastores Eva Martens	3
Column Arjan Broers	21
Boekbespreking Lieke van Duin	22
Tour de Chant Gerard Swüste	25
Kunst, niet te geloven Everdien Hoek	29
Dominicusbron Herman Huijmans	31
Colofon	33
Infopagina	34

## Voorwoord

Kort voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht van het overlijden van Jan Nieuwenhuis. Ons ontbrak helaas de ruimte en de tijd om daar uitgebreid op in te gaan. Wij beperken ons daarom tot nevenstaande mededeling en verwijzen u graag naar de site voor een uitgebreid In Memoriam. Deze krant zal ongetwijfeld in het volgende nummer nader op het verlies van deze inspirator van onze gemeente ingaan. Voor vele generaties is Jan Nieuwenhuis immers degene door wie ze de kerk weer als een 'thuis' zijn gaan zien.

Met dit nummer van de krant start ook het nieuwe preken seizoen. 'Huis gezocht' heet de serie waarmee dit seizoen wordt geopend. Eva Martens onderzocht deze zomer hoe je je huis overzichtelijk moet houden. Colet van der Ven noteerde haar herinneringen aan een onbezorgde jeugd in haar poëtische bijdrage over de tuin van haar vader. En zien velen de tuin ook niet als een verlengstuk van hun huis?

Verder kijken we terug op een zeer geslaagde zomeropenstelling. Gert Bremer schreef een overweging bij een inspirerende zomerdienst en Bert Kuitenbrouwer werpt een bezorgde blik op de toekomst van de gemeente. Genoeg te lezen dus.

Namens de redactie wens ik u veel genoegen bij het lezen. Onderweg, thuis, of lekker in de tuin, genietend van een mooie nazomer.

Jaap Hikke

