

Inhoud

Interview Mirjam Nieboer <i>Joanne Kruijswijk Jansen</i>	3
Lentekriebels <i>Rien Hazebroek</i>	8
Het Credo van mijn jeugd <i>Rien Hazebroek</i>	10
Paaswake en ochtendwandeling <i>Michael van der Meer</i> <i>Eva Martens</i> <i>André Burghardt</i>	17
Jeugdherinneringen <i>Wilbrord Braakman</i>	28
Covid Reflections <i>Marianne Henderson</i>	29

Berichten

Waanzin en religie	21
Bericht van de Beleidsraad	26
Serie. De beste helft van je leven	26
Einde Tour de Chant	27
Serie. Leerhuis Hooglied	27
Stabat Mater	31
40 jaar Dominicus Gent	33

Maandelijkse rubrieken

Column <i>Karel van Hoestenbergh</i>	9
Van de Pastores <i>Arjan Broers</i>	14
Brieven schrijven <i>Michael Elias</i>	25
Kunst, niet te geloven <i>Everdien Hoek</i>	20
Tour de Chant <i>Gerard Swüste</i>	22
Dominicusbron <i>Herman Huijmans</i>	32
Overzicht diensten	33
Colofon	34
Infopagina	35

Bij de voorplaat: Het binnendragen van de paaskaarsen op Paaszaterdag.

Twee weken geleden vierden we Pasen.

In het donker van de avond werd het nieuwe Licht binnengedragen en verspreidde het zich binnen onze kerk.

Licht van opstanding, van hoop en van verwachting.

Wat mooi dat in de week erna ook de natuur steeds meer zijn lentetooi liet zien en we de zon op onze botten voelden.

Maar meer dan ooit beseffen we ook dat het elders in Europa donker is, dat het Licht van Pasen daar overschaduwd wordt door oorlogsgeweld en velen elders een dak boven hun hoofd moeten vinden.

In de krant die nu op je tafel ligt of die je vanaf je scherm leest staan weer veel leeswaardige dingen. In het maandelijkse interview komt Mirjam Nieboer uitgebreid aan het woord en leren we haar zo beter kennen. Everdien Hoek deelt met ons haar gevoel bij een eerste bezoek, na alle corona – beperkingen, aan het Stedelijk Museum en ook Marianne Henderson blikt terug op de coronatijd.

Natuurlijk staan we stil bij de activiteiten met Pasen en treffen jullie de vaste rubrieken aan, die altijd de moeite van het lezen waard zijn.

Herinneringen aan vroeger tijden vinden in dit nummer ook een plaats en geven hopelijk aanleiding tot respons. Oh ja, in de krant van juni verschijnt de allerlaatste Tour de Chant van Gerard Swüste.

In dit nummer vragen we je om je reacties of ervaringen daarmee met ons te delen.

Dus ga er even voor zitten en reageer!

Veel leesplezier namens de redactie,

Rien Hazebroek

Kopij voor het juninummer kunt u, liefst voor

15 mei, sturen naar het redactieadres

dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

Ook reacties op de artikelen stellen

we zeer op prijs.

