

## Inhoud

De zin van het leven en hoe alles verbonden is	
<i>Juut Meijer</i>	3
Het wandkleed De boom	
<i>Anneke Kempkes-Verweij</i>	8
In Memoriam Emmy Marree	
<i>Chris de Leeuw</i>	10
In Memoriam Isaac Wüst	
<i>Eva Martens</i>	12
Dominicuskringen	
<i>Arjan Broers</i>	15
Schuldig	
<i>Jan Willem Rijnveldshoek</i>	19
Klaaglied van Adam	
<i>Joanne Kruijswijk Jansen</i>	22
Lied van hart en ziel;	
<i>Arjan Broers</i>	24
Maneskyn	
<i>Floor van der Krol</i>	27

## Berichten

Werkgroep Pastoraat	11
Verslag Klimaatlunch	23
Boekentafel	23

## Maandelijks rubrieken

Column	
<i>Arjan Broers</i>	9
Brieven schrijven	
<i>Petra Meijerhof</i>	13
Van de Pastores	
<i>Eva Martens</i>	14
Tour de Chant	
<i>Gerard Swüste</i>	16
Kunst, niet te geloven	
<i>Everdien Hoek</i>	20
Dominicusbron	
<i>Herman Huijmans</i>	32
Overzicht diensten	33
Colofon	34
Infopagina	35

Deze krant begint niet met een groot interview.

We kozen als redactie voor een overweging die past in deze droevige oorlogstijd: 'over de zin van het leven en hoe alles verbonden is'. We lezen erin over Emmy die aan het eind van haar leven de oorlogs angst weer terug zag komen en dat alleen door een tekening kon laten zien.

'Hoop en geboorte aan de scheuren voorbij': het is al begonnen. Lees het maar in de kunstbijdrage over troost en droevige tederheid; In tour de chant over opstanding uit onze doodse gevoelens en momenten. En volgens onze pastor is het voelen en elkaar ontmoeten, heel verbindend vanuit de wijsheid van het lichaam.

Wanneer je iets over de diep religieuze muziek van Arvo Pärt wil weten, lees dan hoe diep geraakt Joanne bij een concert door zijn muziek werd.

Veel lees genoeg toegewent,  
namens de redactie

*Anneke Kempkes-Verweij*

Kopij voor het aprilnummer kunt u,  
liefst voor 15 april sturen naar het  
redactieadres  
[dominicuskraant@dominicusamsterdam.nl](mailto:dominicuskraant@dominicusamsterdam.nl)

