



Inhoud

Een psychose is een reis met onze- kere afloop	<i>Mirjam Nieboer</i>	3
Tent of Nations	<i>Chris de Leeuw</i>	8
In gesprek met Karel Eykman	<i>Femke Kempkes</i>	16
Onder de luifel	<i>Clara Janssen</i>	21
De Dominicus-sound in lockdown	<i>Arjan van Baest</i> <i>Evert van Merode</i>	24
Berichten		
In memoriam	<i>Toisette Pietersen-de Koning</i>	10
De hemel daalde even neer	<i>Anneke Kempkes-Verweij</i>	11
Een grootouder voor het klimaat	<i>Margriet Goddijn</i>	14
Petitie Burgerberaad	<i>Tom Kroon</i>	15
Oproep tot samen lezen	<i>Harmke de Kruijk-Boerma</i>	15
Bericht uit de beleidsraad		20
Een wandeling	<i>Wilbrord Braakman</i>	27
Maandelijksse rubrieken		
Brieven schrijven	<i>Michael Elias</i>	7
Van de pastores:	<i>Eva Martens</i>	13
Column	<i>Karel van Hoestenbergh</i>	22
Kunst, niet te geloven	<i>Everdien Hoek</i>	28
Tour de Chant:	<i>Gerard Swüste</i>	30
Overzicht diensten		32
Dominicusbron	<i>Herman Huijmans</i>	33
Colofon		34
Infopagina		35

Er ligt een prachtig Paasnummer voor ons. Kleurrijk en zonnig.

De zon schijnt al zo krachtig dat de bloemen buiten zich in een verscheidenheid van kleuren tonen en de bloesem knoppen aan de bomen op het punt staan zich te ontvouwen.

En in deze krant schijnt ook de zon kleurrijk door een grote variatie aan artikelen.

Op de voorkant van de krant staat de regenboog met zijn belofte van hoop. Deze gekleurde tekening, gemaakt door Bert Bouman, komt uit het verhalen boek *Woord voor woord*. Hierover leest u meer in het interview met de verhalen verteller Karel Eijkman. Nog een regenboog komt u tegen in het verhaal van Eva en haar dochter, die er het liefst een hele grote tekening van maakt. Berry Vorstenbosch wordt geïnterviewd over zijn boek *De overtocht*.

Twee mensen die de dienst op zondag via de livestream iedere week weer muzikaal ondersteunen, Arjan van Baest en Evert van Merode vertellen ons over hun werk in 'De Dominicus-sound in lock-down'.

Dit nummer is echt een krant van velen door velen. U komt een grote verscheidenheid van schrijvers tegen die allemaal op een of andere manier betrokken zijn bij de Dominicuskerk.

Als redactie zijn we erg blij met al de kopij die ons toegestuurd wordt. Dankbaar en beseffend dat dit veel werk vraagt van de schrijvers.

Als lid van deze redactie wens ik u veel leesplezier toe. Juist in deze tijd is dit een van de mogelijkheden om contact te hebben met elkaar nu we geen kerkdienst mogen bijwonen. Ik hoop dat dit de langste tijd geduurd heeft. En zie met u uit naar een bekend gezicht dat ik kan aanraken, een hand die ik kan schudden en een stem die direct tot mij komt.

Anneke Kempkes-Verweij

Kopij voor de meikrant kunt u,
liefst voor 16 april, sturen naar ons
redactieadres
dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

