



## Inhoud

Interview	3
<i>Mirjam Wolthuis</i>	
God 2.0, gedicht	5
<i>JW Rijnveldshoek</i>	
Missa solemnis	8
<i>Henk Hillenaar</i>	
In memoriam Rik Veelenturf	13
<i>Juut Meijer</i>	
Herinneringen aan Rik Veelenturf	14
<i>Anneke Kempkes-Verweij</i>	
In memoriam Joop Willemsen	16
<i>Willem Koperdraat</i>	
Waarom zou ik naar de kerk gaan	17
<i>Meindert Boersma</i>	
In memoriam Josje Kroon	18
<i>Anne Timmer</i>	
Klimaatwake	19
<i>Eva Martens</i>	
Het prentenboek van Dominicus	26
<i>Jaap Hikke</i>	

## Berichten

Bericht uit de Beleidsraad	11
<i>Anna Hoekstra</i>	
Afscheid Halfjaarlijks overleg	12
<i>Arjan Broers</i>	
Van de pastores	24
<i>Eva Martens</i>	

## Maandelijks rubrieken

Brieven schrijven	8
<i>Michael Elias</i>	
Boekenrubriek	9
<i>Karel van Hoestenbergh</i>	
Column	23
<i>Arjan Broers</i>	
Dominicusbron	29
<i>Herman Huijmans</i>	
Agenda komende diensten	29
Colofon	30
Infopagina	31

Het voorblad laat een plantsoen zien vol bloeiende krokussen. Een vrolijke opening van dit maartnummer in een niet zo vrolijke tijd. Vol verdriet vorige week bij de herdenking van één jaar oorlog in Oekraïne. Het leek, las ik ergens, of het verdriet tijdens deze 'verjaardag' eindelijk een plaats kreeg en geuit kon worden. Zeker in de wetenschap dat het voorlopig nog niet voorbij zal zijn. Het schrijven over gebeurtenissen 800 jaar geleden, zoals die zijn afgebeeld op de wanden van onze kerk, lijkt in dat licht gezien opeens vreselijk triviaal.

Maar ook hier, in diezelfde kerk, wordt verdriet gevoeld; rouw om geliefden die heen zijn gegaan. De Dominicus verloor onlangs drie gemeenteleden, mensen die elk op hun eigen manier hun stempel op onze gemeenschap hebben gedrukt. Ben Kroon, de reeds lang overleden oud-redacteur van dit blad, schijnt ooit gezegd te hebben dat teveel aandacht voor overledenen de dood-in-de-pot is voor een krant of tijdschrift. Hij zou ons vast niet kwalijk hebben genomen dat we toch even stil staan bij het overlijden van zijn vrouw.

Henk Hillenaar blikt terug op de feestelijke dienst waarin toch een plechtige mis werd uitgevoerd. Leuk om Tom Löwenthal terug te zien op zijn oude plek, met solisten, een heel orkest en een groot koor. Met toeters en bellen, dat zeker.

Sinds kerst vorig jaar hebben in de Dominicus drie klimaatwakes plaatsgevonden. Eva Martens praat ons bij over de zoektocht naar de juiste vorm voor die bijeenkomsten. Verder staat Arjan Broers stil bij een historisch gebeuren: het einde van het Halfjaarlijks Overleg. En de Beleidsraad heeft sinds kort een duo-voorzitterschap. Mirjam Wolthuis stelt de twee dames aan u voor.

Met onze vaste rubrieken erbij is deze krant uiteindelijk toch weer redelijk gevuld. Een goede vuurdoop voor onze nieuwe opmaker, Arie Voordouw. We zijn verheugd dat hij ons team komt versterken.

Ik wens u namens de hele redactie veel leesplezier.

Jaap Hikke

Kopij voor het aprilnummer zien we graag tegemoet voor **15 maart**, via ons vertrouwde redactieadres: [dominicuskraant@dominicusamsterdam.nl](mailto:dominicuskraant@dominicusamsterdam.nl)

