

Inhoud

Kerkdiensten gestreamd De mannen achter de schermen <i>Anneke Kempkes-Verweij</i>	3
Genoeg is genoeg <i>Ronald Polderman</i>	6
De gemeente spreekt <i>Meindert Boersma</i>	8
Zielsverwantschap <i>Henk Hillenaar</i>	10
Waartoe zijn wij op aarde? <i>Wilbrord Braakman</i>	14
't Stadhuis van Hoorn <i>Jaap Hikke</i>	16
Zeven songs voor Noach's dochter. Dienst 28 februari <i>Karel Eykman</i>	20
 Maandelijks rubrieken	
Van de pastores: <i>Juut Meijer</i>	9
Column <i>Arjan Broers</i>	24
Tour de Chant: <i>Gerard Swüste</i>	25
Dominicusbron <i>Herman Huijmans</i>	28
Overzicht diensten	29
Colofon	30
Infopagina	31

Kopij voor de maartkrant kunt u, liefst voor 19 maart, sturen naar ons redactieadres
dominicuskant@dominicusamsterdam.nl

De voorkant van de februarikrant bracht ons met bloeiende narcissen al in lentestemming. Ja, met alle beperkingen als gevolg van Covid – 19 zijn we er aan toe weer licht te ervaren en warmte te voelen.

En toen werd het plotseling en onverwacht toch nog winter, werd ons land bedekt met een flink pak sneeuw en brandde er Elfstedenkoorts in vele hoofden en lijven. Die witte wereld is intussen verdwenen en we schrijven alweer maart.

Nu is de lente echt in aantocht en op Palmzondag niet alleen, al of niet virtueel, verse palmtakjes en broodhaantjes maar ook weer zomertijd.

De krant van deze maand maart brengt u hopelijk, al is hij dan wat minder gevuld dan anders, ook weer een lentegevoel.

Een gevoel vooral van warmte in ons hart.

De bijdrage van Henk Hillenaar over zielsverwantschap kan dat zeker teweegbrengen en Wilbrord Braakman nodigt ons uit de schepping te omarmen en ervan te genieten.

Ronald Polderman, die met Marianne de stad achter zich heeft gelaten en is neergestreken in Wolfheze, kijkt uit naar betere en hopelijk andere tijden, zonder de huidige en ingrijpende beperkingen.

Uit een gesprek van Anneke Kempkes met Geert Jan Meijerhof en Bert Haver beseffen we des te meer wat er qua techniek voor komt kijken nu we vanwege de beperkingen de diensten via een beeldscherm moeten volgen.

En als de zon dan toch een keer niet schijnt en we niet naar buiten gaan neemt Jaap Hikke ons mee in ons Amsterdam, waar dichtbij veel verrassends te ontdekken valt.

Meindert Boersma reageert nog op ons kerstnummer. We hebben zijn bijdrage geschaard onder de titel: 'De gemeente spreekt'. Hopelijk nodigt het ook u uit uw stem te laten horen en uw meningen, ervaringen of wellicht zelfs hartenkretten met elkaar te delen.

Zeker nu we nog steeds niet met elkaar onder het dak van onze Dominicus kunnen samenkomen en zo de vertrouwde, wekelijkse vieringen kunnen beleven biedt onze levendige krant ons de kans om toch met elkaar verbonden te zijn.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier, inspiratie en hoop toe.

Rien Hazebroek

