

## Inhoud

Interview met Arjan Broers <i>Ton van Dam</i>	3
Gedicht <i>Jan Willem Rijnveldshoek</i>	7
Interview met David Cohen <i>Anneke Kempkes-Verweij</i>	8
Dank, dank, dank <i>Juut Meijer</i>	14
Historie Dominicuskerk en omgeving <i>Jaap Hikke</i>	16
Zoeken naar herkenning <i>Tom Kroon</i>	23
Kerstavond <i>Bert Baksteen</i>	26
Liturgie in lockdown <i>Arjan van Baest</i>	28
Catechese in tijden van Corona Jantien Brouwer en Michael vd Meer	30
Bij de Voorplaat	31
Stilleven <i>Anneke Kempkes-Verweij</i>	31
<b>Berichten</b>	
Bericht uit de Beleidsraad	11
Zij heeft een verhaal	12
Van de boekentafel <i>Jaap Hikke</i>	22
Kamers met aandacht	22
<b>Maandelijks rubrieken</b>	
Van de Pastores <i>Eva Martens</i>	12
Brieven schrijven <i>Michael Elias</i>	15
Column <i>Arjan Broers</i>	19
Tour de Chant <i>Gerard Swüste</i>	20
Kunst, niet te geloven <i>Everdien Hoek</i>	24
Dominicusbron <i>Herman Huijmans</i>	32
Overzicht diensten	33
Colofon	34
Infopagina	35

We beginnen deze eerste krant in het nieuwe jaar met een nadere kennismaking met onze nieuwe pastor Arjan Broers. Hij vertelt in een interview over zijn jeugd, zijn studies, de journalistiek en hoe hij pastor wil zijn in de Dominicus.

In zijn ingezonden bijdrage "Zoeken naar herkenning" reflecteert Tom Kroon op de toespraak van Janneke Stegeman op zondag 28 november jl. Hij signaleert een andere wijze van lezen, begrijpen en betekenis geven aan verhalen in de bijbel dan velen van ons van huis uit gewend zijn. "De Bijbelverhalen opvatten op de manier, die Janneke bedoelt, vraagt om afstand te nemen van een wijze van lezen en geloven waarmee je bent opgegroeid." Hij vraagt zich af wat dat voor gevolgen heeft voor ons geloof.

Ook Arjan Broers heeft het in zijn column: "Wanneer iets waar is" over twee soorten taal. De eerste is feitelijk, beschrijvend en de tweede is metaforisch, beeldend. "In de Dominicus is het zoekende karakter van geloofstaal onmisbaar."

In de laatste redactievergadering was er verschil van mening over het publiceren van een ingezonden mededeling van het NKV, het Netwerk Katholieke Vrouwen, over het synodeproject "Zij heeft een verhaal". We zijn een oecumenische gemeente en deze oproep ademt wel erg sterk een 'rooms-katholieke geest' uit, vond een aantal redactieleden. Meeste stemmen gelden deed niet geheel recht aan de gevoeligheid van dit onderwerp. In haar bijdrage "Van de pastores" besteedt Eva Martens hier aandacht aan en beziet de mededeling vanuit Dominicus perspectief.

Naast deze interessante inzichten en discussies (wij horen graag uw mening), natuurlijk weer veel vaste rubrieken: de briefwisseling tussen Petra en Michael, Tour de Chant en Kunst, niet te geloven.

Tot slot een mooi gesprek met David Cohen, een bijdrage over de historie van de Dominicuskerk (en omgeving), een artikel over kerkdiensten in lockdown, een terugblik op Kerstavond en een dankwoord van Juut Meijer.

Namens de redactie wens ik u weer heel veel leesplezier.

Jaap Albronda

