



Kunnen we nog luisteren naar een veelvoud van stemmen?

Gesprek met Manuela Kalsky  
*Gerard Swüste* 3

Toekomst van dominicaans Nederland  
*René Dinklo, o.p.* 7

Fratelli Tutti (allemaal broeders)  
Kanttekeningen bij de encycliek  
*Karel van Hoestenbergh* 12

Het was een echt Open huis  
*Coen Glaser* 24

## Berichten

Verlag van een Zoomsessie  
*Anneke Kempkes-Verweij* 13

Dankbetuiging  
*Fam. Haver* 15

Kinderdienst  
Het parlement van de aarde  
*Eva Martens* 16

In memoriam  
Lenie van Reijendam-Beek 20

Bericht uit de Beleidsraad 23

Vastenkalendar 2021 26

Aswoensdag 26

Berichten abonnementen 35

Enquête Dominicuskrant 33

## Maandelijks rubrieken

Van de pastores:  
*Eva Martens* 18

Tour de Chant:  
*Gerard Swüste* 26

Kunst, niet te geloven:  
*Everdien Hoek* 30

Dominicusbron  
*Herman Huijmans* 32

Colofon en  
overzicht diensten 34

Infopagina 35

In deze eerste Dominicuskrant van 2021 besteden we ruim aandacht aan het opheffen van het DSTS, het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Het DSTS ging van start in 1988, was gericht op de samenleving en mocht theologie beoefenen in alle openheid, zonder inmenging van Rome en de overheid. De signatuur was progressief en oecumenisch te duiden. Manuela Kalsky, bezoeker en gast spreker in onze kerk was jarenlang directeur van het DSTS. Gerard Swüste sprak met haar.

Daarnaast geeft de provinciaal van de Nederlandse provincie van de dominicanen, René Dinklo o.p. zijn visie op deze opheffing en de toekomst van dominicaans Nederland.

In november vorig jaar overleed Lenie van Reijendam – Beek, tot in de jaren 90 een graag geziene gast spreker in onze kerk. Juut Meijer gedenkt haar en deelt met ons haar herinneringen. Pieter van der Ven (oud-lid van het liturgisch team) schreef in Trouw een mooi stuk over haar bij haar pensionering in 1999. Waard om nogmaals te publiceren.

Paus Franciscus heeft na zijn encycliek Laudato Si (over het milieu) een nieuwe rondzendbrief geschreven: Fratelli Tutti (Allemaal broeders). Karel van Hoestenbergh bespreekt deze encycliek en formuleert aan het einde van zijn bijdrage een aantal vragen.

Reageren kan naar Karel, en natuurlijk ook naar de redactie. Wij staan klaar om uw mening te publiceren.

Tot slot nog iets over de opmaak van deze krant. Omdat we nog steeds krap in onze opmakers zitten, wilde oud-redactielid Jacqueline Raeven wel een keer bijspringen. Zij koos voor narcissen op de voorpagina. Over bloeiende narcissen zegt de Engelse kunstschilder David Hockney in de rubriek Kunst, niet te geloven: "Do Remember They Can't Cancel the Spring". Tekens van hoop in deze onzekere tijd en licht aan het einde van de tunnel.

Namens de redactie wens ik u heel veel leesplezier en blijf gezond.

*Jaap Albronda*

Kopij voor de maartkrant kunt u voor 15 februari a.s. sturen naar het redactieadres:  
dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

