



Keer ons toe naar elkaar <i>Berry Vorstenbosch</i>	3
Open Huis <i>Danny van Ommen</i>	6
Boekpresentatie <i>Mirjam Wolthuis</i>	8
Gedicht	11
Twaalf profeten voor de veertigdagentijd <i>Gerard Swüste</i>	12
Nog even bij het kleed <i>Juut Meijer</i>	13
Lieddag. Over Bernard Huijbers: Een gelukkige vergissing <i>Kees Kok</i>	24
Diner Pensant	28
Aardige mensen <i>Karel van Hoestenbergh</i>	32
Een weg terug naar eenvoud <i>Gre de Groot</i>	34
De langste nacht <i>Arjan Broers</i>	37

## Berichten

Dominicus-Contact <i>Olga Wagenaar</i>	15
Vastentijd <i>Eva Martens en Arjan Broers</i>	17
Groepenprogramma Voorjaar 2023 <i>Werkgroep Pastoraat</i>	18
Bevrijd je creativiteit <i>Eva Martens</i>	22
In Memoriam Kees Bouwmeester <i>Eva Martens</i>	23
Bericht uit de Beleidsraad	29

## Maandelijks rubrieken

Column <i>Karel Hoestenbergh</i>	10
Van de pastores <i>Arjan Broers</i>	14
Kunst, niet te geloven <i>Everdien Hoek</i>	16
Brieven schrijven	30
Dominicusbron <i>Herman Huijmans</i>	40
Overzicht diensten	41
Colofon	42
Infopagina	43

## Voorwoord

“We zijn voortvarend van start gegaan, wetend dat we iets bijzonders in handen hebben. Onze Dominicus heeft een unieke positie als kerk in deze tijd. We zitten in de hoofdstad, zijn goed bereikbaar, hebben een fantastisch gebouw waarin van alles mogelijk is en we zijn ‘eigen baas’, in een geloofsgemeenschap die niet schrikt van experiment of vernieuwing”.

Dit zegt Arjan Broers in zijn bijdrage Van de pastores.

In deze krant veel aandacht voor experiment en vernieuwing.

Een verslag en mooie foto's over De langste nacht, Van Frascati naar Dominicus. Over het Diner Pensant, dat begin december in onze kerk werd gehouden en natuurlijk over het oude en vertrouwde Open Huis. Afbeeldingen van deze drie activiteiten vindt u op de omslag van deze krant.

Helaas geen interview in deze volle krant. We hebben ons uiterste best gedaan om de twee nieuwe duo voorzitters van de Beleidsraad te spreken te krijgen, maar u moet geduld hebben tot de krant van maart.

We beginnen daarom met een essay van Berry Vorstenbosch: Keer ons toe naar elkaar... Het is een aanvulling op zijn boek De overtocht en beschrijft zijn verlangen om hippie te worden.

De redactie is verheugd de rubriek ‘Brieven schrijven’ weer een herstart te kunnen geven. Anne Bolhuis neemt de plaats van Petra Meijerhof in die om persoonlijke reden stopt. Anne werkt bij de Diaconie van de Protestantse gemeente in Amsterdam. In deze krant haar eerste bijdrage.

Verder de gebruikelijke vaste rubrieken en een mooi verhaal van Gre de Groot over het omgooien van haar leven: Een weg terug naar eenvoud en een uitgebreid groepsprogramma van de werkgroep Pastoraat.

Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier.

Jaap Albronda

Kopij voor het maartnummer  
graag voor 15 februari  
naar het redactieadres:  
Dominicuskrant  
@dominicusamsterdam.nl

