

Palmpasen Kinderdienst Dominicus "Duurzaam leiderschap"

We zagen net hier 2 leiders: een romeinse en Jezus. En we zagen hoe het volk op hen reageerde: we schrokken hier van de keizer, stonden wat nerveus netjes te staan en een beetje verplicht Ave te roepen. Zo'n soort leider is de keizer. Hij is een machthebber, hij ziet er sterk en mooi uit, maar o wee... als je iets verkeerd doet, dan moet je bang voor hem zijn. Bij Jezus is dat anders. Voor hem ben je goed zoals je bent.

Dat verschil zie je ook in op welk dier ze rijden. Op welk dier reed de keizer? – een paard – het leek een beetje op een bakfiets, maar het was een paard. En dat past bij de keizer: een paard is sterk en hoog. De keizer kan daarbovenop mooi op de mensen neerkijken, en de mensen kunnen hem goed bewonderen. Een paard is ook het dier waarmee oorlog gevoerd werd. Hij is snel en als je goed kan paardrijden doet hij precies wat jij wil. Echt een dier voor een machthebber.

Dat is anders dan bij het dier van Jezus. Welke gebruikte hij? – een ezel-. Met een ezel zit je niet hoog, maar laag. Het was het dier dat de arme mensen ook hadden. Daarop wilde Jezus rijden, hij hoorde bij de armen. En er is nog een verschil waarom Jezus een ezel kiest...en dan gaat het niet omdat ze zeggen dat ezels dom zijn, maar om iets anders.

Dat werd mij heel erg duidelijk toen wij jaren geleden eens met de kinderen een ezel huurden voor een wandeling langs een mooi riviertje in de achterhoek en een picnic. Eerst mochten de kinderen de ezel borstelen en daarna gingen we op weg. Nou, dat schiet niet op... als een ezel een lekkere graspol ziet, dan gaat hij die lekker opeten. Af en toe was hij niet vooruit te branden....

Als je op een ezel rijdt dan doet hij niet altijd wat jij wil, je moet ook af en toe naar hem of haar luisteren ...Voor Jezus geen probleem, dat is juist zijn bedoeling.

Iets anders: Wie zijn nou de grote leiders van onze tijd? Vorige week toen ik dat vroeg riepen jullie meteen: Trump, Kim Jong Un, iemand noemde Hitler. De machthebbers zijn dat.

Na even denken kwamen er ook wat namen van goede leiders Mandela, Martin Luther King, Obama: leiders die minder stoer zijn, maar die goed deden zoals Jezus: die luisterden naar de mensen, die mensen hielpen die onderdrukt werden. Het waren mensen die geen geweld, maar rust uitstraalden, net zoals Jezus in de boot. En rustige mensen... brengen rust. Bij hen wordt je rustig als je in paniek bent.

En dat zijn dingen die niet alleen grote leiders kunnen doen. Ook jij en ik komen kleine leiders tegen elke dag. Wat dacht je van je juf of meester op school, je ouders, je voetbaltrainer? Ook zij kunnen op 2 manieren leiding geven: als sterke machthebber of als een zacht wijs mens.

Ze kunnen streng zijn: dat je altijd precies moet doen wat zij willen.... of luisteren ze ook naar jou.

Worden ze razend als je iets fout doet, en willen ze niets meer met je te maken hebben... of proberen ze meer zoals Jezus bij Zacheus, je juist te helpen te veranderen als je iets fout doet, als een soort vriend.

En als je nog even verder denkt: We hebben grote leiders van landen, kleine leiders en misschien ben je zelf ook al wel eens in het heel klein een beetje een leider. In hoe jij in de klas bent als je werkt in een groepje, in een projectgroep, of gewoon hoe je bent met vrienden en vriendinnen.

We kunnen stoer en bazig zijn, dat het moet gaan zoals wij willen, of meer samenwerken, en om de beurt elkaar helpen. Zelfs met de stomme klussen, zoals dat Jezus deed met dat voeten wassen. Dat is met warm weer en stof en sandalen of slippers echt een viezig klusje. Een leider die daar niet te beroerd voor is, dat is echt bijzonder.

Wat Jezus bedoelt zie je volgens mij mooi in een potje voetbal, of volleybal of hockey. Je kan met je snufferd vooraan gaan staan, omdat jij per se wil scoren. De rest moet dan maar zorgen dat je aan de bal komt. Dan is het niet leuk meer om met jou te spelen, en je laat prachtige kansen liggen, anderen kunnen ook prima scoren en zo niet, dan heb je lekker gespeeld met elkaar. Het sterkste team is het team waarin echt samengespeeld wordt, waarin iedereen af en toe niet te beroerd is om een bal op de achterlijn op te halen, waarin je niet alleen zelf wil scoren, maar je ook de kansen van de anderen ziet.

Dat is het voorbeeld dat Jezus laat zien. Zo'n leider is hij. Niet een tijdelijke machthebber, eentje waar je de oorlog mee wint, maar een duurzame, een leider als een vriend. Of vriendin natuurlijk.