

Twaalfjarigen dienst Dominicus 2012

Met: Bart, Devon, Matthieu, Max, Joram, Willem, Simon, Emma, Noor, Marte, Noëlle, Marieke en Lina. (Floor en Michiel doen niet mee)

Was hij nou weggelopen van huis of achtergebleven? Het was superdruk geweest in de tempel. Dus raar is het niet als je elkaar kwijt raakt. Toen je klein was heb je het na afloop van de dienst in de Dominicus misschien ook wel een keer meegemaakt. Allemaal grote mensen die met elkaar gaan praten. Lieve dingen tegen elkaar zeggen bij de koffie. En jij zag je vader en of je moeder niet tussen al die grote mensen.

Wel zijn jullie al die jaren met elkaar naar huis gegaan om met elkaar de rest van de zondag te vieren. Je vond elkaar altijd weer terug. Zo ging het niet met Jezus. Zijn vader en moeder hadden al uren gelopen na het inspirerende bezoek aan de tempel toen ze zich ineens afvroegen waar hun zoon was. Druk pratend waren zij al ver op weg naar huis. Navraag deed vermoeden dat Jezus nog in de tempel zou zijn. Hij was druk in gesprek met allemaal geleerde mensen. Wat zijn dat voor ouders die hun kind zomaar achterlieten. En pas halverwege de terugreis hun zoon missen. Ik hoop niet dat dat 1 van jullie overkomt. Zeker niet als je, zoals sommige van jullie, van ver buiten Amsterdam komt. Zaandam, Houten, Leeuwarden. Van ver kwamen jullie de laatste twee jaar iedere laatste zondag van de maand om met elkaar te praten, deze dienst voor te bereiden, spelletjes te doen en avonturen te beleven in het joods historisch Museum, onze lieve heer op Solder en andere Nicolaaskerken in de stad. Gelukkig gingen jullie altijd weer veilig met je ouders naar huis. Je bent nooit vergeten. Jullie vader en moeders waren er altijd voor jullie en veel van jullie hebben ook vol respect gesproken over jullie vader en moeder.

Noor wil graag vertellen over de enorme loyaliteit van moeders. (Koning Salomo)

Bart had om zijn redenen dit verhaal gekozen. Wil jij komen vertellen? (de 4 vrienden)

Kinderen worden sowieso niet vergeten hier in de Dominicus. Er worden soms moeilijke woorden gebezigd en lange teksten gebruikt. Maar er is altijd een woordje voor de kinderen. En daarachter gebeuren soms de wonderlijkste dingen. Voor jullie vaak veel leuker dan wat ze hier in de kerk doen.

We geloven overigens niet allemaal wat daar achter wordt verteld. Wel vinden wij het vaak spannend of toch interessant.

Noëlle wil jij hier komen vertellen? (Ongelovige Thomas)

En Max, jij hebt een spannend verhaal gekozen, maar waar gaat het om? (Daniel in de Leeuwenkuil)

Matthieu ging ook voor een spannende vergelijking. (Noach)

En Simon maakt het interessant. (Simon)

De 12 jarigen bij ons in de Dominicus vertellen ons over een door hen gekozen verhaal. De opdracht is niet het hele verhaal te vertellen. De mensen die hier vaak komen kennen de meeste verhalen immers wel. En de jongsten horen de verhalen heus wel daar achter. Neen, de twaalfjarigen vertellen wat hen boeit in het door hen gekozen verhaal. Wat hen raakt of soms zelfs wat het verhaal over hen zelf zegt. Zoals Noëlle zojuist vertelde. Zij kwam bijna drie jaar geleden vragen of ze mee mocht doen. “Ik geloof niet maar wil wel graag mee doen. “

Jij hoort er bij. Net als Floor die vandaag geen 12 jarige doet. “ Ik moet van mijn moeder en daarom doe ik het niet. En jullie mogen mij niet overhalen.” Okay Floor, maar je bent er wel vandaag. Bij je vrienden en vriendinnen van de Dominicus. Net als Michiel uit Leeuwarden. Jij bent hier vandaag voor je vrienden van de Dominicus. En net als voor alle andere jongeren geldt dat jullie wel mee mogen doen met de jongerengroep. Ook als je geen 12 jarigen hebt gedaan. Voor sommigen van hen is dit heel spannend. Hier op dit podium komen staan en dan vertellen over jouw verhaal. Anderen hebben al veel podium ervaring en hebben geen moeite met plannen.

Ook Devon zag ik een keer binnen komen met oma mee. En Emma. Willem was hier altijd al.

Willen jullie ook je verhaal komen vertellen. Over rechtvaardigheid en opkomen voor de zwakken, over echt bijzondere zaken.

Devon (Gelijkenis van de farizeeër, Jezus kiest voor de dief)

Emma (Jezus is opgestaan uit de dood)

Willem (David en Jonathan)

De Volkskrant schreef onlangs: “Pubergedrag niet veroorzaakt door onrijp brein.” Waardoor dan wel vraag je je af. Al jaren is er in het Voortgezet Onderwijs het gesprek gaande over pubers en het puberbrein. Zij kunnen niet plannen en niet organiseren en zelfstandig leren. Dat komt door de prille hersenontwikkeling. Onze prefrontale cortex helpt daar niet bij. Maar goed. We hebben nu ontdekt dat het daar niet door komt. Dat is jammer, want daarmee zijn wij weer zelf verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Dat was trouwens altijd al zo. Als puber wordt je aangesproken op je gedrag. Als je iets goed doet, krijg je complimenten . Wie goed doet, goed ontmoet. Doe je iets onhandigs, dan volgt een andere sanctie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag. Zelfverantwoordelijke zelfbepaling was de tekst van professor Langeveld in mijn eerste onderwijskunde colleges. En dat geldt nog.

Of je nu vroeg pubert. Bijvoorbeeld voor je 12^e, of dat je laat pubert, bijvoorbeeld ver na je 12^e. Op je 17^e, als je 28 bent of 45. De thema's waar je mee te dealen hebt in het leven zijn ook vaak dezelfde.

Is het in je pubertijd moeilijk om met intimiteit in vriendschappen en relaties om te gaan dan is daar een uitdaging. Die uitdaging geldt als je 12 bent of 13. Maar ook als je 17 bent of 28. In mijn beleving komt het allemaal weer terug als je 52 bent. Maar dat geldt vermoedelijk alleen voor mij.

Troostrijk is de beleving dat twaalfjarigen zich ook vragen stellen naar de thema's in hun leven. De kleine verhalen van onze 12 jarigen maken dat duidelijk. Nog troostrijker en ook uitdagend is dat de grote verhalen uit de traditie dan soms helpen om onszelf te snappen. Deze jonge mensen, die hier zo dapper en vastberaden vertellen, leren mij iedere keer veel over mijzelf. Die passie is wellicht wel de passie die ons gaande houdt. Liefde over generaties heen. Oud leert jong. Jong leert oud. Groot leert klein en klein leert groot.

Marte wil jij ons jouw verhaal vertellen? (Esther)

Marieke, wil jij vertellen over hoop en positief zijn (dochtertje van Jairus)

Lina wil jij bewijzen dat pubers plannen kunnen? (De wijze en de dwaze meisjes)

Joram leert ons wat kiezen is. Zijn eerste verhaal was de ark van Noach, daarna werd het Jona in de walvis, daarna Jezus in de tempel. Wil jij ons vertellen wat volgens jou de kern is? (Jezus vergeeft op Golgotha)

Liefde van generatie op generatie. Steeds opnieuw vertelt. Van verhaal op verhaal. Van groot verhaal naar klein verhaal. Van klein verhaal naar groot verhaal. Van jouw verhaal naar mijn verhaal. Van mijn verhaal naar jouw verhaal. En lieve god, alsjeblieft ook weer terug vertelt. Omdat het om de liefde gaat.

Alle van Steenis