

-VACATURE WERKGROEP PASTORAAT

In de werkgroep is vanaf januari 2020 een vacature vanwege het vertrek van Olga Wagenaar. Daarom doen we een oproep aan u/jou om kennis te maken met deze werkgroep. Zie de Dominicuskrant, de website, of bel of mail met Frans Toben - of Charlotte van Oostvogel (via het secretariaat)

- 24 NOV VERKIEZING BELEIDSRAAD

Op 24 november a.s. vindt er een verkiezing plaats voor de Beleidsraad van de Dominicus. Wij zoeken 2 mensen die de Beleidsraad komen versterken. De Beleidsraad is een groep mensen die verantwoordelijkheid draagt voor de koers, de contacten, het werkgeverschap en de financiën van onze Dominicusgemeente. Wij zijn op zoek naar enthousiaste Dominicusgangers die een bijdrage willen leveren aan het beleid van de Dominicuskerk. Een leuke en veelzijdige functie!

Informatie over de beleidsraad en de functie kunt u vragen bij Jop Mendelts of Tineke Dijkstra, wij staan na de dienst voor het podium. (U kunt ook mailen via het secretariaat) Heeft u belangstelling: laat het ons weten!

VOOR DE KINDEREN

Hallo allemaal,

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te doen. Heb je zin om met ons mee te gaan ? Tot zo !

De kindernevendienstgroep.

CRÈCHE

Er is crèche op 3/11, 17/11 en 24/11. Wil je helpen? Of meer informatie?
Mail Rieke Hart – via het secretariaat.

PASTORAAT

De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak op tel.nr. 020 -6226171 of via mail: Evamartens@dominicusamsterdam.nl (NB: Juut Meijer is in sept & okt met studieverlof)
Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er bezoek thuis mogelijk, door een lid van de contactgroep. Bel met: Arie Kempkes, tel. 06-47452143

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)

ADRESSENBESTAND

Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand, waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.

SOLIDARITEIT

Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

VERVOER

Voor vervoer naar de kerk : de Werkgroep Rijders! U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08
secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl

Dominicus
+Amsterdam+

zondag 27 okt 2019

SCHAAMTE

Serie Emoties

ORDE VAN DIENST

- 'Onstillbare tonen' (Blauw 51)
- Welkom
- 'Die chaos schiep' (Groen 56)
- Lezing Genesis 2:25 en 3:7
- orgelspel
- Genesis 9: 20-27
- 'Wek mijn zachtheid weer' (Groen 40)
- Overweging door Stephan Sanders
- 'Delf mijn gezicht op' (186)
- Mededelingen en collecte
- Tafelgebed 'Wat in stilte bloeit' (Groen 68)
- Brood en wijn
- 'Ken je mij' (piano: Stijn van der Loo, zang: Claire Porter)
- Voorbeden afgewisseld met 'Kom adem ons open'
- Zegen
- 'Herschep ons hart' (Blauw 50)

Het koor staat onder leiding van Herman Rouw, piano/orgel: Dennis Vallenduuk

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).
Collecte voor het eigen huis, zondag 20/10: € 939,85 (incl 139,- via Givt)
Extra collecte St. Stiefkinderen van Moeder India: € 1531,33 (incl 112,- via Givt)

AGENDA

- Zondag 3 november Allerzielen: Verdriet. Overweging door Eva Martens.
Verdriet is de keerzijde van liefde; liefde die pijn doet omdat we degene die we liefhebben zo node missen. Ieders verdriet is uniek, zoals geen twee liefdes hetzelfde zijn. Toch delen we de ervaring met allen en is de traditie van Allerzielen eeuwenoud en universeel: verdriet en verhalen delen, het leven vieren, met elkaar verbonden te zijn en met hen die we missen.
- Zondag 10 november: Water als bron en bedreiging. Overweging door Marcel Elsenaar. Er zijn Bijbelse verhalen die laten zien hoe het lot van mensen verbonden is met dat van de hele schepping. Welke inzichten verliezen we telkens weer uit het oog, als het gaat over de relatie mens en natuur? Wat hebben de veranderende waterstromen ons te vertellen?

- 'Ken je mij?'

(t. H. Oosterhuis, m. Stijn van der Loo)

*Ken je mij? Wie ken je dan?
weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
weet jij mij beter dan ik?*

ogen die door de zon heen kijken
zoekend naar de plek waar ik woon
ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig

- *refrein*

hier is de plek waar ik woon
hen stoel op het water,
hen raam waarlangs het opklarend
weer
of de vallende duister voorbij vaart
heb je geroepen? hier ben ik

- *refrein*

Ik zou een woord willen spreken, ooit
dat waar en van mij is
dat draagt wie ik ben,
dat het houdt.
Ik zou een woord willen spreken
dat rechtop staat als mens die mij
aankijkt en zegt:
Ik ben jouw zuiverste zelf,
vrees niet, versta mij, ik ben. Ik ben

- *refrein*

Maar nooit komt het over mijn lippen
of jij hebt het al verstaan, zeg jij
Ben jij dan dieper stilte dan mijn
verstomdheid in mij?
Ben je zo zelfeloos in mij aanwezig
dat je het zuchten en steunen hoort
dat ik zelf niet kan, niet wil horen
Hoor jij in mij geboren worden
de ander die ik zou willen zijn?

- *refrein*

Ben jij de enige voor wiens ogen
niets is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
als niemand anders,
dat ik geen licht geef, niet warm ben,
dat ik niet mooi ben, niet veel
dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
zou dat niet veel teveel waar zijn?
zou dat niet veel teveel waar zijn?

- *refrein*

MEDEDELINGEN

- STRAKS NAGESPREK MET STEPHAN SANDERS

Vanaf half 1 bent u welkom in de pastorie om een gesprek te voeren over de toespraak van Stephan Sanders en de emotie 'Schaamte'. Stephan zal zelf ook aanwezig zijn.

- 27 OKT. 15.00u KLEINE KERK DUIVENDRECHT: 'DAT DING MET VEERTJES'

Op 25 december 2018 overleed Niek Schuman, theoloog en voorganger in de Dominicus. Enkele maanden eerder was zijn laatste boek verschenen, 'Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen'. In dit nieuwe seizoen zal in het kerkje van Duivendrecht, waar Niek vlakbij woonde, in een kring van familie en belangstellenden stilgestaan worden bij dit bijzondere boek. Afgewisseld met muziek en het lezen van enkele fragmenten, zullen er korte inleidingen worden gehouden. Sprekers: Gerard Swüste, Bettine Siertsema en Wim Brouwer. Kleine Kerk, Rijksweg 129 Duivendrecht, 15.00 u.

- 28 OKT KLIMAATLEZING

Maandag om 19.30 uur komt Willem Böttger een lezing houden over een duurzame manier van bouwen: BIOBASED BOUWEN. Dat kan als vervanger van cement en beton bijdragen aan het verduurzamen van het gehele bouwproces en zo voldoen aan de eisen van een circulaire economie. Je kunt daarbij denken aan bamboe, hennep, riet, stro, wieren, mycelium.
Inloop 19.30 uur. Vrijwillige bijdrage. In de Grote zaal. Voor meer informatie zie de website!) Aanmelden bij Margriet Goddijn (bereikbaar via het secretariaat)

- 29 OKT BIJBELLEZEN: LUKAS. EEN REISVERHAAL

We gaan met elkaar op onderzoek uit hoe Lucas het leven van Jezus voor het voetlicht brengt en hoe wij daar zelf tegen aan kijken. De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelesen. We lezen 29 oktober Lukas 2:41 -5:11. Grote zaal; 19.30 tot 21.30, zie voor meer informatie de agenda op de website, of mail Anne-Marie Hauer (bereikbaar via het secretariaat)

- 31 OKT OUDERENMIDDAG OVER BEZIELING

Wat bezielt je? Waar ben je enthousiast voor? Weet je ook hoe dit zo is gekomen?
Ouderenmiddag met lunch en veel onderling gesprek vanaf half 1.
Opgeven per mail: wergroeppastoraat@dominicusamsterdam.

- 3 NOVEMBER ALLERZIELEN – NAMEN VOOR HET KLEED

Ook dit jaar willen we doorgaan met het kleed voor de doden, die niet met foto en naam in het boek staan. Die misschien nooit in de Dominicus zijn geweest. Van wie misschien het graf geruimd is, van wie de as verstrooid is, of van wie we niet eens weten waar ze zijn gestorven. Het zullen geen bekende personen zijn, maar meestal de haast vergeten namen die alleen nog in ons hart leven. We tillen die naam dan even uit de vergetelheid. Ook dit jaar zal het kleed bij Allerzielen op het podium hangen. Onderaan in het donkerblauw staat de zin: 'Ooit zal ik staan in licht'. Als je de naam van de betreffende persoon of personen in het wit borduurt op een donkerblauw of zwart stukje stof zullen we zorg dragen voor het netjes opbrengen daarvan, zodat elk jaar het licht in het donker krachtiger wordt. Wie niet kan borduren, wie niemand kent die dat voor hem of haar kan doen, die neemt contact op met het secretariaat. Dus: alleen de naam, roepnaam of lievelingsnaam (het gaat om namen die niet in het boek staan), niet te groot, geen letters groter dan 3 centimeter. Doe de borduursels in een envelop in de Rode zuil achterin de kerk of lever ze in bij het secretariaat.- deze week nog.