

VOOR DE KINDEREN

Hallo allemaal,

Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te doen. Allemaal dingen die passen bij het verhaal, dat de volwassenen in de kerk ook proberen te begrijpen.

Heb je zin om met ons mee te gaan ? Hopelijk tot zo.

De kindernevendienstgroep.

CRÈCHE

Er is op 23/6 én 30/6 daarna beginnen we weer in september. Wil je helpen? Of meer informatie? Laat het ons weten via het secretariaat!

PASTORAAT

De pastores van de Dominicus, Juut Meijer en Eva Martens, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak op tel.nr. 020 -6226171 of via mail

Evamartens@dominicusamsterdam.nl

Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl

Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er bezoek thuis mogelijk, door een lid van de contactgroep. Bel met: Arie Kempkes, tel. 06-47452143

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)

ADRESSENBESTAND

Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand, waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.

SOLIDARITEITSFONDS

Voor het solidair zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

VERVOER

Als iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, dan kan de Werkgroep Rijders een oplossing vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08

E-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl
www.dominicusamsterdam.nl

Dominicus
+Amsterdam+

Trinitatis, zondag 16 juni 2019

DRIE VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN

Serie In vuur en vlam



ORDE VAN DIENST

1. Lezing uit Genesis 1
2. 'Dit huis vol mensen' (Groen 7)
3. Inleiding en gebed door Henk Hillenaar
4. 'Altijd aanwezig' (Blauw 53)
5. Lezing Dionysius de Areopagiet - Over goddelijke namen 2 (fragmenten)
6. 'Altijd aanwezig' (Blauw 53)
7. Overweging door Juut Meijer
8. 'Delf mijn gezicht op' (186)
9. Mededelingen en collecte
10. Tafelgebed 'Veel te laat' (226)
11. Brood en wijn
12. 'Hore mij oor' (Blauw 52)
13. Voorbeden en zegen
14. 'Uit staat en stand' (Groen 19)

Het koor staat onder leiding van Evert van Merode, piano/orgel: Mark Walter

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 9/6: € 1312,04
De opbrengst van de extra collecte tbv de St. Melania: € 1910,33

AGENDA

- Zondag 23 juni: Moed tot waarheid. Overweging door Anniewieke Vroom
De theologie wordt veel rijker door ook de blik van buiten toe te laten en actief te betrekken. In het laatste college dat hij in zijn leven zou geven, stelt Michel Foucault de vraag: is in het christendom een waarachtig leven vanuit de mens zèlf opgegeven als een onmogelijk ideaal? Een kritische vraag die een beginpunt geeft deze zondag.
- Zondag 30 juni: lichaam en G/geest. Overweging door Janneke Stegeman
Marcella Althaus-Reid was een provocatieve Latijns-Amerikaanse theologe. Ze heeft lichamelijke en seksualiteit een plek gegeven in de bevrijdingstheologie. Zij stelde de geest voor als een vloeibare en erotische kracht. 'Geest' staat niet tegenover 'lichaam', zoals soms in de theologie. Marcella Althaus-Reid wilde mensen en theologie bevrijden van benauwende en soms ook schadelijke visies op ons gelovige lichaam

MEDEDELINGEN

- BIJ MOOI WEER GAAN DE DEUREN OPEN!

In het kader van de plannen rondom het in ere herstellen van de hoofdingang, en ook vanuit het oogpunt van gastvrijheid, zal de Dominicus bij mooi weer (ter beoordeling van de dienstdoende koster) de hoofdingangdeuren openen. U komt dan niet binnen via de rechter zij-ingang, maar wordt een stukje naar links verwezen. Op die manier kunnen we zien hoe dat bevalt.

- 'S ZOMERS VERPOZEN VANAF 13 JUNI

Vanaf 13 juni a.s. is er elke week op donderdagmorgen van 11 uur tot 12 uur weer 's zomers verpozen in de pastorie. We komen bij elkaar, drinken koffie met iets erbij en hebben het gezellig samen of praten, als dit zo ter sprake komt, over een thema. Je leer op deze manier ook eens andere mensen kennen of kunt bijpraten met voor jou bekende mensen. Iedereen is welkom! Neem je buurvrouw of een vriend/vriendin mee. Meestal is ook een van de pastores aanwezig.
Informatie werkgroep pastoraat - wergroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl

- 23 JUNI: GENETIC CHOIR – LABORATORIUM (NON)CORPUS

Overall in de wereld is het de stem die verbindt. We spreken, zingen, luisteren en brengen elkaar in beweging met de trillingen van onze stem. Wat raakt ons in de stem? Wat raakt de stem aan?

In een tijd dat religieuze tradities als spijltzwam van de samenleving worden gezien ontwikkelt het Genetic Choir in Amsterdam een project dat zowel religieuze als niet-religieuze Amsterdammers bij elkaar brengt, de stem als verbindend element viert, en mensen door elkaars culturele bril laat kijken. Hoe ervaart een gelovige moslim de stem, hoe een gelovige christen en hoe een niet-gelovige concertganger? Wanneer raakt de stem iets aan waar we geen woorden voor hebben?

Het *(Non)Corpus* project start in 2019 met een reeks doe- en denk-ontmoetingen, waarvoor we alle geïnteresseerde Amsterdammers uitnodigen, beginnend met dit laboratorium, in samenwerking met de Dominicuskerk op 23 juni. Naast eerste luisterexperimenten en gesprekken ga je deze middag ook zelf aan de slag met stem en geluid.

Ook is er de mogelijkheid je in te schrijven om in het najaar nader betrokken te raken. Wordt een 'gids' voor het Genetic Choir in zijn zoektocht naar de essentie van de menselijke stem!

- KERKHULPVERLENERS GEZOCHT

Veel organisaties zijn via een hulpverleningsplan voorbereid op calamiteiten. Ook voor de Dominicus zijn we bezig zo'n plan op te stellen en willen we met ingang van 1 september (Kerk)hulpverleners paraat hebben. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die hierbij een rol willen spelen en de functie van Kerkhulpverlener willen gaan vervullen.

Het streven is om vanaf 1 september in iedere dienst een Kerkhulpverlener aanwezig te hebben.

Voor deze groep vrijwilligers zal een training worden georganiseerd, waarbij alle facetten van ons gebouw en van de hulpverlening aan de orde komen.

Wilt u daar meer over weten spreek dan Mirjam Nieboer, Geert-Jan Meijerhof of Jos Valke aan, of laat ons weten dat u belangstelling (via het secretariaat)

- ZOMEROPENSTELLING: ZIN IN DE ZOMER

In de maanden juli en augustus is de Dominicus op zondagmiddag open voor publiek, van 12.30 tot 16.30 uur. Bezoekers kunnen even tot rust komen en een kaarsje branden. Op veel zondagen zijn er activiteiten: het labrynt, korte concerten, meezingen met het Pop Upchoir Amsterdam. Kijk voor het programma op de website of op facebook. Je bent van harte welkom!