

VOOR DE KINDEREN

Hallo allemaal,
Later als je groot bent...moet je dan nog steeds naar je ouders
luisteren? Of moeten zij naar jou luisteren? Wie weet het dan beter?
Of luisteren jullie naar elkaar en gaan dan samen lachen?
Wat denken jullie? Zullen we daarover praten? Tot zo!

De kindernevendienstgroep.

CRÈCHE

Er is crèche op 12/5, 26/5, 9/6, 23/6 én 30/6. Wil je helpen? Of meer
informatie? Mail: Rieke Hart.

(CONTACTGEGEVENS VIA HET SECRETARIAAT)

PASTORAAT

De pastores van de Dominicus, Juut Meijer en Eva Martens,
zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak op tel.nr.
020 -6226171 of via mail
Evamartens@dominicusamsterdam.nl
Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl
Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of
anderszins is er bezoek thuis mogelijk, door een lid van de
contactgroep. Bel met: Anne Timmer, tel. 06-12133232

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag
van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)

ADRESSENBESTAND

Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand,
waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen,
vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.

SOLIDARITEITSFONDS

Voor het solidair zijn met anderen binnen onze gemeente.
Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

VERVOER

Als iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan
komen, dan kan de Werkgroep Ridders een oplossing vinden.
U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-
51287558

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08

E-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl
www.dominicusamsterdam.nl

HET OFFER VAN ISAÏAK

Serie Worden als een kind

ORDE VAN DIENST

- 1 'Onstilbare tonen' (Blauw 51)
2. Welkom door Eva Martens
- 3 'Gij wacht op ons' (236)
4. Lezing Genesis 22: 1-13
5. 'Story of Isaac'- (zoz)
6. Overweging door Karel Eykman, deel 1
7. 'Gespannen' (zoz)
8. Overweging door Karel Eykman, deel 2
9. 'Naamloos schooiert liefde' (Groen 30)
10. Mededelingen en collecte
11. Tafelgebed 'Niemand heeft u ooit gezien' (Groen 80)
12. Brood en wijn
13. 'Soms breekt uw licht' (213)
14. Voorbeden en gezongen zegen (t. Num 6:24-27, m. G. Bremer)
15. 'Onze vader verborgen' (Blauw 49)

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Evert van Merode
'Story of Isaac' door Gerard Swüste

De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 28/4: € 876,29

AGENDA

- Zondag 12 mei: De dochter van Jäirus. Overweging door Marcel Elsenaar
- Zondag 19 mei: Jezus in de tempel. Overweging door Arjan Broers

MEDEDELINGEN

- NU: DOMINICUS DUURZAAM

Een kwartier na de dienst komt de Werkgroep Dominicus Duurzaam bijeen in de pastorie. Iedereen is welkom. Inlichtingen bij Tom Kroon (bij de geluidstafel).

- The story of Isaac (Leonard Cohen)

The door it opened slowly,
my father he came in,
I was nine years old.
And he stood so tall above me,
his blue eyes they were shining
and his voice was very cold.
He said, "I've had a vision
and you know I'm strong and holy,
I must do what I've been told."
So we started up the mountain,
I was running, he was walking,
and his axe was made of gold.

The trees they got much smaller,
the lake like a lady's mirror,
when we stopped to drink some wine.
Then he threw the bottle over.
I heard it break a minute later
and he put his hand on mine.
I thought I saw an eagle
but it might have been a vulture,
I never could decide.
Then my father built an altar,
he looked once behind his shoulder,
but he knew I would not hide.

You who build these altars now
to sacrifice the children,
you must not do it any more.
A scheme is not a vision
and you never have been tempted
by a demon or a god.
You who stand above them now,
your hatchets blunt and bloody,
you were not there before:
when I lay upon a mountain
and my father's hand was trembling
with the beauty of the word.

And if you call me Brother now,
forgive me if I enquire:
just according to whose plan?
When it all comes down to dust
I will kill you if I must,
I'll help you if I can.
When it all comes down to dust
I will help you if I must,
I'll kill you if I can.
And mercy on our uniform,
man of peace, man of war -
the peacock spreads his fan!

- 11 MEI GROTE SCHOONMAAK

Op zaterdag 11 mei, vanaf 9.30 uur, wordt het gebouw van de Dominicus weer groots schoongemaakt. Alle hulp is welkom. Een uurtje of een hele dag, er is altijd wel een klusje te doen. Doet U mee? Voor koffie, thee en een heerlijke lunch wordt gezorgd! Aanmelden kan via *de intekenlijst* bij de ingang van de kerk, of bij: Riet Nouwens of Hannie Bulsink.

- 12 MEI KLIMAATPLATFORM

Om 12.45 uur komen we bij elkaar om met elkaar een vegetarische lunch te nuttigen. Wie dat wil, neemt een vegetarische hapje mee, om te delen met elkaar. Wilbrord Braakman houdt een lezing over de kringloop van groei, bloei en afbraak en de invloed van de evolutie daarop. Ook zal hij iets vertellen over de ecologische theologie aan de hand van de studie van Trees van Montfoort. Iedereen is welkom, wel graag opgeven bij Margriet Goddijn of Kees Sluis.

- 12 MEI KENNISMAKINGSBIJeenKOMST

Op 12 mei is er meteen na de viering een kennismakingsbijeenkomst voor mensen die meer te weten willen komen over het reilen en zeilen van de Dominicus. Daar is ook koffie en thee. Opgeven is niet nodig maar mag natuurlijk wel bij G. van Zaalen.

- 'DE RUIJTE VAN DE STILTE'. MEDITATIE IN VOORJAAR EN ZOMER

29 mei, 12 en 26 juni. 19.30 uur: samenkomen met koffie/thee. 20.00-21.30 u.: meditatie. Koffie in de keuken, meditatie in de Grote zaal. € 2,- per avond. Aanmelden is niet nodig, begeleiding Dick de Korte en Tineke Dijkstra. Zie voor meer info de website (bij de agenda) of mail Dick de Korte of Tinneke Dijkstra

-26 MEI KINDERDIENST

Op 26 mei is de Kinderdienst: iedereen is van harte uitgenodigd! De kinderwerkgroep hoort graag van kinderen die mee willen doen. Jullie zijn zeer welkom! Willen jullie je opgeven rechtsreeks bij ons of via het mailadres: kinderdienstdominicus@gmail.com ? Tijdens de zondagen voorafgaand aan 26 mei zullen we ons voorbereiden, zijn jullie er dan ook?

-COLLECTEBONNEN EN FORMULIEREN VOOR PERIODIEKE GIFTEN

Vandaag zijn na de dienst bij Theo (bij het hoofdaltaar) collectebonnen en formulieren voor periodieke giften ten behoeve van fiscaal aftrekbare bijdragen aan de collectes verkrijgbaar. Naast de bonnen van € 3,- per stuk zijn er ook bonnen van € 5,- verkrijgbaar; ze zien er overigens hetzelfde uit. U kunt contant betalen of gireren op gironummer NL38INGB0004627400 t.n.v. Dominicusgemeente o.v.v. 'collectebonnen', waarna u de bonnen thuisgestuurd krijgt. Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden.