

13. Gebed door Janneke Stegeman met als acclamatie:



Koor: God, mijn God, waar-om hebt Gij mij ver-la - ten.  
Refrein; Allen:  
God, mijn God, waar-om hebt Gij mij ver-la - ten.

14. Bloemenhulde

15. Stilte, we verlaten in stilte de kerk.

Zang David Cohen, piano/orgel: Thom Jansen

-----  
**AGENDA**

- Zaterdag 20 april, 21.00: Paaswake. Overweging door Claartje Kruijff
  - Zondag 21 april, 11.00: Paasmorgen Overweging door Juut Meijer
- 

**PASTORAAT**

De pastores van de Dominicus, Juut Meijer en Eva Martens, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak op tel.nr. 020 -6226171 of via mail

[Evamartens@dominicusamsterdam.nl](mailto:Evamartens@dominicusamsterdam.nl)

[Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl](mailto:Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl)

Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er bezoek thuis mogelijk, door een lid van de contactgroep. Bel met: Anne Timmer, tel. 06-12133232

**SECRETARIAAT**

Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)

**ADRESSENBESTAND**

Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand, waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.

**SOLIDARITEITSFONDS**

Voor het solidair zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

**VERVOER**

Als iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, dan kan de Werkgroep Rijders een oplossing vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183

NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08

E-mail: [secretariaat@dominicusamsterdam.nl](mailto:secretariaat@dominicusamsterdam.nl)

[www.dominicusamsterdam.nl](http://www.dominicusamsterdam.nl)

Tekening voorkant F. Lobbrecht

Dominicus  
+Amsterdam+



GOEDE VRIJDAG 2019

## ORDE VAN DIENST

### 1. Stilte

Piano: J.S. Bach - Nun komm, der Heiden Heiland

### 2. Lijdensverhaal volgens Marcus 14:32-42

### 3 Orgel: C. Franck – Chant de la Creuse

### 4. Vervolg lijdensverhaal, Marcus 14: 43 -64

### 5. Zang: 'Uit de diepte roep ik tot jou' (t. K. Waaijman, m. T. Löwenthal)

Uit de diepte roep ik jou.  
Wees voor mij een oor dat  
Luistert, hoor mij om genade  
Smeken. (2x)

Uitzien, uitzien is mijn ziel  
Ik hunker naar een woord van hem

Een oor dat luistert, hoor mij om genade  
smeken

Mijn ziel ziet naar mijn meester uit  
Meer dan wachters naar de morgen,  
Wachtend op de morgen

Een oor dat luistert, hoor mij om genade  
smeken

Uit de diepte roep ik jou.  
Wees voor mij een oor dat  
Luistert, hoor mij om genade  
Smeken. (2x)

### 6. Vervolg lijdensverhaal, Marcus 14: 65-72, 15:1-15

### 7. Orgel: Messiaen – Prière du Christ montant vers son Père

### 8 Vervolg lijdensverhaal, Marcus 15:16-26

### 9. Zang: 'Es ist vollbracht' (J.S. Bach – Johannes Passion)

Es ist vollbracht!  
O Trost vor die gekränkten Seele  
Die Trauernacht  
läßt nun die letzte Stunde zählen.  
Der Held aus Juda siegt mit Macht  
Und schließt den Kampf.  
Es ist Vollbracht!

Het is volbracht!  
O troost voor de gekwetste zielen.  
De droeve nacht  
Telt nu haar laatste uur.  
De held uit Juda wint met macht  
en beslecht de strijd.  
Het is volbracht!

### 10. Slot lijdensverhaal, Marcus 15 27-39

### 11. Stilte

### 12. Zang: G. Fauré: Au Cimetière

Heureux qui meurt ici,  
Ainsi que les oiseaux des champs!  
Son corps, près des amis,  
Est mis dans l'herbe et dans les chants.  
Il dort d'un bon sommeil vermeil,  
Sous le ciel radieux.  
Tous ceux qu'il a connus, venus,  
Lui font de longs adieux.

À sa croix les parents pleurants,  
Restent agenouillés,  
Et ses os, sous les fleurs, de pleurs  
Sont doucement mouillés  
Chacun sur le bois noir,  
Peut voir s'il était jeune ou non,  
Et peut, avec de vrais regrets.  
L'appeler par son nom,

Combien plus malchanceux  
Sont ceux qui meurent à la mé,  
Et sous le flot profond  
S'en vont loin du pays aimé!  
Ah! pauvres! qui pour seul linceuls  
Ont les goëmons verts,  
Où l'on roule inconnu, tout nu,  
Et les yeux grands ouverts!

Heureux qui meurt ici,  
Ainsi que les oiseaux des champs!  
Son corps, près des amis,  
Est mis dans l'herbe et dans les chants.  
Il dort d'un bon sommeil vermeil,  
Sous le ciel radieux.  
Tous ceux qu'il a connus, venus,  
Lui font de longs adieux.

Gelukkig degene die hier sterft  
Zoals de vogels van het veld!  
Zijn lichaam, dichtbij vrienden,  
Is gelegd in het gras en in de gezangen.  
Hij slaapt een goudkleurige slaap  
Onder de stralende hemel.  
Allen die hij gekend heeft, en zijn  
gekomen, nemen lang afscheid van hem.

Bij zijn kruis  
knielen zijn huilende ouders,  
En zijn beenderen, onder de bloemen, zijn  
door tranen zachtjes bevochtigd.  
Ieder kan op het zwarte hout zien,  
Of hij jong was of niet,  
En kan, met oprechte spijt,  
Hem noemen bij zijn naam.

Hoeveel onfortuinlijker zijn zij  
die sterven op zee,  
En in de diepste vloed ten onder gaan  
Ver van hun geliefde land!  
Ach! Armen! Die als enige lijkwade  
Het groene zeewier hebben,  
Waar men als onbekende rondwentelt,  
helemaal naakt en met wijd opengesperde  
ogen!

Gelukkig degene die hier sterft  
Zoals de vogels van het veld!  
Zijn lichaam, dichtbij vrienden,  
Is gelegd in het gras en in de gezangen.  
Hij slaapt een goudkleurige slaap  
Onder de stralende hemel.  
Allen die hij gekend heeft, en zijn  
gekomen, nemen lang afscheid van hem.