

De leden van het liturgisch team bereikt u voortaan (ook) via het nieuwe mailadres 'lt@dominicusamsterdam.nl'. Mail die u daar naartoe stuurt komt bij de secretaris terecht die het doorstuurt naar het hele team of alleen de gezochte of aangesproken persoon (u kunt die dus ook in de onderwerpregel al noemen – 'tav ...').

### VOOR DE KINDEREN

Hallo allemaal,  
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we elke week naar achteren om een verhaal te lezen, erover te praten, te knutselen of andere activiteiten te doen. Allemaal dingen die passen bij het verhaal, dat de volwassenen in de kerk ook proberen te begrijpen. Heb je zin om met ons mee te gaan? Hopelijk tot zo!

De kindernevendienstgroep.

### CRÈCHE

Er is vandaag en iedere tweede week crèche, 14/4, 28/4 etc.  
Wilt u met de crèche helpen? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rieke Hart ([riekehart@gmail.com](mailto:riekehart@gmail.com)).

-----

**PASTORAAT** De pastores van de Dominicus, Juut Meijer en Eva Martens, zijn bereikbaar voor een gesprek of een afspraak op tel.nr. 020 -6226171 of via mail  
[Evamartens@dominicusamsterdam.nl](mailto:Evamartens@dominicusamsterdam.nl)  
[Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl](mailto:Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl)

Om contact met de Dominicus te houden tijdens ziekte of anderszins is er bezoek thuis mogelijk, door een lid van de contactgroep. Bel met: Anne Timmer, tel. 06-12133232

**SECRETARIAAT** Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-45503644)

**ADRESSENBESTAND** Voor deelname aan een gemeentebreed adressenbestand, waarbij u eventueel de digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, vindt u een aanmeldformulier bij het Infopunt.

**SOLIDARITEITSFONDS** Voor het solidair zijn met anderen binnen onze gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928

**VERVOER** Als iemand bij gebrek aan vervoer niet naar de kerk kan komen, dan kan de Werkgroep Rijders een oplossing vinden. U kunt contact opnemen met Anneke Kempkes, tel. 06-51287558

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183  
NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08  
E-mail: [secretariaat@dominicusamsterdam.nl](mailto:secretariaat@dominicusamsterdam.nl)  
[www.dominicusamsterdam.nl](http://www.dominicusamsterdam.nl)

## PLEZIER MAKEN

### Serie Bewegen en bewogen worden

#### ORDE VAN DIENST

1. 'Stilte nu' (zoz)
2. Welkom en gebed door Annigje Bos
3. 'Levensliedje' (156)
4. Lezing Prediker
5. Piano
6. Overweging door Alle van Steenis
7. 'Als daar muziek voor is' (zoz)
8. Mededelingen en collecte
9. Tafelgebed 'Open uw hart' (131)
10. Brood en wijn
11. 'Waar vriendschap is en liefde' (zoz)
12. Voorbeden en zegen
13. 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder' (zoz)

Het koor staat onder leiding van Arjan van Baest, piano/orgel: Thom Jansen.  
Tekening: 'Plezier maken' door Riet Deerenberg



-----  
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct).  
De voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct).  
De opbrengst van de collecte voor het eigen huis van zondag 24/03: € 1002,60  
-----

#### AGENDA

- Zondag 7 april 'Initiatief nemen'. Overweging door Godian Ejiogu (theoloog, pastor en auteur van het boek *Mijn Droom*). Initiatief nemen vraagt moed: de weg van droom naar werkelijkheid is lang en vol hobbels. Het kan je eenzaam maken in je eentje voorop te gaan. Wie initiatief en verantwoordelijkheid neemt, ontkomt vaak niet aan vuile handen. In deze dienst vindt ook het ritueel van de handwassing plaats.
- Zondag 14 april: Palmpasen – Stil en bescheiden zijn. Overweging door Henk Hillenaar. Bij Johannes wordt Jezus met palmtakken in Jeruzalem ingehaald als de man die Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Voor Johannes is die opwekking de aankondiging van Jezus' eigen opstanding. Aan het begin van de belangrijkste week van het kerkelijk jaar proberen we stil en bescheiden na te denken over wat dit mysterie van dood en leven voor ons kan betekenen.

-----

Voor degene in een schuilhoek achter  
glas  
Voor degene met de dichtbeslagen  
ramen  
Voor degene die dacht dat ie alleen  
was  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met z'n mateloze trots  
In z'n risicoloze hoge toren  
Op z'n risicoloze hoge rots  
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren

Voor degene met 't dichtgeslagen boek  
Voor degene met de snelvergeten  
namen  
Voor degene die 't vruchteloze zoeken  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en  
bewonder (4x)  
Niet zonder ons

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en  
bewonder (4x)  
Niet zonder ons

Voor degene met 't open gezicht  
Voor degene met 't naakte lichaam  
Voor degene in 't witte licht  
Voor degene die weet, we komen  
samen

Voor degene met de slapeloze nacht  
Voor degene die 't geluk niet kan  
beamen  
Voor degene die niets doet, die alleen  
maar wacht  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en  
bewonder (4x)  
Niet zonder ons

Niet zonder ons

## MEDEDELINGEN

### - ACTIVITEITEN IN DE 40-DAGENTIJD

In de folder van de 40-dagentijd wordt een aantal interessante activiteiten vermeld om aan deel te nemen. Voor de organisatie van de activiteiten zou het heel fijn zijn als u zich *tijdig opgeeft*, zodat we hiermee rekening kunnen houden.

- Vandaag: Diakonaal platform, 12.30-14.00, Grote zaal
- 2 april: Bezinnen op barmhartigheid, met Eva Martens, 19.30-21.30, Grote zaal, bijdrage € 2,-
- 3 april: Bezoek aan het Wereldhuis, 12.00-14.00, info via Herman Huijmans
- 13 april: Luisteren naar de Mattheuspassie, olv Ad de Keyzer en Juut Meijer  
Grote zaal 13.00-16.00, bijdrage eur 5,-

Aanmelden via: [wergroepopastoraat@dominicusamsterdam.nl](mailto:wergroepopastoraat@dominicusamsterdam.nl). Meer informatie? Zie de agenda op website !

### - SPANDOEK KWIJT

Na de klimaatmars op zondag 10 maart is er een groot spandoek zoekgeraakt. Daarop stond de tekst "MET HEEL JE VERSTAND". Heeft een van onze gemeenteleden dit spandoek in zijn/haar bezit? Of heeft u enig idee waar het is gebleven? Wilt u dan contact opnemen met het secretariaat? Alvast dank!

## AFSCHEID THOM JANSEN

### *7 x 7 jaar organist/pianist van de Dominicus*

Beste Dominicusbezoeker,

Op **Paaszondag, 21 april**, neemt onze pianist/organist en muzikvirtuoos Thom Jansen na bijna 50 jaar afscheid van de Dominicus. Dat afscheid houden we op zijn nadrukkelijke verzoek klein, maar we laten het uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan.

We zorgen voor een feestelijk afscheidsmoment direct na de viering . Aansluitend is er een gezellig samenzijn met koffie/thee/bubbels met iets lekkers. Houdt u die zondag wat ruimer vrij in uw agenda?

We willen Thom graag een mooi en duurzaam **afscheidscadeau** geven. Doet u mee? Maak dan vóór 7 april een bijdrage over op rekeningnummer NL45 ABNA 0435 65 7208 t.n.v. Dominicusgemeente Amsterdam o.v.v. 'cadeau Thom'. Een contante donatie kunt u in een dichtgeplakte envelop met opschrift 'cadeau Thom' in de rode zuil deponeren. Thom heeft een elektrische fiets op zijn verlanglijstje staan. Alvast hartelijk dank!

Daarnaast willen we een **blijvende herinnering** maken. Dit is het verzoek: schrijf Thom een ansichtkaart met op de voorkant - bijvoorbeeld - een afbeelding van uw woonplaats ('Groeten uit...') of een ander sfeervol plaatje dat u bij Thom vindt passen. De ansichtkaarten worden gebundeld en geven we bij zijn afscheid namens de gemeente. Lever uw kaart svp vóór 7 april in bij de boekentafel. Houdt u wel het ansichtkaartformaat (14,8 × 10,5 cm, ook wel A6) aan, anders past uw kaart niet in de bundel. Bedankt! We hopen op veel kaarten.

**Tip:** zondag 21 april is er geen receptie. Wilt u Thom persoonlijk groeten, dan adviseren wij u hem een van de komende zondagen na de dienst even aan te spreken.

Hartelijke groet,

De afscheidsmomentcommissie:

*Alle van Steenis, Jan Pieter de Jong, Hannie Bulsink, Mirjam Nieboer*