

Binnenwaaien

Je bent hier altijd welkom. Je kunt binnen komen lopen, luisteren, een vraag stellen als je dat wilt en wie weet rijker naar huis gaan.

Kennismakingsbijeenkomsten

Hoe functioneert de Dominicus? Welke activiteiten vinden er plaats en hoe kan ik daar in meedoen? Welke historie heeft de Dominicus? Heeft u deze en mogelijk ook nog andere vragen, dan bent u welkom op de kennismakingsbijeenkomst aansluitend op de dienst, in de grote zaal van de pastorie. De koffie en thee staan klaar.

Informatie:

Lieke Dingemanse – a.dingemanse@online.nl

Zondag 28 september 2014 en 26 april 2015

Woorden tot leven brengen: meedenken met de predikant

Een overweging schrijven doe je alleen. Maar een overweging voorbereiden is wel samen te doen. Je kunt de Bijbeltekst van de betreffende zondag in een groep lezen en met elkaar de mogelijke betekenis voor vandaag bespreken.

Wie mee wil doen, is uitgenodigd om ruim van tevoren met de predikant te brainstormen.

Je kunt een of meerdere keren komen.

Meld je aan via de betreffende mail.

Woensdag 8 oktober van 20.00-22.00 uur (dienst van 19 oktober)

André Wesche – awesche@kpnmail.nl

Dinsdag 4 november van 20.00-22.00 uur (dienst van 16 november)

Germain Creighton – g.creyghton@upcmail.nl

Dinsdag 25 november van 20.00-22.00 uur (kerstmis)

Juut Meijer – juutmeijer@versatel.nl

De vrije wil bestaat niet/wel (doorstrepen naar eigen keuze)

Lezing door Palmyre Oomen

Neurowetenschappers suggereren dat de hersenen al een beslissing nemen voordat wij dat zelf doen. Dick Swaab e.a. schrijven de vrije wil af als een hersenkronkel. En voor sommige theologische richtingen is het God die beschikt, terwijl de mens wikt. Palmyre Oomen praat ons bij. Ze gaat in op wat we bedoelen met 'vrije wil', en wat erbij komt kijken: Ook als het geen illusie is, is 'vrije wil' niet iets wat je zomaar *hebt!* Na de lezing is er uitgebreid gelegenheid voor vragen en gedachtewisseling. Palmyre Oomen is gasthoogleraar Wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze is de redacteur van het vorig jaar verschenen boek *Vrije wil – een hersenkronkel? Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag* (Uitgeverij Klement, 2013).

Informatie:

Mirjam Wolthuis – mirjam.wolthuis@icloud.nl

Dinsdag 21 januari van 19.30-21.30 uur

Deelname € 7,-

Inleiding thema Veertigdagentijd: het kwaad

Lezing door Colet van der Ven

Wat maakt dat mensen tot 'kwaad' vervallen, andere mensen intentioneel schade berokkenen? Er blijken veel mechanismen te zijn die een rol spelen bij grensoverschrijdend gedrag. Van taalvervuiling tot wij-zij denken, en van groepsdruk tot gehoorzaamheid. Een verkenning en nadere inleiding op het thema van de Veertigdagentijd.

Informatie:

Mirjam Wolthuis – mirjam.wolthuis@icloud.nl

Maandag 23 februari van 20.00-22.00 uur

Deelname € 7,-

Erfgoed en Uitdaging – jaarlijks terugkerende bijeenkomsten rond de toekomst van de kerk

Op 18 april 2015 organiseert de 50-jarige Dominicus een conferentie over oude en nieuwe taal in de liturgie. Hopelijk gebeurt dat met vele geestverwanten en betrokkenen bij liturgievernieuwing uit het hele land.

Wanneer alle drukte voorbij is, vragen we ons op 27 mei af:

- wat hebben we opgestoken van deze conferentie?
- wat is van betekenis voor de voortgaande zoektocht van de Dominicus naar aansprekende taal in woord, zang en stilte.

Informatie:

mirjam.wolthuis@icloud.com

Woensdag 27 mei van 20.00-22.00 uur

Kerkennacht 2015 – op zaterdag 20 juni

'Kerk binnenstebuiten' is het thema van de komende kerkennacht, een tweejaarlijks oecumenisch evenement waarbij talloze kerken en gebedshuizen in Nederland en andere Europese landen hun deuren openzetten. Nadere informatie volgt via de website en de orde van dienst.

In 2013 deden we samen met De Duif mee aan de Kerkennacht. Het thema was: 'Ik geloof in Amsterdam'. Wil je de film zien die toen werd gemaakt? Bezoek dan de website, zoekterm 'kerkennacht' of typ de volgende link: <http://dominicusamsterdam.nl/?s=kerkennacht>

Wil je meedoen?

Stuur een mail naar degene die bij de groep staat genoemd voor informatie en/of opgave.

Gegevens om door te geven: Naam, adres, telefoonnummer en de activiteit waaraan je mee wilt doen.

Als niet anders is vermeld worden de activiteiten aangeboden in een van de vergaderzalen van de Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam. Dit is vanaf het Centraal Station 5 minuten lopen.

De bel 'pastorie' gebruiken, waarna je verder naar de juiste ruimte wordt verwezen.

Bij elke activiteit lees je wat de eigen bijdrage is. De vermelde bedragen zijn totaalbedragen (alle bijeenkomsten, evt. materiaal en koffie/thee) De begeleiding van de groep zal je vragen dit te betalen.

Je bent welkom!

Wil je deelnemen aan de activiteiten maar zijn de kosten of reiskosten een probleem. Neem dan contact op met het Solidariteitsfonds via Betsie Wessendorp voor een eventuele tegemoetkoming in de kosten.
Betsie Wessendorp: piet.smit2000@planet.nl