



50 jaar Open Huis, <i>Interview met Ingrid ter Haar en Floris van Overveld</i>	2
Klimaatplatform	15
Liefde vieren door muziek	17

Berichten

Column bij <i>De Kleine Prins</i>	5
Prentenboek voor de paus	8
Bericht van de Beleidsraad	9
Mobiel collecteren	10
Berichten van de redactie	11
Studiedagen Liturgie en Kerkmuziek	19
Overlijden <i>Bep Borsje-Baarda</i> <i>Theo Beusink</i>	20
Verhuisbericht	25
Column <i>Zegenen</i>	26
Boekbespreking <i>Over twijfel aan het geloof</i>	29
Nogmaals: van de redactie	30

Maandelijks rubrieken

Van de pastores, <i>Pastor en studie</i>	13
Serie Andere Godsdiensten, <i>Jodendom</i>	21
Tour de Chant, <i>Niemand heeft u ooit gezien</i>	23
Kunst, niet te geloven, <i>Godsbeeld</i>	27
Dominicusbron	31
Colofon	32
Infopagina	33

Bij de voorkant: op 26 mei jl. namen de kinderen tijdens de kinderdienst een prominente plaats in. Tijd voor een verslag was er niet meer, maar zeggen foto's niet veel meer?

Hoewel de zomer nog moet beginnen, het is pas juni, besteden we in dit gevarieerde nummer aandacht aan het 50ste Open Huis in december a.s. Ingrid ter Haar en Floris van Overveld vertellen over de 'glossy' waar ze al druk mee bezig zijn. Ook uw hulp is welkom. Lees het maar gauw op de pagina's hierna!

Dankzij een bericht dat op de valreep binnenkwam, kunnen we actueel zijn. Op 22 mei jl. ontving de paus het prentenboek '*Franciscus en de dieren*'. We zijn trots dat Lieke van Duin dit bijzondere boek in haar 101ste boekentip al op onze website onder de aandacht bracht.

Ook Henk Hillenaar besteedt aandacht aan een boek dat een speciale betekenis voor hem heeft. Het thema van de afgelopen diensten 'Worden als een kind', riep jeugdherinneringen bij hem op, aan dat bijzondere boek, '*Le petit Prince*'. De moeite van het lezen waard.

Everdien Hoek stuurde de kunstrubriek in en vertelde me: 'Eindelijk gaat het weer eens over God.' Zij neemt ons mee naar haar godsbeelden die door de jaren heen wisselende vormen aannamen. In de 77ste *Tour de Chant*, 'Niemand heeft u ooit gezien', deelt Gerard Swüste met ons ook een godsbeeld, hij noemt het 'een glimp van God'.

Tot slot neemt de redactie noodgedwongen afscheid van Aart Jonker en Karel van Hoestenbergh. Karel verhuist naar Groningen en persoonlijke omstandigheden dwingen Aart om de krant aan anderen over te laten. In de afgelopen jaren leverden beiden interessante bijdragen voor de Dominicuskrant, ze kunnen u niet ontgaan zijn. We zullen hen beiden node missen. Namens de redactie wens ik u veel leesplezier,

Jacqueline Raeven

De coördinator van september is Jaap Hikke. Uw reacties en kopij voor het septembernummer kunt u **vóór 15 augustus a.s.** sturen naar: Dominicuskrant@dominicusamsterdam.nl

