

Interview met Marinus van den Berg	2
Karin Kasdorp	
Boekpresentatie BIJ TIJ EN ONTIJ	
Joot Meijer	
	6
Arjan Broers	
	6
Jan Nieuwenhuis	
	7
Denkend aan Niek Schuman	9
Gerard Swüste	
Psalm 151	10
Karel van Hoestenbergh	
Ongestraft mag liefde bloeien	12
Gedrag gericht op duurzaamheid	17
Kees Sluis en Wilbrord Braakman	
Pleidooi voor behoud van vrijzinnigheid	20
Gerard Swüste	
Politieke reis	23
Gesprek met Wilbrord Braakman	
Berichten	
Overleden: Joke Luttmer	15
Zijn wij elkaars hoeder	15
Werkgroep Pastoraat	
Klimaatmars	18
Uit de Beleidsraad	19
Joanne Kruijswijk Jansen	
Nieuws van de boekentafel	22
Jaap Hikke	
Mededelingen i.v.m. legaat Tolhuys	24
Training :Schrijven helpt	25
Werkgroep pastoraat	
Vooruitblik 40dagentijd	26
Werkgroep pastoraat	
Opruimen	27
Werkgroep archief	
Maandelijks rubrieken	
Van de pastores	11
Joot Meijer	
Tour de Chant: Deze woorden	13
Gerard Swüste	
Column: Kunstwerken bouwen	16
Alle van Steenis	
Kunst niet te geloven: Verliefd	21
Everdien Hoek	
Dominicusbron	28
Colofon	29
Infopagina	30

De eerste Dominicuskrant in 2019 begint met een interview met Marinus van den Berg, pastor, priester, deskundige over rouwverwerking en dichter. Tegenwoordig komt hij 'betrekkelijk anoniem', zoals hij zelf zegt af en toe in de Dominicus. Hij geeft zijn visie op vele actuele zaken, waaronder de Nashville-verklaring.

Bij de Dominicus wapperen de regenboogvlaggen aan de gevel, op de website en op de omslag van deze krant. Joot Meijer wijdt haar column aan dit onderwerp en vertelt over een ontroerende ontmoeting in een ver verleden.

Gerard Swüste roept op tot samenwerking met andere vrijzinnige gemeenten in Amsterdam-Centrum om de vrijzinnigheid en dus o.a. de Dominicus te behouden voor de toekomst. Ook de redactie worstelt met haar toekomstperspectief. Hoe lang is de (papier) krant nog één van de communicatiemiddelen in deze gemeente? Als u hierover een idee heeft horen we dat graag.

Vorig jaar werd de column in deze krant bij toerbeurt geschreven door Claartje Kruijff en Arjan Broers. Claartje is er wegens drukke werkzaamheden mee gestopt en wordt dit jaar vervangen door een wisselend lid van het liturgisch team. Deze maand de voorzitter van het liturgisch team Alle van Steenis.

Kopij voor het maartnummer graag voor **15 februari** inleveren bij:
jacqueline@raeven.nl.

Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier en als u ergens op wilt reageren weet u ons vast wel te vinden.

Jaap Albronda

